

reünisten

OKT 2016

VIVOS VOCO

LUSTRUM

LEVEN OP LB 9

Over Nobel, de aankoop en het huis nu

VAN DE LUSTRUMCOMMISSIE

Een overzicht van de lustrumactiviteiten

HET NOVITIAAT VAN 1966

Terug in de tijd

Van de redactie

Concurreren met het Brabantse worstenbroodje



Studentenverenigingen zijn sinds het einde van deze zomer officieel Nederlands cultureel erfgoed. Ik dacht eerst dat het om een grap ging. Zeker omdat 'regelmatig borrelen' als één van de belangrijke tradities werd genoemd die had gezorgd voor de eervolle vermelding. Maar toen ik doorlas, bleek het bloedserius.

Het verenigingsleven is op de zogeheten Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Koninkrijk Nederland geplaatst. De Hollandse variant van de lijst van UNESCO. Op deze lijst staan tradities en rituelen die we in Nederland belangrijk vinden en willen doorgeven aan volgende generaties. In de toelichting staat: 'De studentenverenigingscultuur is een levende, dynamische cultuur die de sociale cohesie bevordert en belangrijk is voor de identiteit van veel studenten in Nederland.'

Maar wat is dan die typische cultuur, vroeg ik me af, naast regelmatig borrelen? De mores, tradities en gebruiken die alle nieuwe eerstejaars krijgen overgedragen. Niet met je rug naar de bar staan, geen mobieltjes en natuurlijk de ontgroening. Het is méér dan een rijtje eigen regels dat je met een groepje studenten afspreekt. En dat is ook wat de Nederlandse studentenverenigingen onderscheidt van verenigingen in Engeland of Amerika.

Unitas S.R. is een vereniging die de mores en tradities hoog in het vaandel heeft. Dat was voor mij uiteindelijk de doorslaggevende reden om me in te schrijven op het

Lucasbolwerk en niet op de Kromme Nieuwegracht. De liedjes en de rituelen gaven me een gevoel van geborgenheid. En ik was ook wel gevoelig voor het argument dat ik bij de keuze voor U.S.R. lid zou worden in een lustrumjaar. Volgens alle ouderejaars was dat echt iets heel bijzonders.

En dat was het. Met het buitenlandgala in Praag als hoogtepunt. Vijf jaar later mocht ik weer. De vereniging pakte nog groter uit dan anders, want je wordt tenslotte maar één keer 100 jaar. Het gala was dit keer in Wenen en mijn hele jaarclub was aanwezig. En nu zijn we alweer vijf jaar verder. Ik kan dit jaar niet, maar een paar van mijn clubgenootjes geven in Parijs acte de présence. Over mooie tradities gesproken!

Mijn verbazing over de plek op de erfgoedlijst voor studentenverenigingen maakte dus langzaam plaats voor gepaste trots. Zo gek is die benoeming eigenlijk niet, bedacht ik me. Zeker niet toen ik keek wat er volgens deze lijst nog meer cultureel erfgoed is; Sinterklaas en de Nijmeegse Vierdaagse. Maar ook: ambachtelijk smeden, kantklossen en het Brabantse worstenbroodje.

UNESCO kijkt voor de werelderfgoedlijst naar de nationale inventarissen. Het lijkt me daarom een goed idee als het dagelijks bestuur de hoge heren en dames van de Verenigde Naties uitnodigt voor het aankomende lustrum, zodat zij aan den lijve kunnen ondervinden wat regelmatig borrelen inhoudt. Want we kunnen natuurlijk niet verliezen van het Brabantse worstenbroodje!

Daphne Kerremans
Eindredacteur

Colofon

De **Reünisten Vivos Voco** is een uitgave in opdracht van **lungit lunctos en U.S.R.** Postbus 5044, 3502 JA Utrecht vivos@iungitiunctos.nl

Editie | 10

Moment van uitgave | oktober 2016

Oplage | 4300

Hoofdredactie | Wouter Das

Tekst – en eindredactie | Daphne Kerremans

Redactie | Peter Fasol, Pim Walenkamp, Gerard Langeveld, Iris Schmidt, Saya Abdullah en Wim Merlijn

Vormgeving | Studio Playground

Advertenties | vivos@iungitiunctos.nl

Cover foto | Vera Vandenberghe

U.S.R. en lungit lunctos en/of de redactie van deze Vivos Voco zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

Inhoudsopgave

02 Voorwoord	15 Anagrammen
04 Welkomstwoorden	17 Van de lustrumcommissie
06 Ondertussen op de vereniging...	18 Een overzicht van de lustrumactiviteiten activiteiten
10 Leven op LB 9	19 Lustrumlied
12 Het novitiaat van 1966	20 Het monument onthuld
14 Club van 100	22 Een polderoverwinning
15 Voor in de agenda	



Welkomstwoorden



Waarde lezers, reünisten van U.S.R.,

2016 is een waar feestjaar! Want dit jaar krijgt u niet alleen maar liefst twee edities van de Reünisten Vivos Voco voorgeschoteld, ook het lustrum is inmiddels in volle gang. Er zijn al diverse activiteiten geweest, waar de leden van

U.S.R. met volle teugen van hebben genoten. De lustrumreis, waarbij zeven Europese steden werden aangedaan, was een internationaal voorproefje van het spetterende lustrumgala. Ditmaal is dat in het romantische Parijs op 19 november. Het zal een bijzonder gevoel geven hier zowel met leden als oud-leden van U.S.R. een feestelijke avond mee te maken in een bijzondere, sfeervolle ambiance aan de Seine.

Voor ons als oud-leden staat er nog een bijzondere dag op stapel: de lustrumreünie. Op zaterdag 5 november staan er, naast de traditionele intocht en oud-ledenborrel, een feestelijk diner en een geweldige feestavond op Symposion op het programma. Op deze dag bieden we ook het lustrumcadeau namens lungit lunctos aan de Senaat aan. Het cadeau is nog een verrassing, maar het zal hopelijk bijdragen aan de verhoging

van de feestvreugde bij vele toekomstige feestavonden... Van harte aanbevolen! Wij hopen velen van u te mogen begroeten om met alle Unitasgeneraties het glas te heffen op de 105e verjaardag van onze mooie vereniging! Als klap op de vuurpijl volgt er nog het grote lustrumstuk van de USTV op vrijdag 25 november met als titel 'Heil Mezelf'.

De Reünisten Vivos Voco staat ook ditmaal weer vol interessante artikelen, waarbij de stukken over meneer Nobel en het novitiaat u hopelijk net zo doen glimlachen als bij mij gebeurde. De lustrumcommissie geeft in deze editie verder de laatste last-minute informatie over de lustrumactiviteiten en de kaartverkoop. En ook voor de puzzelaars onder ons is er ditmaal iets om de tanden in te zetten: vijftientig anagrammen die naar U.S.R. in de ruimste zin des woords verwijzen. Het lungit lunctos-bestuur feliciteert de redactie met een prachtige tiende editie!

Ik hoop u allen in groten getale te mogen ontmoeten op de komende lustrumactiviteiten en voor nu wens ik u heel veel leesplezier toe!

Saskia W. Mouw
Voorzitter lungit lunctos



De viering van het XXle lustrum is in volle gang. Na een geslaagde buitenlandreis en een druk bezocht festival, staat de lustrummaand voor de deur. De maand november is tot de nok toe gevuld met prachtige activiteiten. Traditiegetrouw zal er een piano uit het raam vallen, boerenkool

tegen de muur gesmeten worden en zal de Hijweegebar in vuur en vlam staan. De rokkostuums en de lange jurken reizen dit keer naar Parijs, waar het lustrumgala plaatsvindt. Graag wil ik ook u uitnodigen om de sfeer van het lustrum te komen proeven. U bent onder andere van harte welkom op de oud-ledendag op 5 november om met een heerlijke maaltijd en een borrel mooie tijden op Symposion te laten herleven.

Bij de viering van een verjaardag hoort ook het herdenken van onze geschiedenis. Alleen het besef van het verleden kan ons

het heden doen verstaan. Als we terugkijken was de Tweede Wereldoorlog de meest turbulente periode van onze vereniging. Leden van Unitas S.R. gaven hun leven voor onze vrijheid en het voortbestaan van onze vereniging. Om deze offers nooit te vergeten is er een oorlogsmonument ontworpen. Deze herdenkingsplaquette hangt inmiddels op Symposion. De ICI en de Novitiaatscommissie hebben ook dit jaar weer voor een mooie lichting nieuwe leden gezorgd. De Senaat heeft er het volste vertrouwen in dat deze lichting de bloei van onze vereniging zal waarborgen.

Hopend u weer eens op Symposion te verwelkomen en het glas met u te heffen, sluit ik,

Met Juichende en Jubelende groet,

Derk de Haan
Rector Senatus 2016 - 2017

Vivosmeter

We zijn er bijna!

In de vorige editie van de Reünisten Vivos Voco presenteerden wij de Vivosmeter; bij 1000 contributies kon er een extra lustrumreünie van de Vivos Voco worden uitgebracht. De meter op de website van lungit lunctos houdt de stand bij.

Zoals u kunt zien is de mijlpaal van 1000 contributies helaas nog niet behaald. Maar de meter gaat de goede kant op! Daarom hebben we besloten om tóch deze editie te laten uitkomen. We hopen dan ook dat nog meer leden hun jaarlijkse contributie overmaken. Dat is slechts 15 euro. U draagt dan ook bij aan het lustrumcadeau, het lustrumtoneel en de lustrumeditie van de Vivos Voco.

Help mee, maak uw contributie over en zie de meter stijgen.
De meter op www.iungitiunctos.nl houdt de stand bij.

Heeft u uw contributie al betaald?

We hebben uw contributie hard nodig. Onder andere om in het lustrumjaar 2016 tweemaal een Reünisten Vivos Voco uit te kunnen brengen. Wacht daarom niet langer en maak meteen uw jaarlijkse contributie van 15 euro over op rekeningnummer:

NL76 INGB 0000 1585 08
t.n.v. Reunistenver U.S.R. lungit lunctos

Steeds meer reünisten betalen hun contributie automatisch. Dat is niet alleen makkelijk voor uzelf, maar ook voor lungit lunctos. U kunt dat ook doen door een machtiging in te vullen op onze website:

www.iungitiunctos.nl.

Hartelijk dank voor uw steun!



Ondertussen op de vereniging...

We konden er niet omheen; het XXle lustrum stond centraal in het verenigingsjaar 2015 - 2016. Onze U.S.R. lines nam de vereniging mee op een onvergetelijke reis met fantastische activiteiten. Het lustrumjaar ging op dinsdag 12 januari vliegend van start in de Willibrordkerk met de opening door de Burgemeester van Utrecht, de heer Van Zanen. Vervolgens was er keuze uit verschillende bestemmingen, zoals een cultureel festival en een waanzinnige Eurotrip met als eindbestemming de Bloemenriviera met een groep van 150 leden.

Naast deze en andere lustrumactiviteiten ging de rest van het verenigingsleven ook gewoon door. Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk thema geweest het afgelopen jaar. Zo zijn er tweemaal vluchtelingenstudenten uitgenodigd op de vereniging. De avonden waren een groot succes; met een mix van Arabische en Hollandse muziek kwam de sfeer er goed in. Beide groepen studenten herkenden meer in elkaar dan ze van tevoren waarschijnlijk gedacht hadden.

Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk thema geweest het afgelopen jaar

Daarnaast is de vereniging samen gaan werken met Stichting Move. Leden van U.S.R. zijn in een project gekoppeld aan een basisschoolklas uit een achterstandswijk in Utrecht. In gesprekken leerden ze elkaars leefwereld kennen en de kinderen bedachten hoe ze hun eigen buurt konden verbeteren. Vervolgens hielpen de studenten deze plannen te realiseren en gaven zo samen met de kinderen de buurt een boost.

Nu staan we alweer aan de start van verenigingsjaar 2016 - 2017. In september heeft er weer een bestuurswissel plaatsgevonden. Senaat Endevelt heeft het spreekwoordelijke stokje overgedragen aan Senaat De Haan. Met een chique buitendag bij de paardenrennen in Wassenaar, een lustrumreünie, het USTV lustrumstuk in de Stadsschouwburg, het buitenlandgala in Parijs en nog veel meer activiteiten op de agenda zal de 105e verjaardag van U.S.R. verder worden gevierd. Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd om het XXle lustrum op een mooie en waardige manier met ons mee te vieren. Mocht u vragen hebben over activiteiten en feesten die te maken hebben met het lustrum, mail dan naar lustrum@usr.nl.

Daarnaast staan de traditionele activiteiten natuurlijk ook weer op de agenda; van de jaarclubpresentaties van de nieuwe eerstejaars tot kaartavonden en een culturele buitenlandreis. Ook wordt er dit jaar weer een skireis verzorgd.

Kortom, we kunnen terugkijken op een fantastisch verenigingsjaar en kijken met vreugde uit naar wat nog komen gaat.



100 jaar. De geschiedenis van de Unitasgedachte

Foto: Derde lustrum van Unitas. De intocht der reünisten, 17 november 1926.

Het kledingvoorschrift komt voor het eerst aan de orde in de lange, hete zomer van 1959, wanneer verscheidene leden het niet langer in jasje kunnen uithouden. “Nu een jasje, straks een dasje, je weet niet hoe dat verder gaat!” klaagt het SB in de ledenvergadering (waarop een stem uit de zaal liet horen: “Voor een striptease hoeven jullie echt niet bang te zijn”). Maar zoals vele dingen, die in de jaren vijftig onmogelijk leken, werd ook de striptease een decennium later werkelijkheid op Symposium. In 1968 deed de Senaat het voorstel om het kledingvoorschrift voor de gemengde sociëteitsruimtes af te schaffen. Ter illustratie waar dit naar zijn mening toe zou leiden, ontdeed Orde-Praefect Ben Naafs zich ten overstaan van de A.L.V. van zijn kleding. Door deze en andere vertragende acties werd de besluitvorming opgeschort tot alle brave jongerejaars naar bed waren en kon het Senaatsvoorstel worden getorpedeerd.



In de vorige editie van de Reünisten Vivos Voco heeft u kunnen lezen over het boek ‘100 jaar. De geschiedenis van de Unitasgedachte’, dat speciaal voor het lustrum opnieuw is uitgegeven. Deze bijzondere editie kan nog steeds besteld worden via: www.ddm.works/100jaarusr of door te mailen naar info@ddm.works.



Leven op LB 9

Auteur: Peter Fasol

Foto's: Gerard Langeveld

Het verhaal van Lucas Bolwerk 9, het Nobelpand, is al vaak verteld. In de Hijweege vertellen leden het elkaar door, en de twee boeken die in de loop der jaren de geschiedenis van U.S.R. hebben beschreven, waren niet compleet zonder een hoofdstuk over de lastige buurman Nobel. Beide artikelen vertellen uitgebreid over de slepende kwestie en hoe die juridisch afliep. Wat ontbreekt, is het verhaal over Lucas Bolwerk 9 in de periode daarna. Daar gaan we met dit artikel verandering in brengen.

Hoe het begon

Op 29 mei 1932 kreeg U.S.R. nieuwe burens. De heer en mevrouw Nobel hadden het pand op nummer 9 gekocht, naast de sociëteit waar onze vereniging sinds 1919 was gevestigd. Het pand was waarschijnlijk niet al te duur, vanwege de te verwachten overlast van het wonen naast een studentensociëteit.

Mevrouw Nobel werd niet veel later zwanger en op 12 mei 1933 werd een zoontje geboren. Op U.S.R. vond men dit een goede aanleiding voor een groot feest. De leden hadden in de voorbije maanden hun best gedaan om het enigszins rustig te houden voor de aanstaande moeder en het zal niet verbazen dat het feest een ontlading werd die tot diep in de nacht voortduurde.

Nobel zou later verklaren dat het huis op zijn grondvesten stond te trillen. Ongetwijfeld als gevolg van een opgebouwde ergernis, besloot Nobel het er niet bij te laten zitten. Op 3 juni 1933 viel een dagvaarding bij U.S.R. op de mat. Dit was het startsein tot een burenruzie die 'zijn weerga niet kent in de geschiedenis van het burensrecht', zo lezen we in 'Honderd jaar'.

Op 3 juni 1933 viel een dagvaarding bij U.S.R. op de mat

In 1937 bereikt de procedure de Hoge Raad. In het Nobel/Unitasarrest van 31 december 1937 staat dat immateriële schade door geluidsoverlast in beginsel tot een vergoeding kan leiden. Maar de vereniging werd in het gelijk gesteld. U.S.R. had steeds aangevoerd dat Nobel had kunnen weten waar hij aan toe was toen hij naast een studentensociëteit ging wonen en dat feesten tot diep in de nacht nu eenmaal tot de normale gang van zaken op een sociëteit behoorden. De rechter vond dat ook.

Het was nooit de bedoeling geweest Nobel met opzet overlast te bezorgen. Maar de studenten hadden wel een beetje genoeg gekregen van al het gezeur van hun burens. Na de klinkende juridische overwinning werd volgens de overlevering het Nobellied gecomponeerd, dat nog altijd tot het repertoire van de vereniging behoort.

*Nobel is dood, hij ligt in zijn kisse
Hij kijkt op z'n klokkie hoe laat of het is
Zijn er nog mensen die 't lijk willen zien?
Haidila, haidila, hopsa!
Morgen is 't kijkdag van 9 tot 10,
Haidila, haidila, hopsa!*

Nobel geeft niet op

Maar de kous was nog niet af. Nobel procedeerde door voor een schadevergoeding. In 1942 werd U.S.R. veroordeeld tot een boete van 400 gulden. De vereniging was in de oorlog echter ondergronds. Na de Tweede Wereldoorlog bleef het

enige tijd rustig in de verhouding. Maar in 1957 was er rond het invechten een incident met de politie, waarop Nobel opnieuw een proces begon. Hij kreeg ongelijk, en zo brak een periode aan van onderhandelingen en gesprekken met de gemeente en Gedeputeerde Staten.

Nobel vond dat U.S.R. zou moeten verhuizen. Maar de vereniging wilde dat niet. In 1961 kwam er een oplossing. De vereniging kocht Lucas Bolwerk 7 en startte een grote verbouwing. Er kwamen geluidswerende voorzieningen, waaraan Nobel ook zelf meebetaalde. Op 31 augustus 1964 nodigde rector Jaap Pop meneer Nobel uit om op Symposium naar de verbouwing te komen kijken. Zo was Nobel voor het eerst in 32 jaar op de sociëteit. In april 1965 werd de verbouwde sociëteit geopend.

Eind goed, al goed? Nee. Kort hierna startte Nobel een nieuw proces, maar hij voerde geen nieuwe feiten aan. In 1968 werd het niet ontvankelijk verklaard. Hij ging in hoger beroep maar stelde de behandeling steeds uit. Pas in 1976 trok Nobel de procedure in.

Na 44 jaar normaliseerde de verhouding. De rectoren gingen in het vervolg regelmatig op visite bij hun burens voor een kopje thee. Ze namen dan een 'lawaaibrief' mee waarin luidruchtige evenementen werden aangekondigd. Op haar 90^e verjaardag kreeg mevrouw Nobel zelfs bloemen.

De aankoop

In 1984 en 1985 overleed het echtpaar. Maar na een tijdje begonnen ook de nieuwe burens te klagen over geluidsoverlast. De kansen voor U.S.R. om het er bij juridische problemen opnieuw zo goed vanaf te brengen waren inmiddels geslonken. De afdeling Bijzondere Wetten van de politie dreigde de sociëteitsvergunning in te trekken.

Zo ontstond in 1990 het plan om te onderzoeken of de vereniging het pand Lucas Bolwerk 9 niet zou kunnen kopen. Dat bleek niet eenvoudig. De vraagprijs was alleen al 530.000 gulden. En de verkopende partij bepaalde uitdrukkelijk dat hij het pand niet aan U.S.R. wilde verkopen. De vereniging, niet voor één gat te vangen, besloot vervolgens om te proberen door middel van een stroman het pand te kopen. Deze operatie moest in het diepste geheim plaatsvinden. Alleen de Senaat, het college van Honorair Senatoren, de Financiële Commissie en de praeses SB wisten van het plan. Om de aankoopprijs van 530.000 gulden te financieren was

een overeenkomst met Bavaria nodig. Bavaria leende de vereniging 300.000 gulden over 30 jaar, met de voorwaarde dat U.S.R. 30 jaar lang alleen Bavaria mag schenken. Omdat een dergelijke lening onder EG-recht niet mocht, werd er een erfpachtconstructie in het leven geroepen. Bavaria werd eigenaar van de grond onder de sociëteit en geeft die in erfpacht uit aan U.S.R. Na 30 jaar krijgt U.S.R. de grond weer terug.

Op 17 december 1990 kon de stroman het koopcontract ondertekenen. De mensen die op LB 9 woonden bleven daar vooralsnog: koop breekt geen huur. Voor het beheer van de panden LB 9 en LB 7 werd een Raad van Beheer in het leven geroepen. Na verloop van tijd werden de bewoners van LB 9 allemaal USR-leden.

LB 9 als Unitashuis

Hoe is het leven nu in het Nobelpand? Dat vragen we aan Tim van Beek, die nu zo'n vier en een half jaar op LB 9 woont.

Wanneer ben je hier komen wonen?

Ik ben in het tweede jaar van mijn studie lid geworden van Unitas. Toen ben ik al vrij snel gepolst. Het huis bestaat uit zeven vrouwen en zeven mannen, van iedere jaarlaag van de vereniging. Er zijn natuurlijk regels bijgekomen, tradities geboren en hoogstwaarschijnlijk ook wel weer verdwenen.

Je kunt de huisjongste (HJ) altijd om een biertje vragen

We werken hier met anciënniteit, dat komt bij veel aspecten naar voren. Zo begin je als huisjongste (HJ) en eindig je als huisoudste, of één van de oudsten in huis. De jongste is bierkoning, die moet regelen dat er altijd genoeg bier in huis is. Je kunt de HJ altijd om een biertje vragen. Hij of zij draagt ook een HJ-petje, dat is zo'n petje met een propeller erop. Als de HJ thuis is hangt die pet niet aan de kapstok en als hij niet thuis is wel. Zo weten wij of we hem om bier kunnen vragen of dat we het zelf even moeten regelen.

In het begin was het nog niet heel duidelijk hoe lang je er mocht wonen. Toen is het gebeurd dat er een compleet jaar van U.S.R. niet vertegenwoordigd was in LB 9. En dat vonden we toch erg



jammer, dus dat hebben we veranderd. Sinds een aantal jaren is de regel dat je hier 5 jaar mag wonen, zodat er weer een nieuwe HJ in kan. Je woont natuurlijk ook naast U.S.R., dus na verloop van tijd wordt het misschien toch langzaam tijd voor een iets serieuzer leven. Als je elke avond je bed uitgedreund wordt door de Joosbar, dan wordt het toch iets minder leuk.

Ja, die vraag brandt op onze lippen: hoe erg is het nu echt met dat lawaai?

Dat verschilt per jaar en per bestuur. Daarnaast verschilt het in het beleid van de KK's, in hoeverre die toelaten dat het geluid hard gezet wordt. Het is eigenlijk vooral de Joosbar. De Hijweege horen we minder. Ik kan wel begrijpen dat Nobel klachten had, maar ja hij ging er wonen toen Unitas er al was toch? Maar soms is het wel echt herrie.

Toen U.S.R. het pand net gekocht had, waren er nog oude huurders. Weet je iets over die overgangperiode?

Ik heb alleen maar verhalen gehoord. 'Rogier de Pionier', dat was Rogier Bokelman, was de eerste USR-bewoner van LB 9. Ik heb begrepen dat hij met wat hulp van zijn jaarclub een kamer bezette en het huis in bezit heeft genomen.

Zijn er nog bepaalde mores die typisch zijn voor LB 9?

Er zijn er heel wat. We hebben een hond en een kat. De hond heet Berry en de kat heet Beverley. Voor de hond en de kat hebben we een heel strak schema voor uitlaten en eten geven. Niet heel studentikoos, maar het moet natuurlijk wel. Als je Berry te laat of te kort uitlaat, dan heb je strafwas. We hebben

geen vaatwasser dus dan mag je lekker afwassen. Dat werkt heel goed. Wij hebben ook allemaal huisnamen trouwens, een bijnaam. En sinds jaar en dag hangen alle Unitasbullen van de bewoners aan de muur. Die hangen ook op anciënniteit.

Zijn er nog Nobelrelikwieën te vinden in het huis?

Alles wat echt van hem was is wel weg. We hebben wel ooit een schilderij op studentikoze wijze bemachtigd en daar staat zogenaamd de vrouw van Nobel op. Die hangt nu prominent boven de schouw.



Gebruikte bronnen

- 'Honderd jaar; de geschiedenis van de Unitasgedachte' door G. Veldhuizen, H.F. de Wit en M.K.M. Wortmann (1979)
- 'Nobel, een bijzondere buurman' door J.J.H. Pop, in Unitas S.R. Vereeuwigd (2011)
- Jaarboek U.S.R. (1992)

Het novitiaat van 1966

Wim Merlijn

**Het novitiaat is door de jaren heen flink veranderd.
Welke mores en tradities waren er vijftig jaar geleden?
Wim Merlijn neemt u mee terug in de tijd.**

Voorlichting

UIT-dagen bestaan nog niet, maar op een zaterdag eind augustus zijn de aankomende eerstejaars welkom om alvast een kijkje te komen nemen op de universiteit. Voor algemenere informatie, zoals over de studentenverenigingen, kun je terecht in het Academiegebouw. Unitas zette bij die gelegenheid zijn consuls in: ouderejaarsleden die er op z'n minst normaal uitzien en ook nog serieus lijken te studeren.

Volgens een medewerker van het Bureau Studentenzaken was juist ik gebaat bij het lidmaatschap van een studentenvereniging. Veritas vind ik te schreeuwerig, de novieten worden daar 'baasjes' genoemd, en het stereotiepe corpslid lijkt me te arrogant. Unitas had al eerder een boekje aan alle aanstaande Utrechtse studenten toegestuurd, in heldere taal, met sprekende foto's. En die vereniging heeft een veelbelovend lustrum in het verschiet. De keuze ligt voor de hand.

Inschrijving

Als allerlaatste schrijf ik mij om vijf voor acht in, aan een tafeltje op de gang. Voor novieten geldt gelukkig een alcoholverbod: ik heb nog nooit bier gedronken! Een lid met een Twents accent probeert mij meteen al op de proef te stellen, maar ik besef gelukkig op tijd dat alles morgen pas begint. Een ander lid vertelt dat hij morgen cortège

mee zal lopen; wat dat betekent, weet ik niet, maar het klinkt wel onheilspellend.

De volgende dag moeten we onze stropdas inleveren voor een roodwit lint dat we tot een strikje moeten vouwen, de meisjes maken er een rozet van. De meisjes mogen op stoelen zitten, de jongens 'op hun krent'. Wij mogen door de voordeur naar binnen, maar ook naar buiten. Verder krijgt iedereen een naamkaartje in faculteitskleur.

Kroegavond

Veel novieten zien tegen hun eerste sociëteitsavond op. Die beginnen we met een collectief zoemen, met je ogen dicht voorovergebogen op je krent. Een enkeling weigert en moet voor straf als een molentje staan wapperen. Dat geeft je in ieder geval het zicht op je omgeving terug.

Daarna moeten we een uur lang kroegliederen zingen, waardoor je als vanzelf in een roes komt. De ontnuchtering is des te groter. Menig noviet gaat daarna meteen al op z'n bek met: "Mag ik mij aan u voorstellen?" De standaardreactie "Wou jij een voorstelling geven?" hield het midden tussen jij stelt helemaal niets voor en stel je voor, zeg.

Anderen voelen zich in verlegenheid gebracht doordat naar het bewijs van hun mannelijkheid gevraagd wordt. Al volstaat een verwijzing naar je adamsappel. Een

ouderejaars haalt het veertje uit zijn balpen en vraagt me wat dat voorstelt. Gelukkig reageer ik niet met “Een spiraaltje, meneer”, want dan was ik subiet naar de Hell verwezen waar je minder subtiel wordt voorgelicht. Het veertje staat voor ruggengraat; flexibel waar het kan, de rug recht waar het moet. Het zenuwcentrum, zo niet van je denken, dan toch van je spontane handelen. En daar had ik best enkele kukeleku’s voor over.

Buitenweekend

Er volgt een buitenweekend in Elst, met novietentoneel, Russisch volksdansen en een oecumenische viering waarin een novietenkoortje het Ave Verum van Mozart zingt. Je mag op zondag ook naar je eigen kerk, de novitiaatscommissie weet precies waar je in de omgeving terecht kunt. Er kan dus veel, maar atheïstische novieten worden er genadeloos uitgepikt en krijgen een preek.

Na het toneel laat de rector zich voor het eerst positief uit over ons, al vindt hij het zingen van ‘We shall overcome’ toch wat minder gepast. Ik zie de novieten om mij heen overmoedig en recalcitrant worden van de bemoedigende worden. De novitiaatscommissie besluit daarom dat iedereen vóór tien in bed moet liggen.

Glazenhaller

Aan het begin van mijn tweede kroegavond krijg ik van de praeses

SB een speciale badge opgespeld; als glazenhaller krijg ik de opdracht om alle lege glazen zo snel mogelijk in de spoelbak te doen belanden. Ik voel me trots, want ik mag me spontaan en straffeloos achter de bar begeven. Ik leer snel dat iemands omgang met zijn glas iets over zijn drinkgedrag zegt. Een lid dat ik op het eerste gezicht niet eens zoveel zie drinken, weet ik onmiddellijk als een potentieel alcoholicus te ontmaskeren door het aantal glazen dat door zijn handen gaan. Ik houd mezelf dapper staande, ook als mijn badge door een ouderejaars wordt afgerukt.

Logeren

Ik logeer bij een NC’er honoris causa, die zijn dienstplicht vervult en die wij schriftelijk van onze bevindingen op de hoogte moeten houden. Dat doen we braaf, ook al twijfelen sommigen aan zijn bestaan. Op een nacht word ik wakker door het fluisteren van een man en een vrouw. “Daar ligt onze noviet, wat ligt hij er vredig bij.” “Zullen we hem wakker maken?” “Laten we dat maar niet doen: straks maakt hij ons nog wakker.” Nu snap ik er helemaal niks meer van.

Werkweek

Het novitiaat betekent ook: de handen uit de mouwen! Ik moet de stoepranden in de buurt van het Veloxterrein vegen en van onkruid ontdoen. Milieuverontreiniging speelde

nog nauwelijks een rol. Toch lijkt het de opzichter geen goed idee dat ik een deel van mijn afval in de sloot kieper; hij wordt wel op de hoeveelheid in zijn kar afgerekend. In gedachten ruik ik nog vaak de geur van rottend gras.

Midden op de dag krijgen we plotseling vrij om te demonstreren tegen het onderwijsbeleid van minister I.A. Diepenhorst. We zingen: “IA, IA, alleen ezels bezuinigen op onderwijs.” Unitas bemoeit zich niet met de politiek, behalve als de politiek zich met Unitas bemoeit!

Ontvoering Rector

Vlak vóór de installatie van de novieten wordt de rector door het SB ontvoerd. Wat ik dan nog niet weet is dat hij dichterbij is dan ik denk: op de SB-kamer. De novieten moeten de ontvoerde rector aan de hand van aanwijzingen gaan zoeken. Dat brengt ons in de verste uithoeken van de stad. Een noviet van wie ik dat het minst verwachtte ziet zijn kans schoon en brengt een bezoek aan de boten aan het Zandpad.

Een ander wordt met medewerking van de buschauffeur aan de achterbank van lijn 5 vastgeketend: “Excuus voor het ongemak, dames en heren, maar deze knul beweert dat hij Rector Senatus van U.S.R. is en dit is de snelste manier om hem af te voeren; hij doet overigens niemand kwaad.”

Club van 100

Club van 100 ook in jaar 105

In aanloop naar het Centennium in 2011 is de Club van 100 opgericht. Een select genootschap waar men na betaling van 100 euro tot kon toetreden. En dat deden jullie! In groten getale. Met dat geld werden allerlei lustrumactiviteiten gefinancierd en kon er een prachtig lustrumcadeau aangeboden worden aan de vereniging: een gebrandschilderd raam voor Symposion.

Na het eeuwfeest is de Club van 100 voortgezet. De Club maakt bijvoorbeeld het verschijnen van deze Reünisten Vivos Voco mede mogelijk. Nu staan we alweer voor het volgende

lustrum en wordt U.S.R. 105 jaar oud. Bent u nog geen lid van het genootschap? Doe dat dan alsnog. Zo kunnen we dit lustrum opnieuw een mooi cadeau aanbieden aan de sociëteit.

Wilt u ook bij de Club? Verhoog de jaarlijkse contributie aan lungit lunctos dan tot 100 euro. Zodra uw overschrijving binnen is treedt u toe. Voor de leden van de Club wordt jaarlijks een speciale activiteit georganiseerd, dit jaar is dat een wijnproeverij.

Bestuur Iungit Iunctos zoekt versterking

Heb je een mooie tijd gehad op U.S.R. tijdens je studententijd? Ben je inmiddels afgestudeerd en aan een nieuwe fase van je leven begonnen? Maar denk je af en toe nog wel met weemoed terug aan het Lucas Bolwerk in Utrecht?

Wat let je, treed toe tot het bestuur van reünistenvereniging lungit lunctos. We hebben je nodig! En voor jou is deze bestuursfunctie een uitstekende manier om je netwerk uit te

breiden. Wij vinden het belangrijk om een goede afspiegeling te zijn van alle generaties oud-leden. Daarom gaat onze voorkeur uit naar een nieuw bestuurslid dat na 2000 is aangekomen.

Meld je aan door een mail te sturen naar **bestuur@iungitiunctos.nl**.

Voor in de agenda

Een aantal belangrijke activiteiten het komende lustrumjaar

5 november 2016	Lustrumreünie
19 november 2016	Buitenlandgala
25 november 2016	USTV Lustrumstuk
24 maart 2017	Ledenvergadering lungit lunctos
8 april 2017	Nestorenlunch
voorjaar 2017	Generatiediner

Meer details over deze en andere activiteiten volgen via de website en e-mail. Ontvangt u onze e-mails nog niet? Geef dan uw e-mailadres door via uil@iungitiunctos.nl. *Alle hierboven genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.*

Anagrammen

Wim Merlijn

Hier staan vijftientig anagrammen die naar U.S.R. in de ruimste zin des woords verwijzen. Zo staat 'TE BITTERE FASE' voor 'bierestafette', 'ALDOOR ONBETAMELIJK' voor 'boerenkoolmaaltijd' en 'INKOPER IS TACTLOOS' voor 'Slapsticktoernooi'. Los de anagrammen op en laat de leestekens daarbij buiten beschouwing.

1. RAT VIES (externe)
2. LUI VAT (kroeggebeuren)
3. KUST NU DUITEN (lustrumthema)
4. AURA IS UITGEGUMD (lied)
5. BEIDEN LOL (kroeglied)
6. ZE DEUGEN (herencollege)
7. LAAT LASTEN NA (lustrumthema)
8. EER VAT PILS (kroeggebeuren)
9. DWEILEN IN DE BAR (kroeglied)
10. SCHENK NU VESTINKJE (subvereniging)
11. IDEËLER UW WENDE (lustrumthema)
12. KRANS KNEEDT ROE (damescollege)
13. VIST SPAARDUITEN UIT URINE (subvereniging)
14. TOT GIJ DAT VINDT (lustrumthema)
15. ONVREDE TRANSFUSIES (externe)
16. REDT DIE VLIEG (kroeglied)
17. GENITALIËN MACHTIGE SCHAT (lustrumthema)
18. ADVISEERT RONDFLADDEREN (lied)
19. ZATTE LUL IN CAFÉ (kroegruimte)
20. IK WIED JE GLADHARIG (beginseI U.S.R.)
21. STAAT SCEPSIS NIET TOE (devies U.S.R.)
22. GODGEWIJDE BEER IS NU REU (lustrumthema)
23. HUILEBALKT CHRONISCH TERNEER (lied)
24. TIEN POND SCHETEN SCHUTTERS TRUC (externe)
25. SNEL RUIS (lustrumthema)

De antwoorden staan op pagina 23.





Van de lustrumcommissie



In de vorige editie van de Reünisten Vivos Voco heeft u kennis kunnen maken met onze commissie en het lustrumprogramma. Inmiddels zijn we vier maanden verder en kijken we zeer positief terug op de activiteiten die achter ons liggen. Op 4 juni vond een van de grotere lustrumactiviteiten plaats; festival Radar Outdoor. Op het Berlijnplein te Utrecht genoten 450 festivalgangers van het prachtige weer, een grote verscheidenheid aan goede artiesten, witbiertjes en Radler, maar bovenal van een super goede ambiance.



In juli zijn we met 150 man tien dagen lang dwars door Europa getrokken voor een onvergetelijke en legendarische Eurotrip. We hebben cultuur gesnoven in zeven verschillende steden en heel wat kampeerwijsheden opgedaan. Hiermee is het lustrumjaar gelukkig nog niet ten einde. Komende november is de lustrummaand, met een bomvol en veelbelovend programma.



Tickets zijn verkrijgbaar op usr.nl/lustrumoudleden. Voor vragen kunt u naar onze (vernieuwde!) website lustrumunitas.nl, onze lustrum XXI Facebookpagina of mailen naar lustrum@usr.nl.

Met vriendelijke groet,
Lustrumcommissie XXI

Een overzicht van de activiteiten

Oud-ledendag / lustrumreünie 5 november



Wellicht heeft u twee maanden geleden via de mail de uitnodiging voor de lustrumreünie ontvangen. We nodigen u graag uit om deze dag samen met ons terug te keren naar de ambiance van het Symposion. De dag begint met een traditionele intocht. Vanaf Park Lepelenburg volgen we de vaandel dragers door het centrum van Utrecht naar het Lucasbolwerk. Daar laten we ons vereeuwigen op de statiefoto voor onze sociëteit. Vervolgens kunt u genieten van een borrel en een bourgondisch buffet in de Hijweege, bereid door het GM-bestuur onder leiding van Jorrd-Jan Beukers. Hierna zal de avond overgaan in een feestelijke kroegavond. Verschillende Unitasartiesten, zoals Ballwork Seven, Jelle de Pianoman en John Regensburg, gaan er een feestje van maken dat u niet wilt missen.

Het specifieke programma voor de dag is als volgt:

- 15:00 Intocht (verzamelen in Park Lepelenburg)
- 16:00 Statiefoto
- 16:15 Aanbieden lustrumcadeau
- 16:30 Borrel Symposion
- 19:00 Buffet Symposion
- 21:00 Kroegfeest Symposion

Tickets zijn verkrijgbaar op usr.nl/lustrumoudleden.

Ook kunt u een bedrag van 40 euro overmaken naar Unitas S.R. NL23ABNA0408661437 onder vermelding van 'lustrumreünie' en uw voor- en achternaam.

Buitenlandgala in Parijs 18 t/m 20 november

Van 18 tot en met 20 november vertrekken we met 600 man richting Parijs voor een memorabel en romantisch galaweekend in de stad van de liefde. Het gala vindt plaats in Les Salon Vianey, gelegen aan de Seine met uitzicht op de Notre Dame. Kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar! Er zijn twee verschillende opties voor de kaartverkoop. Het Gala Compleet ticket is inclusief overnachting, busreis, en het gala zelf. Daarnaast is er een ticket voor alleen het gala. Voor deze laatste optie is een beperkt aantal kaarten voor de huidige prijs beschikbaar, daarna kunnen de prijzen stijgen. Wees er dus snel bij! Al een heel aantal reünisten is van galatickets voorzien, des te meer reden om hier ook bij aanwezig te zijn!

Lustrumstuk 25 november

Op 25 november 2016 presenteert de lustrumcommissie in samenwerking met de USTV het lustrumstuk in de Douwe Egberts zaal van de stadsschouwburg Utrecht. Het stuk 'Heil Mezelf' gaat over een groep Poolse acteurs die in 1939 in het Polski Theater een simpel doch vervullend acteursleven leiden. Totdat iemand de woorden spreekt: "De Duitsers zijn binnen gevallen." De groep acteurs, onder leiding van de zelfgekroonde 'sterspeler' Josef Tura, belandt op komische wijze, maar met een serieuze ondertoon, in het Poolse verzet. Op een dag bestaat hun publiek uit Gestapo agenten. Josef Tura: "Ik realiseer me dat ik altijd op dit moment heb gewacht. De gelegenheid om te spelen, niet alsof, maar omdat mijn leven ervan afhangt. En dat gaan we doen, ook al wordt het onze dood."

Het XXIe Lustrumlied van Unitas S.R.

Couplet 1

Mijn gedachten kolken
Hoofd zit in de wolken
Voel me onbeholpen
Toeval of lot?

Couplet 2

Nu ik naar beneden kijk
Zie ik een oude droom van mij
De reden dat ik neerstrijk
Contouren van Parijs

Bridge 1

Naar Parijs met vriendschaar

Refrein

We vieren 105 jaar
Van de mooiste tegenpool
Met als hart het Lucasbolwerk
USR Lines aan de macht
Zij brengen hooggevlagen pracht
Door het maanlicht in het Sticht
Is de oneindigheid in zicht

Couplet 3

Dus, ik ontvlucht de nuchterheid
Beneveld heb ik nimmer spijt
Het lustrum als bevlogen tijd
Een turbulente tijd

Couplet 4

Illusies in de kijker
Grenzen overstijgen
Benieuwd naar het onbereisde
Je voudrais la fête

Bridge 2

L'extase d' la fête met vriendschaar

Refrein

We vieren 105 jaar
Van de mooiste tegenpool
Met als hart het Lucasbolwerk
USR Lines aan de macht
Zij brengen hooggevlagen pracht
Door het maanlicht in het Sticht
Is de oneindigheid in zicht



Het monument onthuld

Pim Walenkamp

U.S.R. heeft eindelijk een oorlogsmonument. Op vrijdag 29 april vond een bijeenkomst plaats op Symposium waar zo'n 200 nabestaanden en andere geïnteresseerden aanwezig waren. De leden die in de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrijheid worden zo herdacht. Het monument is een verwijzing naar 'sol iustitiae illustra nos': de zon der gerechtigheid, het motto van de Universiteit Utrecht.



Open karakter

Willibrord van Beek, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, verrichtte de officiële onthulling. Wat volgens hem bijzonder is aan onze studentenvereniging is het open karakter; iedereen is in principe welkom. Dat was zeker voor 1945 uniek.

Dat had ik kunnen zijn

Vervolgens kwam oud-lid en ontwerper van de plaquette Frank van Hooft aan het woord. De kracht van het kunstwerk is volgens hem dat alle slachtoffers met naam en leeftijd worden genoemd. Dat spreekt persoonlijk aan, denkt Frank. Je gaat denken: dat had ik kunnen zijn.

Hoe de oorlog is verdwenen

Pelle Keizer, Quaestor Senatus U.S.R., las het bekende gedicht 'Vrede' voor dat oud-lid Leo Vroman, bioloog en dichter, schreef, met als refrein: "Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik wenen."

Herdenken is belangrijk

Prof. dr. Leen Dorsman, hoogleraar Universiteitsgeschiedenis vertelde dat herdenken belangrijk is, maar dat het in ons land vaak moeizaam gaat. Hoe vaak wordt er in Nederland niet geruzied over de invulling van 4 en 5 mei? Terwijl herdenken mensen samen brengt en hen laat nadenken over het verleden én het heden. Deze plaquette maakt het verleden tastbaar.

“Herdenken brengt mensen samen en laat hen nadenken over het verleden én het heden”

We herdenken geen nummers, maar namen

Orpheus Cohen sloot af met het levensverhaal van zijn vader, oud-lid Joop Cohen. Hij was in de jaren twintig lid van U.S.R. en zat onder andere in het Sociëteitsbestuur. In de oorlog voerde hij vreedzaam verzet in Dokkum waar hij predikant was. In een concentratiekamp kwam hij om het leven. Zijn naam en die van vele anderen staan op de plaquette.

Bijdrage

De senaat, Universiteit Utrecht (met dank aan het U-fonds), de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben deze plaquette financieel mede mogelijk gemaakt. Uw bijdrage als oud-lid is nog altijd van harte welkom. U kunt een bedrag overmaken op: NL34INGB0007154807. Voor meer informatie kunt u mailen naar: herdenkingscommissie@gmail.com.



Een polderoverwinning

Saya Abdullah

Nog nooit vertoond: een Nederlands voetbaltoernooi bij de Verenigde Naties. Het balkon dat normaal gesproken alleen voor diplomaten toegankelijk is, is voor de gelegenheid omgetoverd tot een Johan Crujff Court. Frank Rijkaard, Aron Winter en minister Koenders zijn aanwezig in oranje voetbaltenue. De Nederlandse DJ Hardwell zorgt voor de muziek. Alles wordt uit de kast gehaald in de race naar de begeerde zetel voor de Veiligheidsraad.



Tijdens het Kabinet Balkenende III werd er besloten dat het goed zou zijn als Nederland in 2016 een tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de VN zou binnenhalen. Het leek niet al te moeilijk te worden; tot 2009 had Nederland met Zweden als medekandidaat een ‘clean slate’. Twee zetels uit de groep West-Europa waren te verdelen over twee kandidaten. Totdat Italië besloot — na amper een jaar uit de Veiligheidsraad te zijn — opnieuw een gooi naar de zetel te willen doen.

Er was geduchte concurrentie. Italië leek vrijwel zeker van een zetel als het grootste Europese land van de drie. De Italianen spelen een cruciale rol bij de vluchtelingenkwestie, leveren de meeste militairen voor VN-vredesmissies en waren de enige Zuid-Europese kandidaat. En ze deelden zelfs Louis Vuitton-tassen uit in de campagne. Een minpunt was wel dat het land al het vaakst in de Raad heeft gezeten. Maar de bookmakers wisten het zeker; Italië zou sowieso gekozen worden.

Zweden is vergelijkbaar met Nederland en profileert zich als partnerstaat. Ze overtreffen Nederland in de uitgaven aan

ontwikkelingssamenwerking met 1.0% van het BNP, ver boven de 0.7% norm van de VN. Net als Nederland is het land actief in de vredesmissie in Mali. En de Zweden hebben de zegen van de Arabische landen, doordat ze de Palestijnse staat hebben erkend. Bovendien heeft Zweden van de drie landen het minst in de Raad gezeten. Een minpunt: kort geleden lag Zweden nog in de clinch met het invloedrijke Saudi-Arabië, na een uitspraak van de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken.

De sociaal vaardige Van Oosterom, oud-Utrechter en oud-USC'er, zette de laatste maanden alles op alles om Nederland hoge ogen te laten gooien.

En dan Nederland. Actief in de vredesmissie in Mali, profileert zich als Kingdom of the Netherlands, rekt op de steun van Afrikaanse landen en zet Aruba, Bonaire en Curaçao in om de small-island states te winnen. In de campagne is alles uit de kast gehaald, waarbij zelfs het Koningspaar actief mee lobbyde. Maar was het voldoende? Een minpunt is dat wij maar 0.52% van het BNP uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking, dat is ver onder de VN-norm. En onder Zweden. Ook hebben we

Antwoorden anagrammen

ons met het Oekraïne-referendum niet populair gemaakt bij de Baltische Staten. En ook de binnenlandse politiek met een anti-islam en een anti-VN partij aan kop in de peilingen helpt niet mee.

De aangewezen persoon om de Nederlandse zetel binnen te halen werd Karel van Oosterom, destijds politiek adviseur van de premier en nu de Nederlandse ambassadeur bij de VN. De verkiezingen zijn geheim. Elke ambassadeur brengt zijn stem uit op een briefje. De gunfactor speelt een grote rol. De sociaal vaardige Van Oosterom, oud-Utrechter en oud-USC'er, zette de laatste maanden alles op alles om Nederland hoge ogen te laten gooien.

En dan is het maandag 28 juni 16:00 uur. Het uur van de waarheid. De Algemene Vergadering van de VN loopt vol, alle ambassadeurs nemen hun plek in. Minister Koenders en minister Ploumen lopen rond om de laatste stemmen binnen te halen. Na de introductie brengen alle landen hun stem uit. In de eerste ronde verbaast Zweden iedereen door direct 134 stemmen te halen, meer dan de benodigde tweederde meerderheid van de 193 lidstaten. Nederland verbaast ook door met 125 stemmen bijna de tweederde meerderheid van 128 stemmen te halen (eigenlijk 126, want er blijkt een ambassadeur in de zaal te zijn die zich vergist en op niet-kandidaat België stemt). Italië scoort 113 stemmen. Nederland en Italië gaan verder voor de tweede zetel tot in de vijfde ronde, waarbij de stemmen van Nederland per ronde afnemen tot een gelijkspel van 95 voor Nederland en 95 voor Italië.

Zal Nederland verder strijden tegen Italië? In 2006 namen Venezuela en Guatemala het drie weken tegen elkaar op in 46 rondes. Gelukkig grijpt Nederland op tijd in: 'going Dutch'. De Italianen krijgen het aanbod om de zetel elk een jaar te delen. De Italianen gaan alleen akkoord als zij in de eerste termijn de zetel mogen, dan zijn zij namelijk ook voorzitter van de G7. Nederland zegt ja en bewijst met een polderoplossing dat onze kracht in onze nuchterheid ligt. Johan Cruyff zou hebben gezegd: "Als je niet ken winnen, moet je zorgen dat je niet verliest."

Saya Abdullah, geneeskundestudent en USR-lid sinds 2010 (jaarclub Fabergé), is dit jaar de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties.

1. Veritas;
2. Uitval;
3. Uit de Kunst;
4. Gaudeamus Igitur;
5. Nobellied;
6. De Geuzen;
7. In alle staten;
8. Tapverlies;
9. Brandeweinlied;
10. Stukken en schijven;
11. De Nieuwe Wereld;
12. Notenkrakers;
13. Veterinair Dispuut Unitas;
14. Van Tijd tot Tijd;
15. Unitas Reserve Fonds;
16. De Gilde viert;
17. Islamachtig eenentachtig;
18. Ridder van de Ronde Tafel;
19. Faculteitenzaal;
20. Gelijkwaardigheid;
21. Scientia Potestas Est;
22. De eeuwige bron der jeugd;
23. O altenburschen Herrlichkeit;
24. Het Utrechtsch Studenten Corps;
25. U.S.R.-Lines.

