

Speciale uitgave voor het 100-jarige bestaan van Unitas S.R.

reünisten

#OKTOBER 2011

VIVOS VOCO



LUSTRA IN BEELD

Op de Barricade, De Nieuwe Wereld, Uit de Kunst

USR AAN DE MACHT

Interview met gemeenteraadsleden Marleen Haage
en Sander van Waveren

GLUREN BIJ DE BUREN

Studentikoos Utopia in Amsterdam

Bosma &
Van Otterlo

ADMINISTRATIES

www.bosmavanotterlo.biz

Utrechtse grachten

Het is goed verpozen daar aan de grachten met appelbol en mijn gedachten...

Bij mooi weer heeft Graaf Floris een uniek terras op de brede brug over de Oudegracht vlakbij het "Hanengeschrei". U heeft dan goed én rustig zicht, vanaf de brug, op de Domtoren en het voorbijgaand gekrioel van voetgangers, fietsers en wat al niet meer...



Inhoudsopgave

04	Welkomstwoorden	13	Centennium
04	Verslag nestorenlunch	18	USR aan de macht
05	Van de vereniging	21	USR gevallen
05	De Utrechtse Boekhouder	22	Interview Johan van de Hoef
06	Lustra in beeld	26	Samen verder naar het eeuwfeest
10	Club van 100	27	Aankondiging lungit ALV
11	Cadeau USR	28	Gluren bij de burens
12	Cadeau Utrecht	31	Column Rinze



Deze editie van Vivos Voco is volledig bekostigd door het URF

Colofon

De Reünisten Vivos Voco is een uitgave in opdracht van **lungit lunctos en U.S.R.**
Postbus 5044, 3502 JA Utrecht
vivos@iungit-iunctos.nl

Editie | 4

Jaar van uitgave | Najaar 2011

Oplage | 4000

Hoofredactie | Wouter Das

Tekst – en eindredactie | Arjan van Oosterhout

Advertenties | vivos@iungit-iunctos.nl

Redactie | Rinze Benedictus, Peter Fasol, Arjan van Oosterhout, Hans van Oosterhout, Koen van Ramshorst en Pim Walenkamp

Met inhoudelijke bijdragen van |

Centenniumcommissie, lungit lunctos-bestuur, Senaat, Sociëteitsbestuur

Vormgeving | SchaapOntwerpers Utrecht

Drukkerij | Libertas

Coverfoto | ANP Kippa "Anita Meyer en broer" (1972)

U.S.R en lungit lunctos en/of de redactie van deze Vivos Voco zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.



Blömer, persoonlijk de beste

Toonaangevend
in accountancy en
fiscale adviezen



Blömer accountants en adviseurs is een zelfstandige, toonaangevende middelgrote organisatie in de regio Utrecht. Al ruim 90 jaar adviseren wij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, vrije-beroepsbeoefenaars en non-profitinstellingen. Met onze huidige omvang zijn wij een van de grotere mkb-advieskantoren in Nederland.

In al die jaren zijn wij uitgegroeid tot een vertrouwenspartner van onze klanten, een betrouwbare en deskundige adviseur met wie vaak een langdurige, persoonlijke relatie bestaat. Die persoonlijke invalshoek combineren wij met een kwaliteitsniveau dat niet onderdoet voor dat van grote, landelijk opererende accountantsorganisatie. Daardoor profiteert u als klant van een zonder meer uitstekende prijs-prestatieverhouding.

Het Blömer-gevoel zelf eens ervaren? Kijk dan op www.blomec.com.

Krijtwal 1 | 3432 ZT Nieuwegein | T: 030 - 605 85 11 | E: info@blomec.com | I: www.blomec.com

Welkomstwoorden



Waarde oud-leden,

Voor de leden van Unitas S.R. is het nieuwe collegejaar alweer begonnen. Er zijn weer nieuwe leden, tweedejaars worden derdejaars en mijn bestuursjaar is voorbij. Generations, het hoogtepunt van het Centennium

waar we al zo lang naartoe leven, nadert met rasse schreden. Hopelijk zien we elkaar daar!

Met juichende en jubelende groet,
Eefje van den Broek | Rector Senatus E.T.

Beste medereünist,

Gun uw oude bekenden en uzelf voorpret. Geef de organisatoren houvast. Ga s.v.p. snel naar uw checklist op pagina 16 en draag bij aan het succes van 19 november, onze dag van de eeuw.

Meer wens ik nu niet te zeggen. Tot ziens!

Hans Karelse | Voorzitter lungit lunctos



Reünisten werpen blik achteruit en vooruit op nestorenlunch



Het Postiljon Hotel te Bunnik bood op 8 april plaats aan een geslaagde nestorenlunch. Reünisten uit vele jaargangen kwamen traditiegetrouw bijeen om herinneringen op te halen aan voorgaande lustra, te proosten op oude studentikoze grappen, maar ook om afspraken te maken over de intocht en

Generations, het feest van de eeuw op 19 november aanstaande. Een afvaardiging van de Centennium Commissie kwam langs om de plannen voor het Centennium nader toe te lichten. Ook een afvaardiging van de Senaat was aanwezig, om te constateren dat het met de betrokkenheid van de nestoren met onze geliefde vereniging wel goed zit. Wij hopen dat de nestorenlunch volgend jaar minstens zo goed zal worden bezocht, wellicht om alle mooie verhalen van ons honderdjarige bestaan de revue te laten passeren.

Tot volgend jaar!
lungit lunctos

De volgende Nestorenlunch is op zaterdag 12 april 2012. Let op, de locatie is gewijzigd in 't Oude Tolhuys in Utrecht.

Van de vereniging U.S.R. anno 2011

Waarde oud-leden,

Op het moment van schrijven is Symposion gesloten, maar dat betekent allerminst dat alles stil ligt. Tijdens het reces zijn behalve de Senaat en het Sociëteitsbestuur ook de Introductie Commissie Intern en Novitiaats Commissie druk bezig om te zorgen dat aankomende eerstejaars een goede indruk krijgen van U.S.R. tijdens de Utrechtse Introductie Tijd en dat het Novitiaat in goede banen wordt geleid.

De Centennium Commissie zit uiteraard ook niet stil. Na de uitgebreid gevierde Kroegdies in februari, een Kennisspel in samenwerking met de Universiteit Utrecht en drie dagen open feest voor externen in mei, hebben we ook in de zomer kunnen beleven dat de vereniging een heel bijzonder jaar meemaakt. Op 7 juli vond het Knuffelbaar festival plaats in Bunnik. Zowel leden als niet-leden waren welkom en met een opkomst van rond de 750 personen en een constant schijnende zon was het een prachtige dag. Daarnaast hebben zo'n 175 leden deelgenomen aan een legendarische Eurotrip, waarbij de teams in acht dagen per auto België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk hebben aangedaan. De laatste maanden van het verenigingsjaar zijn niet voorbij gegaan zonder de gebruikelijke activiteiten: de Koninginnenacht, georganiseerd door het Brabants Genootschap en Bachchus, de brasavonden van de

De Utrechtse Boekhouder: Leo Vroman

De stad Utrecht is niet alleen op dit moment een bruisende literaire stad, maar was dat vroeger ook – misschien zelfs nog sterker. Veel daarvan is inmiddels vergeten, maar verdient het om weer eens opgedolven te worden. Daarom is in 2011 een tijdschrift voor dat vergeten literair erfgoed gestart: De Utrechtse Boekhouder. De redactie,

Niels Bokhove (ooit nog korte tijd Unitas-lid) en Hans Heesen, houdt van boeken, dus gaat zij boekhouden. In het algemeen gaat het over schrijvers die op de een of andere manier iets met Utrecht hadden, er geboren of gestorven zijn, gestudeerd of gewerkt hebben, en alles daartussen. En bovendien: alle partners in het literaire bedrijf kunnen aan bod komen. Aflevering 1 is inmiddels uit, nummer 2 staat voor september gepland. Hierin o.a. de korte maar krachtige herinneringen van oud-Unitasser Leo Vroman aan zijn Utrechtse tijd in de jaren dertig. In de

toekomst zullen mogelijk ook andere oud-Unitassers uit die jaren aan bod komen: Max de Jong, Kees Stip en Anton Koolhaas. Een ieder die in ruil voor het gratis tijdschrift bijdragen (of ideeën of materiaal daarvoor) kan en wil leveren is daartoe van harte uitgenodigd. Maar een bijdrage in klinkende munt om de onkosten te bestrijden is natuurlijk ook zeer welkom.

Nadere informatie op www.salonsaffier.nl > De Utrechtse Boekhouder, hier ook aanmelden voor abonnement.

...met een opkomst van rond de 750 personen en een constant schijnende zon was het een prachtige dag...

eerstejaars, een symposium over het hoger onderwijs en uiteraard het traditionele leegdrinken op de vrijdag voor het reces. Voor ons zijn dit de laatste maanden van ons bestuursjaar, waarvan we intens hebben genoten. Gelukkig staan er alweer dertien nieuwe, ambitieuze en enthousiaste leden klaar om het stokje van ons over te nemen. **Wijzelf hopen u in november te treffen op Generations!**

Met juichende en jubelende groet,
Pro Senatu,
Mirjam A.C. Renting | Ab actis Senatus 2010-2011

Opdat de Gilde in de lengte der dagen moge Vieren en Juichen,
Met Waakzame groet,
Isabelle G.M. Schols | Ab actis Sociëteitsbestuur h.t. 'Waakvlam'

Lustra in beeld

Op de Barricade, De Nieuwe Wereld, Uit de Kunst

In deze vierde editie van de Reünisten Vivos komt de redactie aan het eind van een reis door de Unitas-geschiedenis. Eerder blikten wij terug op de lustra van 1916 tot en met 1991.

Hieronder vindt u, zo kort voor de Centenniumviering, een terugblik op het zeventiende, achttiende en negentiende lustrum.

Tekst: Hans van Oosterhout en Arjan van Oosterhout

1996 Op de Barricade

In de aanloop naar het zeventiende lustrum had de Lustrum Commissie moeite een geschikt motto te bedenken. De Praeses van de commissie, Simon Pot, weet zich te herinneren dat half oktober de knoop echt moest worden doorgehakt. Tot dan toe was de eerste optie Tableau Vivant, ofwel levend schilderij, geweest. Probleem: het was gebruik geworden dat het lustrummotto verband hield met de actualiteit. Op de dag des oordeels viel plots alles op zijn plaats, toen iemand een blik geworpen had op een cd-hoesje van de musical Les Misérables: Op de Barricade!



“...een kanon op een volgepakt Lucas Bolwerk...”

Midden jaren negentig kreeg studierend Nederland te maken met de invoering van temponormen en dalende studie-beurzen. Het motto, dat hier uiteraard verband mee hield, is afkomstig uit het boek Les Misérables van Victor Hugo. Het boek handelt over de Parijse Juni-revolutie van 1832, waarin voornamelijk studenten in opstand kwamen. Zodoende kon deze opstand, samen met de grote Franse revolutie, als inspiratiebron worden gebruikt voor de aankleding van het lustrum en de versiering van Symposion. Het motto was niet het enige knelpunt in de voorbereiding. Tijdens het lustrum zou de musical West Side Story ten tonele worden gebracht. ‘Helaas bleek dat dit plan financieel niet haalbaar was zonder het complete budget in gevaar te brengen’, aldus Simon Pot. ‘Dus hebben we als LC moeten besluiten dit project af te blazen, helaas wel toen de repetities al in volle gang waren. Gelukkig waren vrijwel alle spelers, ondanks alles, bereid de schouders eronder te zetten; uiteindelijk stond er wel een geweldig lustrumtoneelstuk.’

Op de vraag aan de voormalige Praeses of er verder nog meer tegenslagen waren, antwoordt hij: ‘Er ligt ook nog ergens een stapeltje onverkochte lustrumtruien, dat was een beetje een designflater. En als werkruimte hadden we een werfkelder waarin alle computers het begaven door het vocht.’ Uiteraard was het niet louter tegenslag dat de klok sloeg. De Lustrum Commissie had liefst elf subcommissies onder zich, waardoor

zo’n honderdtwintig leden zich voor dit lustrum hadden ingezet. Ook werd voor het eerst een PR-commissie aangesteld om te zorgen voor publiciteit omtrent het lustrum. Deze commissie bestaat tot op de dag van vandaag. Het lustrum werd knallend ingeluid, met een kanon op een volgepakt Lucas Bolwerk. De heren van de Senaat verkeerden nog in de veronderstelling dat het motto Tableau Vivant zou zijn en ze waren daarmee volledig op het verkeerde been gezet. Hiervoor had het persoonlijke hoogtepunt voor Simon Pot al plaatsgevonden: de openingsrede, waarin hij (‘nogal lang van stof’) genoeg tijd kreeg zijn verhaal te doen. De volgende dagen waren ook zeer goed bezocht. Door de subcommissies en hulpjaarclubs voelde een groot deel van de vereniging zich zeer betrokken bij de activiteiten. De congrescommissie had de beroemde Amerikaanse schrijver John Irving weten te strikken. Een ander hoogtepunt was het galabal, waarop vijftienhonderd aanwezigen konden genieten van spetterende optredens van Boney M, The Working Girls en de Bloose Brothers.



2001 De Nieuwe Wereld

Voor het achttiende lustrum koos de Lustrum Commissie het thema ‘De Nieuwe Wereld’. Het motto sloeg terug op de continenten die tijdens de grote ontdekkingsreizen in kaart werden gebracht. Maar de LC vond het motto ook goed passen bij Unitas S.R.; als je lid wordt gaat er immers ook een nieuwe wereld voor je open, met een studie, vriendschappen en herinneringen die bepalend zijn voor de rest van je leven. De onderliggende zinspreuk ‘Gisteren is geschiedenis, morgen een mysterie’ zinspeelde op de verbinding tussen heden en verleden, tastbaar door de kenmerkende verenigingstradities. Ongeveer anderhalf jaar voor het lustrum werd Froukje Walstock door de Senaat gevraagd als Praeses van de LC. Een jaar later ging de negenkoppige commissie ‘intern’ op de vliering van Symposion die door het SB speciaal was ingericht als commissiekamer. ‘We waren de eerste LC die werkte met internet’, herinnert Vice-praeses Tessa Dopheide zich. ‘Alleen hadden we maar één computer waarmee je online kon. Dat leidde tot een dagelijkse rituele dans rondom de laptop van LC-genoot Raoul...’

De eerste pre-lustrumactiviteit was ‘Murder in the first’, een levend moordspel, waarbij alleen het Lucas Bolwerk als vrijha-

ven gold. Het spel wakkerde het fanatisme van deelnemers aan en het leidde tot hilarische situaties, waarbij de een zijn huis niet meer uitdurfde uit angst beschoten te worden en de ander uren stond te posten tot zijn target eindelijk klaar was met zijn practicum.

Het gala liep niet helemaal als gepland, blikt Tessa terug: ‘We hadden al lang van tevoren de Rotterdamse Kuip als locatie vastgelegd. Er zou vuurwerk op de middenstip zijn en het zou briljant worden. Helaas gooiden de onverwachte goede prestaties van Feyenoord en de kleine lettertjes in het contract drie maanden van te voren roet in het eten; Feyenoord speelde op de avond van ons gala Europees voetbal. Tot overmaat van ramp bleek ook onze hoofdact, Alice DJ, ineens overspannen. En zo hadden we in augustus geen locatie en geen band.’ Desondanks was het gala in uitwijkplaats Baarle-Nassau erg geslaagd. Tessa, niet zonder zelfspot: ‘Iedereen was toch te lam om door te hebben dat het eigenlijk een schrale vreeschuur was, waar appelsap met wodka als Apfelkorn werd versleten. Niemand leek zich af te vragen wie Parla en Padoux, de last minute hoofdact, in vredesnaam waren.’ Een van de hoogtepunten van het lustrum in 2001 was de uitvoering van Foxtrot, een musical van Annie M.G. Schmidt. ‘Het leek ons fantastisch om een productie helemaal voor en

< 1996 97 98 99 00 2001 02 03 >



door leden neer te zetten en dat lukte’, aldus Tessa. ‘Er moest zelfs een extra voorstelling worden ingeboekt omdat de kaarten in no time waren uitverkocht. Het was een geweldige show die liet zien hoeveel talent er binnen Unitas S.R. is. Toneel, zang, muziek, kostuums, decor en techniek, alles is binnen de vereniging aanwezig, zo bleek.’

De reünistenintocht was ook bijzonder, aldus Tessa: ‘Zoveel blije gezichten van mensen die na jaren en jaren weer eens in de Hijweege stonden en vol trots hun jaarlied zongen. Een klein foutje in het denkwerk maakten we overigens op Oudejaarsavond. We dachten dat alle oude lullen een jazzbandje in de Hijweege wel zouden waarderen, maar niets was minder waar; met man en macht hebben we de band beschermd om te voorkomen dat de snoeren werden doorgeknipt. Muziek in de Hijweege was vloeken in de kerk, dat hadden we kunnen weten.’

De herinnering aan het lustrum van 2001 is levend, ook doordat de LC tien jaar na dato nog regelmatig contact heeft. Tessa: ‘Als we elkaar zien is het meteen weer vertrouwd. Dan lijkt het of we gisteren nog op die heerlijk stinkende vliering onze plannen aan het maken waren!’ >

2006 Uit de kunst

Op 24 januari 2006 werd het negentiende lustrum geopend met de motto-onthulling in de Janskerk. Dit lustrum moest anders worden, grensoverschrijdend, uitdagend, vernieuwend: Uit de Kunst! Op deze dag werd ook het programma bekend gemaakt. De Lustrum Commissie had ervoor gekozen om het hele jaar door activiteiten in te plannen, om het feest extra te laten leven bij de leden. Er werden vele vernieuwende onderdelen bedacht. Zo vertrokken veel leden kort na de motto-onthulling naar de Franse Alpen voor de lustrumskireis. Deze trip naar Risoul was zo'n groot succes, dat een jaarlijkse traditie werd geboren.

In navolging van het lustrum in 2001 werd ook het spel 'Murder in a second' gespeeld, waarvoor leden elkaar tot in de collegezalen volgden om een ander neer te schieten, in konijnenpakken of burka's gingen rondlopen om maar niet geraakt te kunnen worden en samenzwoeren met dispuutgenoten om 's avond bij iemand thuis binnen te kunnen komen. In juni had de speciaal daartoe aangestelde Jucie een programma opgesteld, met de sprankelende Cruise Party en een concert van Guus Meeuwis in het Philipsstadion als ongekende hoogtepunten.

Tegen het eind van de zomer werd een liftwedstrijd naar Santiago de Compostela georganiseerd. Met een gezelschap van ruim dertig man bereikte de groep het bedevaartsoord, racend tussen bosbranden, rennend door steden met cameramannen achter de deelnemende koppels aan, maar ook ontspannen genietend van de prachtige steden die onderweg werden aangedaan. De apotheose van het lustrumjaar was uiteraard de week rond de 21e november. Na de opening in de Domkerk trokken de leden naar het versierde Symposion, om er een mengelmoes van Escher, Mondriaan en veel eigen inspiratie aan te treffen. Voor een ieder was er wat wils in deze periode: een autorally, de musical Absolutely Dazzling, een reünistengala, een intern feest, een collegeavond, een extern feest in Tivoli en een ongemengde buitendag. Maar de absolute klapper was het lustrumgala in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Jacomine Schoonenboom, Praeses van de Lustrum Commissie 2006, kijkt terug op deze gewaagde keuze: 'Uitdagend was het zeker. Niet alleen vanwege de afstand, maar ook omdat ze daar iets minder bekend zijn met studentengala's. De locatie was prachtig, maar als commissie maak je je toch een beetje zorgen om de staat waarin de mooie parketvloer, de rode lopers en de kroonluchters zullen verkeren na het feest. We

hadden op locatie een gesprek over de afkoop van de drank en de man stelde voor om te rekenen op tien bier gemiddeld per persoon. Wij probeerden uit te leggen dat zelfs de meisjes gemiddeld makkelijk

het dubbele drinken op een feestje. De man trok zijn wenkbrauwen op en deed verder niet moeilijk over het verhogen van de hoeveelheid afgekocht bier. Pas aan het eind van het gesprek kwamen we erachter dat hij het over halveliterpullen had gehad...' Uiteindelijk was alles tot in de puntjes geregeld. Honderden leden sliepen in hetzelfde met goud behangen luxehotel. Ze joegen de andere hotelgasten 's ochtends de stuipen op het lijf door na een nacht vol halve liters aan het ontbijt deel te komen nemen. Al met al een zeer geslaagde excursie, blikte Jacomine terug: 'Briljant om alle leden in gala-kleding door deze oude stad zien lopen!' Eenmaal terug in eigen land werd de week op de maandag waardig afgesloten met de katerborrel.

“...parketvloer, rode lopers en kroonluchters...”

04 05 **2006** 07 08 09 10 2011



DOOR DE JAREN HEEN

- '96** Geboorte van het eerste gekloonde zoogdier ter wereld, schaaap Dolly.
De enige Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker gaat failliet.
- '97** Prinses Diana verongelukt in Parijs, achtervolgd door paparazzi.
Vijftiende en vooralsnog laatste Elfstedentocht in Friesland.
- '98** Amerikaanse president Bill Clinton geeft seksuele affaire met stagiaire Monica Lewinsky toe.
Darter Raymond van Barneveld verovert de officiële wereldtitel darts.
- '99** De zesmiljardste wereldburger wordt geboren: nummer 6.000.000.000.
Voor het eerst verschijnen twee gratis kranten: Metro en Spits.
- '00** Russische atoomonderzeeër Koersk zinkt in de Barentszee. 118 bemanningsleden komen om.
Vuurwerkopslagplaats in Enschede ontploft. 22 mensen komen om.
- '01** 9/11: terroristen laten gekaapte vliegtuigen crashen in de Twin Towers en het Pentagon.
Nederland voert als eerste land ter wereld het homohuwelijk in.
- '02** De Europese Unie gaat over op een gemeenschappelijke munt: de euro.
Politicus Pim Fortuyn in Hilversum vermoord door Volkert van der Graaf.
- '03** Amerikaans-Britse inval in Irak, gevolgd door arrestatie van dictator Saddam Hoessein.
Albert Heijn ontketent met prijsverlagingen een supermarktoorlog.
- '04** Tsunami in Zuid-Azië: meer dan 200.000 doden.
Filmmaker Theo van Gogh vermoord door Mohammed Bouyeri.
- '05** Terroristische aanslag in Londense metro: 56 passagiers overlijden.
Willem-Alexander en Máxima krijgen na Amalia (2003) tweede dochter: Alexia.
- '06** Astronomen degraderen Pluto van planeet naar dwergplaneet.
VVD-minister Rita Verdonk wil VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali haar Nederlanderschap ontnemen.

Word lid van de club van

100

Club van 100 LEDEN

127	Barendsen L.M.	1960
128	Dijk, van J.P.	1977
129	Dobbenburgh / Rossberg O. / P.	1963
130	Gils, van H.	1980
131	Ham / Hunink, van der H. / R.B.M.	1975 / 1976
132	Janssen J.J.	1946
133	JC Aeolus (4 donaties)	2009
134	JC Geonhavet	1951
135	JC Kwak	1988
136	JC Platinum	2009
137	JC Scarlett	2000
138	Kieboom-Jansen D.	1954
139	Kleijn, de F.D,	2009
140	Konings A.J.	1960
141	Kreikamp E.	1990
142	Meegen, van H.J.H.	1984
143	Nieuwenhuis H.U.R. (2 donaties)	1970
144	Pol / Schuurman, van der R.A. / C.	1962
145	SB Avondpracht	2011 - 2012
146	Scheijmans / Enning F.G.M. / H.J.	1975 / 1976
147	Steensel - Van der Aa - Groenendijk, van C.	1983
148	Two figs and 15 megapixels	2000
149	Veldhuijzen G.	1973
150	Vlodrop, van A.W.M.	2003

De Club van 100 blijft maar groeien, inmiddels is via lungit lunctos en USR ongeveer € 16.500 aan donaties opgehaald. lungit lunctos heeft inmiddels € 37.500 geschonken aan de vereniging. Extra donaties zijn overigens nog steeds meer dan welkom; hoe meer er gedoneerd wordt, des te mooier worden de centenniumactiviteiten.

Ook lid worden van de Club van 100?

Lid worden van de Club van 100 is nog steeds heel simpel: gewoon een kwestie van minimaal €100 overmaken naar girorekening 158.508 t.n.v. lungit lunctos in Utrecht o.v.v. Club van 100 + jaartal + naam + aankomstjaar U.S.R.

Betaalt u liever rechtstreeks aan U.S.R.?

Dat kan natuurlijk ook! U kunt dan €100 overmaken naar rekeningnummer: 48.67.06.931 t.n.v. Vereniging Unitas S.R. o.v.v. Club van 100 + jaartal + naam + aankomstjaar U.S.R.

De Club van 100 zal uiteraard tijdens en voor eeuwig na het Centennium op passende wijze geëerd worden.

Alle donaties, groot en klein, zijn welkom. Bent u al lid en wilt u gewoon een donatie doen ten behoeve van het Eeuwfeest, dan is dat natuurlijk zeer welkom. Het aantal activiteiten in 2011 gaat een stuk verder dan in een normaal jaar of zelfs een lustrumjaar. Ook dit kan op girorekening 158.508 t.n.v. lungit lunctos in Utrecht o.v.v. Donatie Centennium.

Hartelijk dank.

Update over het cadeau van lungit lunctos aan Unitas S.R. Glazenier werpt licht op het Centenniumraam

In de vorige Reünisten Vivos Voco heeft u kunnen lezen over het Centenniumraam, dat lungit lunctos cadeau wil doen aan de vereniging ter gelegenheid van het naderende eeuwfeest. Hieronder vindt u een update, waarin kunstenaar Sibylle Gielen haar ontwerp toelicht.

Als criteria voor het Centenniumraam zijn onder meer gehanteerd dat het een eigentijds raam zou moeten worden dat past bij het bestaande raam aan de voorgevel, dat het raam het feestelijke van de gebeurtenis uitdraagt, en dat het raam tevens wat van de historie van U.S.R. laat zien. Behalve dat sym-bolen als het wapen van U.S.R., de Centenniumuil, en de vaandels van diverse subverenigingen zouden moeten worden uitgebeeld, vond de commissie het ook belangrijk dat de leden als groep zouden terugkomen in het ontwerp. Het is ons als commissie een groot genoegen u hierbij het ontwerp te presenteren dat daadwerkelijk gaat worden uitgevoerd. Daarbij moet worden vermeld dat het hier om een schetsontwerp gaat, waarbij de details in gezamenlijk overleg verder worden uitgewerkt. Het ontwerp is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Sibylle Gielen. Zij heeft jarenlange ervaring als glazenier en werkt vanuit haar Glasatelier Immanuel. Tevens verzorgt zij de enige masteropleiding van Nederland in dit vak: Master-Glass. Naast het vervaardigen van het Centenniumraam zal Sibylle Gielen ook de restauratie uitvoeren van het bestaande Lustrumraam van mr. dr. K.W.P. Klaassen uit 1936 en het Kroeglustrumraam uit 2004. Alle drie de gebrandschilderde ramen in de voorgevel van Symposium zullen vervolgens worden (terug)geplaatst, en

met veiligheidsglas aan de binnen- en buitenzijde worden beschermd door het Utrechtse Atelier Domstad. Door middel van een citaat uit haar uitleg willen wij graag toelichten waar Sibylle Gielen in het ontwerp van uit is gegaan: 'Het raam beeldt een grote beweging uit, veelkleurig als een samenvoeging van faculteiten en mensen, die een universiteit maken tot wat zij betekent. De kleurensymboliek is duidelijk: rood en wit als de kleuren van de stad Utrecht, waarbij rood natuurlijk ook voor liefde en vuur staat; lichtgeel met een stralend goudgeel, een feestelijke en zonnige kleur voor de toekomst; het blauw van de trouw, gemengd met het rood en het paars die in het nieuwe uiltje de weg wijst; en het blanke wit voor de heldere geest. Deze kleuren zijn tevens te vinden als de faculteitskleuren in het oude jubileumraam, maar hier sterker en uitgesprokener in een nieuwe tijd. Behalve in de kleuren heeft het nieuwe raam een link naar het oude, omdat ook hier, deels, figuratief is gewerkt. De technische uitvoering is bedoeld als in geëet glas - mondgeblazen antiek in diverse plaqué's - waarbij elk deel een geheel paneel is, dat soms behalve geëet ook nog gebrandschilderd is.'

Wij rekenen erop dat het een prachtig Centenniumraam wordt, dat een aanwinst zal zijn voor de voorgevel van ons geliefde Symposium. Wij hopen dan ook vele reünisten te mogen verwelkomen bij de onthulling tijdens de reünie op zaterdag 19 november aanstaande!

Namens de cadeaucommissie,
Saskia Mouw en Meta Prins-Schimmel



Een cadeau van U.S.R. aan de stad Utrecht

Om u op de hoogte te houden van de stand van zaken betreffende het cadeau aan de stad, kan hier in aansluiting op het bericht in de vorige editie van de Reünisten-Vivos Voco worden gemeld, dat er inmiddels door de Senaat van U.S.R. een keuze is gemaakt. Het zegevierende idee is een steen met Centenniuminscriptie op het Neude, dat in de loop der jaren met zijn terrassen een centrale plaats in het Utrechtse studentenleven is geworden.

De Gemeente is enthousiast over het cadeau en heeft inmiddels akkoord gegeven voor een prachtige locatie voor de steen, namelijk aan de zijkant van het Neude, de zijde die doorloopt in de Schoutenstraat. Ongeveer halverwege het Neude staat een grote boom met daarnaast een bankje, waartussen de Centenniumsteen zal komen te liggen. Er is contact met de Utrechtse steenhouwer Michiel Deylius om een aantal ontwerpen te maken.

De verwachting is dat deze ontwerpen op korte termijn gereed zijn zodat de keuze voor het definitieve ontwerp zal kunnen worden gemaakt, waarna de steen vervolgens zal worden uitgehakt. Het is de bedoeling het cadeau tijdens de reünie op 19 november a.s. als onderdeel van de feestelijkheden aan te bieden aan de Stad Utrecht.

Namens de commissie,

Saskia Mouw (lungit lunctos) en Eefje van den Broek (Senaat U.S.R.)

Mocht u iets willen bijdragen ten behoeve van het Centennium, dan kunt u lid worden van de Club van 100. Een deel van de giften zal ten goede komen aan de cadeaus. Grotere of kleinere bedragen zijn van harte welkom!



Programma Centennium 2011

Vlak voor de zomer vonden er nog twee grote Eeuwfeest-activiteiten plaats. Op 7 juli was er een technofestival georganiseerd bij Fort bij Vechten te Bunnik. De combinatie van ontzettend mooi weer, veel bezoekers (zowel leden als een groot aantal externen), goede muziek en een grote zachte opblaasbare teddybeer maakte het een heerlijk ontspannende topdag!

Daarnaast vond er van 10 juli tot en met 18 juli een grote autorally plaats, de Eurotrip. Rond de 170 leden, verdeeld over 28 teams, legden ongeveer 3500 kilometer af. Gedurende deze week ontvingen de deelnemers opdrachten. Indien deze juist uitgevoerd werden, kon men erachter komen hoe er verder gereisd moest worden. De deelnemers deden onder andere een grote kennisquiz in een stoeltjeslift nabij Innsbruck en ze bezochten het San Siro stadion in Milaan bezocht. Daarnaast heeft men onder het genot van de nodige liters bier, zuurkool met braadworst en traditionele muziek een onvergetelijke avond in het Hofbrauhaus te München gehad. Ook werden Luxemburg, Ulm, Stuttgart, Briancon en Fréjus aangedaan.

Na deze geweldige zomer ligt de focus nu op de organisatie van het galawekend. Op vrijdag 4 november reizen ongeveer 900 leden af naar de Keizerstad Wenen, waar op zaterdagavond een groots gala plaatsvindt in Paleis Auersperg (www.palais-auersperg.at). Daarnaast zijn >



alle voorbereidingen voor de Dies-week in volle gang. Wij nodigen u allen uit voor de intocht & reünie voorafgaand aan Generations op zaterdag 19 november, waar wij u natuurlijk ook verwachten te zien! Deze geweldige dag wordt gevolgd door een katerborrel en het traditionele oud & nieuw op zondag 20 november. Heeft u zelf ooit in een dies- of lustrumcommissie gezeten, dan bent u van harte welkom bij de oud LC/DC borrel op vrijdag 11 november 2011 vanaf 21:00 in de Joosbar!

Met Eeuwige groet,
Centennium Commissie 'Bron der Eeuwige Jeugd'

“... in Wenen, waar een groots gala plaatsvindt in Paleis Auersperg...”

100 JAAR USR

19 november 2011 Het feest van de Eeuw

Generations

Rond de Klok entertainment

- Inclusief culinair diner verzorgd door topkoks
- Main Stage top artiesten (o.a. Nick & Simon, Anita Meyer)
- Unitasbandjes van vroeger
- Onbepert Bavariabier en andere drank
- Bruin Café om bij te praten, inclusief lullenpotpodium
- Casino Royale gehost door Huize Willum
- Febomuur voor de nachtelijke honger
- Herinneringen ophalen met oude bekenden
- En nog veel meer....

www.100jaarunitas.nl/generations



Anita Meyer (1972)

Bron in brons

Ter gelegenheid van het lustrum ontwerpt beeldhouwer en oud-lid Jacqueline de Ruiter (1977) een gedenkpenning. Aan de voorzijde komt in hoogrelief het beeldmerk van de vereniging en de tekst “100 jaar Unitas”, aan de achterzijde staan de jaartallen, de volledige naam van de vereniging en het motto van het lustrum. De penning wordt in brons gegoten. Zodra de eerste exemplaren gereed zijn worden foto's en nadere informatie geplaatst op www.zjkl.nl.

Prijs:

€ 27 voor studenten en uitkeringsgerechtigden

€ 30 voor werkenden

Bestellen via jacqueline@zjkl.nl of 06 – 51 51 01 74 en afhalen tijdens het reünistenweekend. (Toezenden kan ook, maar dat is niet bij de prijs inbegrepen.)



Een “schets” van het ontwerp in klei.



Centennium reünie

Zaterdag 19 november 2011

voor ons reünisten de dag van de eeuw.

Sinds de opening van het Centenniumjaar in een stampvolle Domkerk beleven de U.S.R.-leden een indrukwekkende reeks aan activiteiten. Voor de reünisten is alles geconcentreerd op één dag, 19 november. Na een traditionele intocht hebben we onze reünie aan het Lucas Bolwerk en 's avonds sluiten we samen met de studenten de eeuw af met een daverend feest voor alle generaties.

Overdag: intocht en reünie.

Om 14.00 uur verzamelen we ons op het Lepelenburg voor een traditionele intocht. Het pad in het tegenwoordige plantsoen is zeer geschikt om ons op te stellen. De huidige U.S.R.-leden zullen met hun vaandels etc. luister bijzetten aan de intocht. Bij aankomst op het Lucas Bolwerk wordt door de oud-leden een geschenk aangeboden aan U.S.R. De vereniging zal een geschenk overdragen aan de gemeente Utrecht. Ook zal de presentatie van het Eeuwboek plaatshebben. Die middag hoeft u verder niet naar toespraken te luisteren.

Bij geschikt weer gaan alle deelnemers vóór de sociëteit samen op de foto. Binnen kunnen we ons per groepering laten vereeuwigen.

Voor de reünie wordt niet alleen van Symposion, maar ook van de Stadsschouwburg gebruik gemaakt. Op Symposion kunt u een speciale tentoonstelling bezichtigen die gewijd is aan 100 jaar U.S.R.

Wie slecht ter been is kan toch deelnemen aan de intocht. Gepast vervoer wordt voor u geregeld, als u zich daarvoor aangemeld heeft (a.u.b. vóór 1 november) via een briefje aan [lungitlunctos](mailto:lungitlunctos@iungitiunctos.nl) of een bericht aan voorzitter@iungitiunctos.nl. Deelname aan de reünie is gratis, maar u betaalt wel voor uw drankjes. Belangrijk is verder dat u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt. De organisatoren moeten immers weten waar ze zich op voorbereiden. Bovendien kan uw aanmelding anderen over de streep trekken.

Praktische informatie voor intocht en reünie

Verzamelplaats

Lepelenburg

Tijd

zaterdag 19 november 14.00 uur

Aanmelden

zo spoedig mogelijk, zie checklist

Bereikbaarheid

Vanaf het Centraal Station is het 20 minuten lopen naar het Lepelenburg. U kunt ook de stadsbus nemen naar de Stadsschouwburg (lijn 4, 8 of 11). Dan is het nog 5 minuten lopen. Wie moeilijk ter been is kan vanaf de Stadsschouwburg/Lucas Bolwerk door ons naar het Lepelenburg vervoerd worden.

Parkeren

Parkeren in Utrecht is duur. U betaalt met pinpas of chipkaart. De parkeergarage aan de Kruisstraat heeft een beperkte capaciteit. Parkeergarage Griffhoek ligt verder weg. Een goede keuze lijkt: parkeren bij het Centraal Station.

Vragen (alleen met betrekking tot intocht of reünie en liefst vóór 1 november): een bericht aan voorzitter@iungitiunctos.nl of een briefje aan lungit lunctos, Postbus 5044, 3502 JA Utrecht.

Generations

Ontvangst – 18:30

Het is 19 november 2011. U kijkt om zich heen. Er loopt iemand die u niet onder de 60 jaar schat voorbij in zijn rokkostuum.

Daarachter een man, bril, rond de veertig, jasje-dasje. U herkent hem. Waarvan kunt u niet direct plaatsen, straks maar eens vragen. U gaat het gebouw binnen. Eenmaal binnen wordt u door de stroming meegevoerd door een lange gang. Aan u gaat een aantal zalen voorbij, benieuwd wat daar binnen te vinden is. Maar daar is nu geen tijd voor. Het feest gaat beginnen, voor de opening is iedereen gevraagd naar de Main Stage te komen.

Main Stage – 19:30

Wat een ruimte. Genoeg om iedereen in te ontvangen. Samen met uw clubgenoten wacht u met een drankje in de hand op wat komen gaat. Ondertussen heeft zich een aantal andere gasten uit hetzelfde aankomstjaar u herkend en bij u en uw jaarclubgenoten aangesloten. Er klinkt muziek. Op een groot videoscherm wordt de spanning opgevoerd, een stem spreekt en heet u van harte welkom bij het grootste feest van de eeuw. Het feest waar eenieder die een band met Unitas S.R. heeft aanwezig is en dat feest is vanaf nu geopend. Gejuich, hulde en wat gebrul.

Diner – 19:40

Tijdens het diner herkent u een aantal van uw oude commissiegenoten. U spreekt met hen af om straks bij te praten in de bruine kroeg. Eerst nog wel even rustig een drankje doen met uw jaarclub!

Bruine kroeg – 21:05

Kijk, deze sfeer herkent u. Een mooie bar inclusief een hoek en 13 krukken. Het Gummi Arabicum wordt ingezet. Uw clubgenoten beginnen enigszins twijfelachtig het eerste couplet van uw jaarlied te zingen, maar na enkele zinnen wordt het door ieder weer herkend en barst het gezang los. Vervolgens wordt de Bolwerk Band aangekondigd. In het programmaboekje ziet u dat ook onder andere Whole New World uit de jaren '80 en de Glanzende Cavia's hun rentree maken en huidige leden een nummer gaan spelen dat speciaal voor het Eeuwfeest geschreven is.

Bands:

Ball-work seven (±1961) met o.a. Miente Boersma en Ernst Bruins

John Regensburg (±1983) drive in dj-show

Whole New World (±1987) met o.a. Michiel de Rooij en Jan Jaap Krijtenburg

Glanzende cavia's (±2000) van David Veenman & Hans Bruinzeel

Terwijl John Regensburg zijn drive-in-dj-set aan het opzetten is wordt op uw rug getikt, het is het eerder gevonden deel van uw oude commissie. Samen besluiten jullie om de rest te zoeken om samen even te dansen in de Main Stage. De meesten stonden op de gastenlijst van de eeuwfeestwebsite, dus ze moeten ergens zijn.

Main Stage – groot optreden 22:30

Na het optreden van Nick & Simon is het podium nu bezet door Anita Meijer. Onder andere bekend van 'Why Tell me Why', een nummer dat zo te zien bij alle generaties bekend is. Het is bijna tijd voor uw jaarfoto, misschien dat u daarna nog een nummer van Pure Ellende, een coverband die ooit bij Unitas S.R. begonnen is, mee kunt pakken.

Generationszaal – 23:45

Langs de wanden op weg naar de fotozaal is de geschiedenis van honderd jaar Unitas S.R. met foto's en artikelen uit kranten weergegeven. Ook heeft een aantal mensen zelf foto's meegebracht en ertussen gehangen. Bij de jaartallen van uw eigen studententijd staat u even stil om een paar bekenden en nota bene uzelf aan te wijzen op de foto's.

Ontmoetingspunt - 00:15

Aangekomen bij het ontmoetingspunt ziet u dat velen uit uw aankomstjaar zich al aan de bar verzameld hebben. Dezelfde groepjes als vroeger trekken weer naar elkaar toe en gezamenlijke herinneringen worden opgehaald. De fotograaf roept eenieder bijeen. Glimlachen verschijnen op de gezichten en hier en daar gaat er een aantal armen door het beeld om te klieren; uit sommige mensen verdwijnt de student nooit. Na afloop waaiert iedereen alle kanten uit, met een aantal vertrekt u richting de Main Stage waar '2 brothers on the 4th Floor' zo gaan beginnen.

Laat op de avond - 03:00

Terug naar de Bruine Kroeg en toch nog maar een laatste drankje, naast u staat een aantal Bachchanten bij hun gele statafel liederen te zingen. Mooi om te zien dat die er al generaties in zitten. Laatste slok. Afspraak voor een clubweekend is gemaakt. Tijd om te gaan. Buiten aangekomen raast de gure novemberwind u rond de oren.

U kijkt nog een keer om en denkt;

“ ja, zo mooi was mijn studententijd! ”

Uw checklist

- 1 Hebt u wel een e-mailadres, maar is dit nog niet bekend bij lungit lunctos? Meld dit dan, onder vermelding van naam en jaar van aankomst, via uil@iungitiunctos.nl.
- 2 Voor intocht en reünie meldt u zich zo spoedig mogelijk aan. Liefst via www.100jaarunitas.nl/kom-op-de-gastenlijst, desgewenst via een bericht aan lungit lunctos.
- 3 U hoeft voor de reünie geen deelnamekosten te betalen. U betaalt wel eigen consumpties. Als u slecht ter been bent en wel aan de intocht wilt deelnemen, dan meldt u dat (a.u.b. vóór 1 november) via een briefje aan lungit lunctos of via voorzitter@iungitiunctos.nl.
- 4 Voor Generations meldt u zich zo spoedig mogelijk aan. Liefst via www.100jaarunitas.nl/kom-op-de-gastenlijst, desgewenst via een bericht aan lungit lunctos.
- 5 U betaalt snel voor deelname aan Generations, zie kaartverkoop op www.100jaarunitas.nl. U kunt ook terecht bij alle 400 Primera-winkels in Nederland. U kunt desnoods een kaartje voor het Generationsfeest bestellen via lungit lunctos door € 100 over te maken naar girorekening 158508 t.n.v. lungit lunctos te Utrecht o.v.v. Generationsfeest + naam + aankomstjaar U.S.R. N.B. De kaarten zijn niet op naam gesteld. U kunt dus ook een ander uw kaart(en) laten kopen. Zie echter punt 4.
- 6 U weet dat u tussen reünie en Generations geen maaltijd hoeft te plannen: bij Generations wordt goed voor u gezorgd.
- 7 Zie bij de desbetreffende activiteit voor parkeer- en reisadviezen.
- 8 U weet dat nieuwe leden van de Club van 100 zéér welkom zijn.
- 9 Leest u de Vivos Voco voor reünisten met veel plezier, maar bent u nog geen betalend lid van lungit lunctos? Ga dan nu naar www.iungitiunctos.nl en vul een machtiging in.

In het belang van een goede organisatie is het zeer gewenst dat u snel actie onderneemt.



Interview met gemeenteraadsleden Marleen Haage en Sander van Waveren

U.S.R. aan de macht



Unitas S.R. wordt in de Utrechtse gemeenteraad vertegenwoordigd door twee jonge raadsleden: Marleen Haage (PvdA) en Sander van Waveren (CDA). We spraken met hun over hun achtergrond, hun tijd op U.S.R. en over wat die tijd voor hun heeft betekend. *Tekst: Pim Walenkamp en Peter Fasol*

Geboren en getogen

Marleen: 'Ik ben in Bennekom geboren, op 26 april 1980. Dus ik heb nog vier dagen onder Juliana geleefd. Maar ik ben opgegroeid in Arnhem, tot ik naar Utrecht verhuisde. In 1999 ben ik in Utrecht gaan studeren. Thuis discussieerden wij heel erg veel aan tafel. Mijn vader was ambtenaar en mijn moeder schoolmaatschappelijk werker, dus we kregen veel mee over hoe het ging bij gezinnen die het minder breed hebben. Het was een GroenLinks-gezin. Dus ik ben extreem rechts voor hun doen, haha.'

Sander: 'Ik ben ook in 1980 geboren, in Haarlem. Maar dan op 3 maart. Ook ik ben in 1999 gaan studeren. Het was leuk geweest als ik exact op mijn dertigste verjaardag in de gemeenteraad gekozen was vorig jaar, maar ik kwam net wat stemmen tekort. Ik moest dus op een doorschuifmoment wachten. Mijn vader was dominee. We woonden in mijn kindertijd in Londen. De tijd in Engeland was heel interessant, omdat je er al snel achter komt dat de blik op de wereld er ook heel anders uit kan zien dan in Nederland. Ik merk nog steeds dat wat er in Engeland gebeurt dichterbij me staat dan ander nieuws. Mijn ouders waren vroeger bij de PPR (Politieke Partij Radikalen, red.), dus ook ik ben rechtser dan mijn ouders. We kwamen terug toen ik naar de brugklas ging. Mijn middelbare schooltijd bracht ik door op het gymnasium in Eindhoven.'

Marleen: 'Ik zat in Arnhem op scholengemeenschap Thorbecke, atheneum. Ik wou niet naar het gymnasium. Daar hadden mijn broer en zus het al zo versterkt dat ik dacht: "Daar ga ik als jongste van de drie niet ook naartoe." Het Thorbecke stond toen wat minder goed bekend, maar ik heb er een prima tijd gehad.'

Rechtser zijn dan je ouders?

Sander: 'Misschien komt het doordat de vorige generatie wat idealistischer was, maar dat heeft ook veel geld gekost. Dan ben je nu onvermijdelijk wat kritischer op overheidsuitgaven.'

Marleen: 'Bij mij zat het daar niet zozeer op. Het gaat er meer om dat ik de PvdA sterker vind als het aankomt op de praktische uitvoerbaarheid van idealen. En ik vind GroenLinks als partij soms te elitair. Ik vind ook dat de PvdA op het gebied van veiligheid een beter verhaal heeft. Ik voel me thuis bij de partij.'

Waarom Unitas S.R.?

Marleen: 'Toen ik lid werd wist ik helemaal niet wat me te wachten stond. In mijn familie was niemand lid. Maar ik dacht: "Ik ga als enige van mijn school naar Utrecht, het lijkt me gezellig om ergens lid te worden." Ik koos voor Unitas omdat ik dat gescheiden corps niks vond. Ik ben tijdens de UIT overall geweest. Het open karakter van U.S.R., vanaf de oprichting, sprak me aan. Het was een bewuste keuze.'

Sander: 'Bij mij lag het misschien minder voor de hand. Mijn moeder was bij U.V.S.V., mijn vader was geen lid. Maar mijn broer was al Unitas-lid. De keuze was dus minder bewust. Ik heb in mijn eerste jaren op Unitas, vooral ook als lid van het

CIH, geleerd te spreken voor een grote groep. Daar heb ik veel in kunnen oefenen. Ik heb daar nog altijd lol van. Ik was actief in het Brabants Genootschap, USBC, ik zat in het bestuur van Atlas en ik heb bij de ONCO gezeten. Behoorlijk actief dus.'

Marleen: 'Bij U.S.R. ben ik eigenlijk maar een jaar heel erg actief geweest: in de Groupe Michelin, lekker koken. Organiseren en koken voor grote groepen doe ik nog steeds graag. Met de jaarclub zijn we nog steeds heel hecht, we mailen elkaar dagelijks.'

Studeren

Sander: 'Ik ging Sociale Geografie en Planologie studeren. Ik ben een echte generalist. Ik had ook geschiedenis of Nederlands kunnen studeren. "Maar ik moet ook een vak leren", dacht ik.'

Marleen: 'Ik ben ook een ontzettende generalist. Ik wilde eerst bij de politie solliciteren, maar dat is meteen zo'n vak, dan kun je niks anders meer worden. Ik heb toen Algemene Sociale Wetenschappen gedaan, de bedrijfskundige-bestuurskundige richting. Een brede studie, interdisciplinair. Dat integraal denken, daar heb ik in mijn werk heel veel aan. De studie heeft me achteraf meer gebracht dan ik tijdens mijn studie had durven hopen.'

Sander: 'De eerste twee jaar heb ik behoorlijk nominaal gelopen met mijn studie, maar over de volgende twee jaar heb ik vijf jaar gedaan. Met een stage bij het Europees Parlement en nog meer activiteiten op Unitas naast de studie. Toen ben ik ook betrokken geraakt bij het universiteitsbestuur en politiek actiever geraakt. Toen ik afstudeerde in 2006 hielden ook al die universitaire activiteiten op en toen dacht ik: "Wat zal ik nou eens gaan doen?" Toen ben ik in het Utrechtse CDA-bestuur gegaan en dat heb ik vier jaar gedaan. En daarna dus in de gemeenteraad.'

Marleen: 'Bij de Jonge Socialisten heb ik veel geleerd over politiek. In het jaar van de verkiezingen en de moord op Fortuyn zat ik in het landelijk bestuur. Daar word je aardig door gevormd. We hadden ook enorm felle discussies. Er waren veel

debatten waarvoor we werden uitgenodigd. Voor de PvdA was dat een moeilijke tijd, waarin we erachter kwamen dat we zelf ook dingen hadden laten liggen. Ik heb toen ook een tijdje de fractie hier gevolgd. Nog tijdens mijn studie ben ik voor Tweede Kamerlid Staf Depla gaan werken. En toen dacht ik: "Ik moet nu echt afstuderen".'

Gerijpt in de raad

Marleen: 'Dat je nu subsidie kunt krijgen voor het Politiekeurmerk veilig wonen, dat heb ik voor elkaar gekregen. Woninginbraken zijn een heel erg belangrijk onderwerp. Heel ingrijpend als je dat overkomt.'

Sander: 'Het duurzaamheidsplan van het college is één van de grootste dingen waar ik mee bezig ben geweest. Behoorlijk wat voorstellen van het CDA zijn in het plan overgenomen. Zo'n groot voorstel bijsturen als kleine fractie in de oppositie vergt veel inspanning en het is mooi als dat lukt. In het dagelijks werk ben ik sinds 2006 consultant, ik heb gewerkt bij ministeries en gemeenten. Bij het ministerie van VROM heb ik een goed inzicht gekregen in de werking van zo'n organisatie. Geleerd dat je besluiten op papier moet zetten. Want vertrouwen is goed, maar controle is beter.'

Marleen: 'Ik ben sinds kort docent op de Hogeschool Utrecht, bij de studie Integrale Veiligheidskunde. Ik geef het vak Bestuurlijk toezicht en handhaving. Dat heeft veel raakvlakken met het werk van de gemeente. Je weet nu uit de praktijk hoe dat gaat. Ik heb jarenlang ervaring bij de politie. Dat zit misschien een beetje in mijn bloed, want mijn opa was politiemans. Ik was bij de politie beleidsadviseur en projectleider. Mijn ervaring gaat van het samenvoegen van twee meldkamers tot strategische stukken over opsporing.'

Karakter van de ander?

Sander: 'Marleen is heel scherp op haar onderwerpen, ze weet wat ze wil bereiken. En een gezellig iemand ook.'

Marleen: 'Sander is iemand waarmee je goed samen kan werken. Hij weet wat hij wil, we willen het allebei voor de Utrechters goed regelen. Je kunt afspraken met hem maken.'

Baat bij de vereniging?

Marleen: 'Ja natuurlijk! Je weet wat het studentenleven is, het brengt veel sociale contacten en binding met de stad. De gemeenteraad lijkt ook wel een grote vereniging, die ervaring helpt je bij je opstelling.'

Sander: 'Dingen hangen van mensen af, dat heb ik daar geleerd. En dingen veranderen alleen door mensen. Goede politici zijn dus heel belangrijk.'



Marleen Haage



Sander van Waveren

stilstaat. Ik geef tijdens het novitiaat nog steeds geschiedenisles aan novieten.'

Marleen: 'Rook je dan ook sigaar?'

Sander: 'Dan rook ik ook een dikke sigaar, op een leren stoel, en dan ga ik de nieuwe lichtung vertellen hoe het vroeger was. Heel leuk! Als ik die novieten zie zitten, dan denk ik wel eens: "Wat staat jullie allemaal nog te wachten!" Eigenlijk zit er niet zoveel verschil tussen die generaties. Het besef dat je deel bent van die continuïteit is mooi.'

"...die continuïteit op Symposium is mooi ..."

Marleen: 'Toen ik lid werd dacht ik: "Tjee, als Unitas 100 jaar bestaat ben ik gewoon al 31!" Nu weet je wat je aan mooie herinneringen meedraagt. Ik ben in de stad gewoon heel trots op die vereniging.'

Sander: 'Het is grappig dat je veel mensen van Unitas die uit je zicht zijn geraakt, weer leert kennen als je in de politiek gaat. Die zeggen: "Hé, ik ken jou!" Het is toch een onderhuids netwerk, dat Unitas S.R.'

Marleen: 'Leuk is wel dat bij de samenwerking in de raad individuele contacten heel belangrijk zijn. Ook samen met Sander is dat echt zo.'

100 jaar Unitas S.R.

Sander: 'Als ik stilsta bij die tijd, dan heb ik zo'n 15 procent daarvan meegemaakt. Dat is veel meer dan waar je soms bij

Uitbreiding gedenkplaat gevallenen WO II in het Academieggebouw

Jaarlijks herdenkt de Universiteit Utrecht op 4 mei de leden van de universitaire gemeenschap die in de periode 1940-1945 zijn omgekomen. Tijdens het 75e lustrum van de universiteit is er bijzondere aandacht besteed aan deze periode, de mensen en de vraagstukken die hierbij worden opgeroepen.

Er werd een Symposium gehouden met als titel 'Getuigen van de oorlog', dat inging op de betekenis van individuele getuigenissen en egodocumenten op de algemene beeldvorming rond de periode 1940-1945. De gebruikelijke kranslegging bij het monument, bij de ingang van de Aula van het Academieggebouw, had dit jaar een bijzonder karakter. In het afgelopen jaar heeft, op verzoek van het College van Bestuur, een speciale commissie zich gebogen over de vraag of de bestaande lijst van namen van omgekomen leden van de Utrechtse universitaire gemeenschap op de gedenkplaat, die uit 1950 stamt, wel compleet genoemd kon worden. Deze commissie is op basis van onderzoek van met name dr. mr. Harry Koelega en dr. Frits Broeyer tot de conclusie gekomen dat een aanvulling van de bestaande lijst van personen op de gedenkplaat wenselijk zou zijn, en aldus heeft het College dan ook besloten. Het monument is uitgebreid met een tweetal zijpanelen. Op deze panelen zijn onder andere namen opgenomen van (oud-)leden van U.S.R., namelijk: Simon Derk Otto Derksema (jaar van aankomst 1941), Izaak de Jong (1939), Conrad Zaadnoordijk (1934) en Herman Bertus Lobstein (1932). In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn ook op de oorspronkelijke gedenkplaat namen van (oud-)leden van U.S.R. te vinden, namelijk Jaap de Boer (jaar van aankomst 1939) Salomon Benjamin Cohen (1939), Wolterus Dull (1936), Robert Franken (1937), Johan Robert Willem Gerber (1929, op de steen staat J.A.W. Gerber), Johan Herman Harmsen (1934), Gerrit Anthony Hendrik Hilberink (1933), Cornelis Kappelhof (1938) en Willem Westerhof (1933). Bij het op orde brengen van het oud-ledenbestand van U.S.R. door Dieuwke Kieboom-Jansen in de jaren tachtig, is er overigens nog een naam naar voren gekomen van een (oud-)lid dat omgekomen is, namelijk Juda Jozef Vleeschhouwer (1922). Bij de herdenking en de kranslegging waren de Senaat van U.S.R. en een delegatie van het Lungit lunctos-bestuur aanwezig.

Saskia Mouw

Secretaris Lungit lunctos

De informatie uit dit artikel is verstrekt door mw. D. Kieboom-Jansen en verder afkomstig van de Universiteit Utrecht, waarvoor dank.



UIL emailadressen gezocht

Inmiddels beschikken lungit lunctos en Unitas S.R. weer over een vrijwel foutloos oud-ledenbestand. We hebben echter vooral de beschikking over postadressen en zijn nog dringend op zoek e-mailadressen om onze communicatiemogelijkheden te verbeteren en goedkoper te maken.

Wij verzoeken u vriendelijk een email te sturen naar: uil@iungitiunctos.nl Vermeld hierbij uw voorletters + achternaam + aankomstjaar.

Namens het lungit lunctos-bestuur,
Saskia Mouw, Rob van Mulken en Robert de Zeeuw

Benieuwd naar nog meer interviews?

In de aanloop naar het eeuwfeest van Unitas S.R. in november 2011 blikt Pim Walenkamp namens lungit lunctos regelmatig met een prominent reünist terug op zijn of haar studententijd. Kijk voor deze uitgebreide interviews op:

www.iungitiunctos.nl



Johan van de Hoef over Krolsch, kattenvoer, computers en Kigali

“Unitas is meer dan carpe diem”

Johan van de Hoef studeerde al enige tijd toen hij besloot lid te worden van Unitas S.R. De studiepunten die hij kreeg voor zijn Senaatsjaar (1993-1994) zette hij in om het struikelvak Spaans af te vinken. Daar kreeg hij pas spijt van toen hij aan het werk ging op de Nederlandse ambassade in Madrid. Sinds vorig jaar is Van de Hoef vice-consul in Kigali. Vanuit de Rwandese hoofdstad blikt hij terug op zijn studententijd en wat volgde. ‘Elke cel in mijn lichaam is gevormd door de Unitas-jaren’.

Tekst: Pim Walenkamp en Arjan van Oosterhout

Johan van de Hoef werd in 1971 geboren in Bilthoven. Twintig jaar later schreef hij zich in voor het novitiat van Unitas S.R.

Waarom besloot je lid te worden?

‘Ik was 17 toen ik naar de Heao ging. Ik werd lid van studievereniging Utrhes. Wat ik op dat moment niet wist, is dat ik ontgroend ben door mijn huidige vrouw. We hebben elkaar niet bewust gezien, maar ze moet daar ergens tegen mij hebben lopen schreeuwen. We hebben in ieder geval dezelfde foto’s in onze plakboeken. Door mijn huisgenote Katinka Boekhorst en haar jaarclub kreeg ik veel mee van de activiteiten op Unitas - wat een verhalen. Bij zo’n club wilde ik ook horen. Het hele fenomeen studententijd heeft voor mij pas inhoud gekregen toen ik daar lid ben geworden.’

Je maakt onderdeel uit van de jaarclub Krolsch. Hoe kwamen jullie aan die naam?

‘Krolsch komt van Grolsch. Ik had een jaarclubgenoot uit Enschede en Grolsch komt natuurlijk uit Twente. Maar Krolsch heeft ook nog een andere verwijzing in zich, die van krolse katers. In lustrumjaar 1991 kregen we al snel de kans om ons als een soort hulpjaarclub te bewijzen voor vrouwelijke ouderejaars, dus daar sloot die naam goed bij aan. We zijn nog steeds met z’n vijven. Als we bij elkaar zijn, is het nog altijd beregezellig. Het zijn vriendschappen die niet meer kapot kunnen. Ook wel typisch mannen onder elkaar, denk ik. Dat je elkaar soms meer dan een jaar niet spreekt, maar dat het geen invloed heeft op de vriendschap.’

“...bij zo’n club wilde ik ook horen...”

Wat staat je nog bij van je tijd als Assessor in de Introductie Commissie Intern (ICI) van 1992, een soort startpunt van je loopbaan op Symposium?

‘Zonder meer het reuzenrad, dat toen voor het eerst draaide op het Lucas Bolwerk. Wat een spektakel was dat. Het gevaarte bleek niet te passen en de gemeente heeft in allerijl nog paaltjes weg moeten halen.’

Een jaar later nam je als Fiscus zitting in de Senaat van Rector Edwin Kreijkamp. Waarom vroeg hij jou erbij?

‘Hij kende me van de ICI, waar we samen inzaten. Na zo’n intensieve commissieperiode weet je vrij goed wat je aan elkaar hebt, wat iemand kan en hoe hij zich opstelt in een commissie. Dat is vaak een goede leidraad om met elkaar

door te gaan voor een langere periode. Als Senaat leef je toch een jaar lang zeer intensief met elkaar. Edwin wist van de ICI dat ik dingen geregeld kreeg en goed ben met financiën. Ik herinner me wel dat ik me er makkelijk van afmaakte als ik moest notuleren tijdens de Senaatsvergaderingen. Om de zes weken zat er dan een vodge papier in het grote boek waar de andere Senatoren de notulen netjes inschreven. Pas later realiseerde ik me hoe oncollegiaal dit was ten opzichte van de Ab Actis. Het is soms goed om niet alleen de dingen te doen die je goed kan, maar juist ook de dingen die je moet leren. Dat inzicht heb ik overgehouden aan mijn tijd in de Senaat.’

Kun je andere leerpunten noemen?

‘Ik heb geleerd samen te werken met mensen waar op het eerste oog niet mee samen te werken valt. En nee, daar bedoel ik niet het SB mee. Op de “natuurlijke” tegenstellingen na verliep die samenwerking eigenlijk best goed. Eigenlijk zegt het meer over jezelf dan over de ander als je stelt dat met mensen niet is samen te werken. Door me dat goed te realiseren leerde ik veel effectiever bewegen in het bedrijfsleven en zeker in mijn huidige werk. Mijn Senaatscollega Roger Sutmuller en ik hadden een heel businessplan geschreven voor het opdoeken van de Offset. De vereniging kon veel geld besparen en wat waren wij zeker van onze zaak tijdens de ALV. Het plan is er niet doorgekomen. We hadden ons niet goed verdiept in de mensen achter de Offset. Dat was ook een goede les. Ook heb ik de kracht gezien van een goed gemêleerd team. Als Senatoren waren we allemaal heel anders, van bioloog tot rechtenstudent, maar samen supersterk. Ik heb ook nog geleerd dat je bij het drankdammen niet geforceerd moet kotsen. Daar krijg je als rector blauwe ogen van ...’

Wat heeft er verder indruk gemaakt tijdens je bestuursjaar?

‘Het belet bij de burgemeester vond ik heel speciaal. Dat geldt ook voor het belet bij het USC, waar al jaren geen Senaat van Unitas meer aan was begonnen. We werden vervoerd met een paardenkoets en kregen een heerlijke lunch aangeboden. Achteraf hoorden we dat alle gerechten waren bereid met kattenvoer.’

Waar ben je, zo terugkijkend, trots op?

‘Toen ik als Fiscus begon schreef de administratrice alle betalingen nog handmatig op een kasblad en vervolgens op een journaalblad. Grote vellen papier met kolommen en cijfers. Dit moest anders; er moesten computers en software komen. Weet dat er toen één IBM computer in de boeken stond, die twintigduizend gulden had gekost. Strak gestoken in mijn driedelig pak met biervlekken ben ik naar het hoofdkantoor van Grote Beer Software (thans Exact Software, red.)

in Delft gereden om een sponsorverzoek neer te leggen. Ik ging voor een bedrag van vijfduizend gulden. Ik ben het kantoor uitgelopen met een sponsorpakket van vijfentachtigduizend gulden aan software, cursussen en servicecontracten. Toen een enorme slok geld. Totaal trillend van dit succes heb ik de Rector bij het eerste benzinstation gebeld met het goede nieuws. In het verenigingsjaar 1993-1994 is er voor het eerst via het boekhoudsysteem een ledenadministratie opgezet, de contributie werd voortaan automatisch verwerkt. Ik heb trouwens geen aandelen hoor.'

Hoe kwam je op het pad terecht dat leidde naar je huidige baan bij de Rwandese ambassade?

'In 1992 liep ik stage bij een bedrijf dat veel zaken deed met China. Dit bedrijf had geregeld handelsdelegaties over die in de avonduren en in het weekend vermaakt moesten worden. Ik offerde mezelf bij wijze van spreken op om dit te doen. In 1995 ben ik met mijn jaarclubgenoot Leonard Blommendaal het bedrijf Dutch Delegation Services (DDS) gestart. We verzorgden delegaties van Schiphol tot Schiphol: hotels, vervoer, vermaak, bedrijfsbezoeken, tolken en gastheren. Voor de eerste Vietnamese delegatie hebben we toen een loempiaverkoper op de Oudegracht uit zijn kraam geplukt om voor ons te tolken.' Na mijn studie ben ik begonnen in een commerciële functie bij KPN. In 1999 besloten Mirjam (Martens, U.S.R.-lid sinds 1988, red.) en ik twee jaar op wereldreis te gaan. We bezochten 25 landen en na thuiskomst bleef het kriebelen. Daarom heb ik via aanvullende opleidingen en andere werkgevers gewerkt aan een carrièreswitch. In 2007 ging ik aan de slag voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mij sprak het werken in een internationale omgeving erg aan en we wilden dus graag een tijd in het buitenland wonen en werken. We werden meteen uitgezonden!'

Het werd Spanje

'Klopt. Het frappante was dat ik het vak Spaans tijdens mijn studie juist had overgeslagen: weggestreept tegen de punten die ik kreeg voor mijn bestuursjaar. Wat hebben mijn ouders

gelachen toen ik vertelde dat ik naar Madrid werd uitgezonden. Ik was daar vanaf 2007 verantwoordelijk voor de verhuizing van de ambassade. Toen Spanje voorzitter was van de Europese Unie, in de eerste helft van 2010, leidde dit tot het bezoek van meer delegaties. Mijn afdeling moest alle logistiek moet regelen.'

Op dit moment ben je werkzaam als vice-consul in Kigali. Wat zijn je werkzaamheden daar?

'Als vice-consul houd ik me bezig met de afgifte van visa. Daarnaast doe ik algemene zaken: de financiële administratie, het personeelsbeleid en het beheer van de ambassade en de huizen van de uitgezonden medewerkers.'

Wat merk je nog van de verschrikkelijke genocide uit de jaren negentig?

'Natuurlijk vlak je de genocide niet zomaar uit, het is nu 17 jaar geleden. Wij herdenken in Nederland na ruim 65 jaar ook nog steeds de Tweede Wereldoorlog. Het is wel beleid van de huidige regering om niet voortdurend aan de genocide te refereren. Het benoemen van de verschillende bevolkingsgroepen Hutu's, Tutsi's en Twa is formeel niet meer toegestaan. Simpelweg omdat ze elkaar moeten zien als Rwandezen. Eenmaal per jaar, in april, vinden er gedurende een week allemaal herdenkingen plaats. De rest van het jaar wordt gewerkt aan de toekomst. De genocide ontkennen, is verboden. Onderhuids moet zich echter nog veel afspele. Daarbij moet je je realiseren dat iedereen er mee te maken heeft gehad en veel mensen niet de middelen bezitten om te verhuizen. Veel daders en slachtoffers zijn dan ook nog steeds woonachtig in hetzelfde dorp, of ze zijn zelfs burens.'

Hoe is het gesteld met de veiligheid, als buitenlander in Kigali?

'Met onze kinderen Tijmen (10 jaar oud, red.) en Sanne (8) hebben Mirjam en ik hier een prima leven, maar het is wel een afgeschermd leven. Alles speelt zich af achter muren en hekken, overigens vrij normaal in heel Afrika. Wonen op een compound hoeft niet. Wel is ons huis ommuurd en hebben we permanente bewaking, meer om onze eigendommen te beschermen dan voor onze persoonlijke veiligheid overigens. Het is ook werkgelegenheid natuurlijk. Niet alleen buitenlanders hebben bewakers, maar ook veel Rwandezen. Als buitenlander ben je geen speciaal target. Ik denk dat het voor buitenlanders in Rwanda veiliger is dan in menig ander Afrikaans land, omdat daar vaker buitenlanders worden overvallen voor geld. Natuurlijk wordt hier wel eens ingebroken en een tasje gestolen, maar minder dan in Nederland.'

Kun je aangeven met welke voorzieningen je gezin het moet stellen in Rwanda?

'Er zijn bijzonder weinig voorzieningen, naar Nederlandse maatstaven. We hebben een Belgische huisarts en er is een redelijk ziekenhuis. Komt het echter aan op behandeling, dan moet je uitwijken naar het buitenland. Ze kunnen wel een gebroken been vaststellen met de röntgenapparatuur, maar je moet naar Kenia of Zuid-Afrika omdat hier geen gips voorhanden is. Als het erger is, moet je terug naar Nederland. Op een hersenschudding en een ooginfectie na zijn we redelijk ongeschonden het eerste jaar doorgelopen. Helaas ben ik nu enigszins geveld door een soort malaria en een grote hoeveelheid amoeben. Door de gebrekkige voorzieningen is het belangrijk dat je zelf bent voorbereid als er iets voorvalt. Zo hebben we meerdere brandblussers, branddekens en rookmelders aangeschaft. We hebben een huisapotheek die een huisarts niet zou misstaan en onze auto's zijn altijd afgetankt voor het geval we plotseling weg moeten. We hebben een generator omdat de stroom vaak uitvalt en een watertoren in de tuin omdat de waterlevering aan fluctuaties onderhevig is. Kappers zijn er in lokale stal-

letjes, maar niet de kappers zoals wij die kennen. Mijn vrouw en kinderen zijn het afgelopen jaar bijvoorbeeld niet naar de kapper geweest. Er zijn ook nauwelijks kleding- of schoenenwinkels. Dus er wordt maar een keer per jaar gewinkeld, tijdens de zomervakantie in Nederland. Er is geen vertier, er zijn geen bioscopen, bibliotheken, pretparken. Behalve het Genocide Museum is er ook geen museum in Kigali. De gewone post komt doorgaans niet aan op ons huisadres. Internet is van wisselende kwaliteit; we hebben twee providers, zodat we meestal via een van beide wel verbinding hebben. De kwaliteit daarvan is zo beperkt, dat downloaden van zware bestanden uren of dagen duurt.' Daar staat tegenover dat we bananenbomen, een boomhut en soms apen in de tuin hebben. En ongedierte, zoals slangen bijvoorbeeld. Verder zijn vulkanen, tropisch regenwoud en gorilla's relatief dichtbij te vinden.'

Dan is het Eeuwfeest van Unitas wel ver weg?

'Als mijn vrouw en ik naar het Eeuwfeest willen gaan, moeten we voor vele duizenden euro's tickets kopen en onze kinderen van school houden. Of we laten de kinderen achter in Kigali, maar ik denk niet dat we dat een fijn idee vinden. Dat zijn nu eenmaal de concessies die je moet doen als je in het buitenland woont.'

Kun je tot slot uitleggen wat de vereniging voor je heeft betekend?

'Elke cel in mijn lichaam is gevormd door de Unitas-jaren, al was het maar getuige dat nog steeds lastig klein te houden buikje. Het hele sfeertje in en rond Unitas is zo uniek: zoveel mensen met hetzelfde enthousiasme, een stuk traditie, zoveel mogelijkheden om actief te zijn, zowel op het serieuze als het vertiervlak. Unitas is meer dan carpe diem. Ik heb er een hele hoop geleerd en er vrienden voor het leven aan overgehouden. Aan de andere kant moet je er voor zorgen dat je dat carpe diem volhoudt tijdens je eerste baan en verdere carrière. Want als de kinderen komen, als je gewoon ouder wordt, dan wordt dat steeds moeilijker.'

“...wat hebben mijn ouders gelachen...”



Samen verder na het eeuwfeest

Reünisten in vereniging tweede eeuw in

De afgelopen maanden is er intensief overleg gevoerd tussen lungit lunctos en JOL, de groepering van Jonge Oud-Leden. Dit heeft geleid tot een door beide besturen gedragen Plan van Aanpak voor de toekomst van lungit lunctos.

lungit lunctos en JOL zullen na het Centennium geheel samen optrekken, waarbij JOL onderdeel wordt van lungit lunctos. In het Plan van Aanpak staat uitgewerkt hoe, vanuit een goede organisatie, lungit lunctos aan de leden activiteiten en een verrijkend netwerk biedt en aan U.S.R. een goede ondersteuning. Voor de activiteiten wordt een niet te strikt onderscheid gemaakt tussen 3 groep-

eringen: de Jonge Oud-Leden (JOL), een Tussengroep (een geschiktere benaming wordt nog gezocht) en de Nestoren. De groeperingen komen in de portefeuille van 3 verschillende bestuursleden, die ieder gaan samenwerken in een door oud-leden bemande commissie die de belangen van de desbetreffende groepering behartigt. Andere commissies blijven: de redactiecommissie voor de Reünisten Vivos Voco, de fondsenwervingcommissie en natuurlijk de kascommissie. Er is al overleg met een softwareontwikkelaar om te komen tot een geschikte netwerkapplicatie. Binnenkort start een pilot-project. Verwacht wordt dat het netwerk ook zijn nut kan hebben voor U.S.R. en

haar (oudere) leden. Na het eeuwfeest zal prioriteit gegeven worden aan verbetering van de website en aan een enquête onder de leden van de Tussengroep. Het Plan van Aanpak zal ter sprake komen op de volgende Algemene Vergadering van lungit lunctos, op 17 februari 2012. U kunt het nu al opvragen, zie onderaan deze pagina.

Wij doen een beroep op u om na te gaan of u zelf een rol kunt spelen in het bestuur of in een van de genoemde commissies. Zie hieronder. Aarzel niet om uzelf aan te melden of onze aandacht te vestigen op geschikte personen.

Tekst: Janet Meesters en Hans Karelse

Geschikte personen gezocht

Het is al zo vaak vertoond: het afsluiten van een lustrum wordt door veel besturende oud-leden gezien als een geschikt moment om hun functie over te dragen aan een enthousiaste opvolger. Zo ook nu. Van de zittende bestuursleden van lungit lunctos gaan graag door: **Saskia Mouw** als secretaris **Rob van Mulken** als bestuurslid ledenadministratie **John Speksnijder** als bestuurslid netwerkfunctie (netwerkapplicatie en website)

Er zijn dus nogal wat vacatures bij lungit lunctos:

- Voorzitter
- Penningmeester
- Bestuurslid Nestoren en: leden Nestorencommissie
- Bestuurslid Tussengroep en: leden Tussengroepcommissie
- Bestuurslid JOL en: leden JOL-commissie

Ook in de kascommissie komt, verplicht, een vacature. Extra bemanning van de redactiecommissie voor de Reünisten Vivos Voco en van de fondsenwervingcommissie is niet noodzakelijk, maar enthousiaste nieuwkomers zijn welkom. De JOL-bestuurders hebben allen aangegeven geen bestuursfunctie te willen vervullen. Zij willen wel helpen met het vinden van geschikte personen en sommigen van hen zullen deelnemen aan het commissiewerk.

Contactpersoon voor de functies op het terrein van Tussengroep en JOL is **Janet Meesters**, bereikbaar via j.meesters@houthoff.com. Voor de overige functies is contactpersoon: **Hans Karelse**, bereikbaar via voorzitter@iungitiunctos.nl.

Bij beide contactpersonen kunt u het Plan van Aanpak opvragen.

Aankondiging

ALV lungit lunctos

Vrijdag 17 februari 2012 om 20.00 uur
in de eetzaal van Symposion.

Het bestuur van lungit lunctos nodigt bij dezen de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering op **vrijdag 17 februari 2012 om 20.00 uur** in de eetzaal van Symposion. Oud-leden van U.S.R. kunnen zich aanmelden voor de aanvang van de vergadering. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom om eerst een kopje koffie mee te drinken in de Joosbar, voorheen Kleine Eetzaal, voorheen Hell.

Uiterlijk 1 februari 2012 wordt de agenda bekend gemaakt via www.iungitiunctos.nl. Bij verschillende agendapunten wordt schriftelijke informatie verstrekt. Verzoeken om toezending kunnen gericht worden aan ondergetekende via secretaris@iungitiunctos.nl of telefonisch: 030 - 75 30 797.

Op de vorige vergadering waren alle generaties goed vertegenwoordigd. Wij verwachten, met de start van lungit lunctos 2.0, een grote opkomst. Ter gelegenheid van Kroegdies wordt aansluitend op de ALV in samenwerking met het SB een 'ouwelullenavond' georganiseerd.

Saskia Mouw, secretaris lungit lunctos

Ouwe lullenavond Kroegdies

Op **vrijdag 17 februari 2012** is er de traditionele Bourgondische maaltijd en het drankdammen tussen de Praeses SB en de Rector Senatus. De avond zal verder waarschijnlijk worden opgeleukt door een oude bekende met daar bij de volgende hints:

“ Een vrolijke kettingrokende dwaas in een bizar roze kapiteinspak... ”

“ ik speel overal waar een stopcontact in de muur zit... ”



Jubilea Universiteit Utrecht op een postzegel

28 maart 2011 gaf TNT Post een postzegelvel uit ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van de Universiteit Utrecht. Het postzegelvel 'Universiteit Utrecht 375 jaar' bestaat uit tien postzegels die aandacht besteden aan verschillende jubilea die in 2011 binnen de universiteit worden gevierd.

Naast jubilea van o.a. Utrecht Science Park De Uithof, Utrechts Universiteitsfonds, Diergeneeskunde en Portrettengalerij Senaatzaal ontbrak Unitas S.R. met haar 100 jarig bestaan niet. Hiernaast een zie je het ontwerp van deze postzegel.

bron: www.tnt.nl

Gluren bij de burens

tekst: Koen van Ramshorst

Studentikoos Utopia in Amsterdam

Twee weken lang feestgedruis bij 100-jarig bestaan Unitas Amsterdam

In februari 2011 vierde Unitas Studiosorum Amstelodamensium, beter bekend als Unitas Amsterdam, haar honderdjarige bestaan. Twee weken lang vormde het Transformatorhuis op het Westergasterrein het decor voor uiteenlopende feestelijkheden. In aanloop naar onze Centenniumviering blikt de redactie van de Reünisten Vivos Voco samen met onze zustervereniging terug op hun eeuwfeest in Mokum.

Wat was het thema van het eeuwfeest van Unitas Amsterdam?

'Het thema van de eeuwviering was Utopia. Het woord utopia werd voor het eerst gebruikt in het boek Utopia van Sir Thomas More. De term komt uit het Grieks en is samengesteld uit de woorden u-topos, een niet bestaande plaats, en eu-topos, een goede en gelukkige samenleving. Over deze perfecte samenleving wordt in het boek verteld. Alle huizen zijn er hetzelfde en alle straten zijn 6 meter breed. De ziekenhuizen zijn zó goed dat zieken er heel graag willen worden opgenomen. Maar het belangrijkste: de Utopiërs weten precies wat genot en genieten betekenen! Een erg passend thema voor een eeuwviering dus. Voor het honderdjarige bestaan van U.S.A. hebben wij geprobeerd een viering neer te zetten die niet onderdoet voor een perfecte wereld of droomwereld. Alle feesten en activiteiten hadden een subthema dat te maken had met Utopia en met de activiteit of het feest zelf. Naast basisdecoratie werd het lustrumterrein aan de hand van alle subthema's elke avond verschillend aangekleed.'

Hoe zag het programma van jullie eeuwfeest eruit? Hoeveel mensen waren er bij de organisatie betrokken?

'Onze eeuwviering is in februari 2011 twee weken lang op het lustrumterrein gevierd. In die weken op het Westergasterrein hebben zeven feesten en zes andere activiteiten plaatsgevonden. Daarnaast was gedurende de hele maand februari een tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) te zien over U.S.A. In maart 2011 werd een groots gala georganiseerd en in april 2011 zijn we met ruim honderd mensen op

eeuwreis geweest naar Les Deux Alpes. Tot slot is in juni een eeuwboek gepresenteerd, een prachtig boek waarin 100 jaren Unitas Studiosorum Amstelodamensium zijn vastgelegd. De belangrijkste commissie van onze eeuwviering was de Eeuwcommissie. Deze commissie werd ingevuld door een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een acquireur en drie algemene leden. De acquireur en de drie algemene leden waren ieder weer voorzitter van een subcommissie: de acquisitiecommissie, de activiteitencommissie, de feestcommissie en de promotiecommissie. De meeste van deze subcommissies bestonden uit zes personen. Tot slot hadden we een reünistencommissie. Deze commissie is ieder jaar actief, maar deze werd met de eeuwviering extra ingezet voor het bereiken van reünisten. Tijdens de twee weken durende eeuwviering waren er nog meer mensen actief: de KK's, mensen van de KroegKommissie, hielden de bar draaiende en werden daarbij ondersteund door eerstejaars tappers.'



Wat waren de hoogtepunten van jullie programma? Over welke activiteit(en) werd nog veel nagepraat?

'Het Pullenfeest, de rally, het eindfeest, het gala en de wintersport waren hoogtepunten uit ons programma. Op het Pullenfeest stond een dj te draaien uit de Bubbels. De Bubbels is in Amsterdam een bekend en populair studentencafé waar veel foute muziek wordt gedraaid. Op veel feesten tijdens de eeuwviering werd techno en electro gedraaid, daarom was dit een zeer welkome afwisseling. Met het optreden van Quincy, bekend van 'Verlangen' en de titelsong van Big Brother, bereikte de avond een hoogtepunt en werd het een Pullenfeest zoals alleen studenten dat kunnen vieren. Ook over de rally is erg veel nagepraat. Het was namelijk een van de eerste keren dat een dergelijke activiteit werd georganiseerd bij onze vereniging. Iedereen was er enthousiast over dat zoveel leden het hele land doorreden, elkaar overal tegenkwamen en er gezonde concurrentie ontstond. Alle foto's en opdrachten moesten op Facebook worden geupload, dus je kon

zien hoe ver andere teams waren. Dat was een erg leuk aspect. Het eindfeest was een enorm succes omdat iedereen beseftte dat de eeuwviering alweer bijna voorbij was en we dus nog één avond konden genieten van het lustrumterrein. Dj's deze avond waren onder andere When Harry met Sally & Tess is More en Joost van Bellen. Om 5 uur in de morgen werd bekend dat we door konden gaan tot half 7, wat een heel vette afsluiter was. Het goede van het gala was dat het twee weken na de viering op het lustrumterrein plaatsvond. Zo kon iedereen bijkomen van de heftige tijd en zich weer opladen. We zaten in een sprookjesachtige omgeving en hadden alle denkbare drank afgekocht, wat uiteraard voor enthousiaste leden en zeer mooie en beschenken momenten heeft gezorgd. Tot slot vond de wintersport plaats in april. Het is in Amsterdam gebruikelijk dat disputen afzonderlijk van elkaar op wintersport gaan. Dit jaar gingen we met de gehele vereniging. Vijf jaar geleden was dit ook gedaan. Bij dit negentiende lustrum waren ongeveer zestig deelnemers aanwezig. Tijdens de eeuwviering was het een groter succes en stapten ruim honderd mensen op de lange latten. Al met al was het een geweldige afsluiting van de eeuwviering en was er de eerstvolgende borrel even een ledenonderscheid tussen de zongebruinde vakantiegangers en de bleke achterblijvers.'

Hebben jullie nog een specifieke activiteit georganiseerd voor reünisten?

'Onze eeuwviering is geopend met de reünistendag. Deze dag was een zeer groot succes. Van twee tot vier uur 's middags waren de reünisten uitgenodigd in de OBA om de tentoonstelling te bekijken. Hierbij waren Senatoren en leden van de activiteitencommissie aanwezig om toelichting te geven en hen te begeleiden. Daarna begon de borrel op het lustrumterrein. Er waren ruim zeshonderd reünisten van de partij. Op het lustrumterrein waren een optreden van de MUSA, de muziekafdeling van de U.S.A., en een cantus geleid door C.A.C.H.E.T., het zangcollege der U.S.A., bij te wonen. Het eind van de borrel bracht een heerlijke maaltijd voor alle reünisten, verzorgd door de activiteitencommissie. Deze reünistendag ging over in het openingsfeest, waardoor veel jonge reünisten zijn gebleven. Na afloop van deze dag is de ab-actis van de Senaat bestookt met mails over het succes van de dag. Een groter compliment hadden we niet kunnen krijgen!





Adverteerders gezocht

Deze Reünisten Vivos Voco is voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door een aantal adverteerders (waarvoor hulde). Om dit initiatief echter structureel voort te kunnen zetten, zijn extra adverteerders noodzakelijk. De Reünisten Vivos Voco is een uniek concept; het wordt gericht gestuurd naar 4000 oud-leden, de inhoud heeft een hoog informatiegehalte en de doelgroep mag je op zijn minst als goede, oude of nieuwe bekenden beschouwen. Een advertentie kan in dit geval dus wel degelijk wat gaan opleveren...

Voor meer informatie over de verschillende advertentie-mogelijkheden verwijzen wij u graag door naar vivos@iungitiunctos.nl

Jaarplanning

2011-2012

zo 06/11/2011

Buitenlandgala (centennium)

za 19/11/2011

Intocht (centennium)

za 19/11/2011

Reunie (centennium)

za 19/11/2011

Generationsfeest (centennium)

vr 17/02/2012

lungit iunctos ALV

vr 17/02/2012

Ouwe lullen avond Kroegdies

za 12/04/2012

Nestorenlunch ('t Oude Tolhuys)

voorjaar/2012

JOL-feest

Eeuwboek

Beste koper van het Eeuwboek,

Al het harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen en uw geduld wordt beloond! Gisteren hebben wij van de drukker de proefdruk van het boek ontvangen en het resultaat mag prachtig genoemd worden. De komende twee weken zetten wij met de vormgever nog alle puntjes op de 'i', waarna de druk kan beginnen.

Op dit moment wordt samen met de culturele commissie van USR gewerkt aan een tentoonstelling over de historie van USR tijdens het reünisten weekend. Hier zal, op zaterdag 19 november in de middag, het Eeuwboek aan de reünisten gepresenteerd worden. Voor de leden staat de presentatie voor zondagavond 20 november gepland. Nadere informatie hierover volgt nog, maar houdt u deze dagen, als trotse bezitter van een individueel genummerd exemplaar, alvast vrij in uw agenda.

Tot 19/20 november!

De Eeuwboekcommissie

Column

Weer geen galamos



Tijdens de eerste jaren op de vereniging is het ideaal: het vrijgezellenbestaan. De emotionele flexibiliteit komt uitstekend van pas in de relatiedraaimolen van Unitas. Maar dan is het plotseling november en blijken al je clubgenoten een galadate te hebben. Shit, het gala! Je gaat akkoord met een blind date en ontmoet tijdens

het diner Susan – of was het nou Suzanne? Eigenlijk is ze best leuk, maar je vizier is wat troebel. Aangekomen op de galalocatie word je overspoeld door een tsunami van hoffelijkheid. Je brengt haar jas naar de garderobe en haalt drankjes alleen voor jullie tweeën. Als ze haar neus gaat poederen, haal je een meter bier voor de mannen – in de andere zaal. Dan, vier uur en liters afgekocht gerstenat later. Susan/Suzanne eigenlijk al een

tijd niet gezien. De lichten gaan aan en het gezellige eerstejaars vrouwenjaarclubje druipt af. Ook maar naar de garderobe dan. Daar is het een slagveld. Huilende vrouwen, gescheurde jurken, verhitte mannenkoppen, her en der plasjes maaginhoud. Je jas blijkt ongeschonden. Bij de ingang staat Susan met een gezichtsuitdrukking die je niet kunt plaatsen. Je slaat joviaal een arm om haar heen en struikelt de bus in. Het blijft een mysterie: waarom moet een geslaagd gala minimaal een uur rijden van Utrecht zijn? De terugreis is een hel. De harde vering transformeert hoffelijkheid in misselijkheid. Slapen lukt niet, een gesprek voeren eigenlijk ook niet. 'Ik heb je helemaal niet meer gezien', zegt Susan. Je emotionele module staat uit. Je hoort niet of ze teleurgesteld of blij is. Bij de laatste scherpe bocht gaat het dan toch mis. Als de bus het Lucas Bolwerk opdraait braak je in de galatas met glossy magazines en condooms. Nóg een opwelling – ook Susans tas sneuvelt. Buiten rust je even uit tegen een boom. Susan fietst weg. 'Ik heet trouwens Suzanne', roept ze. Dit jaar geen galamos, concludeer je.

Rinze Benedictus (1995)

Suggesties voor de nieuwe Vivos?

Ideeën voor leuke onderwerpen in de volgende editie van de Reünisten Vivos Voco zijn nog steeds van harte welkom! Wil je misschien zelf wel een literaire bijdrage leveren? Ken je potentiële adverteerders? Of heb je andere suggesties? Stuur dan een email naar vivos@iungit-iunctos.nl

In de volgende Reünisten Vivos Voco

TERUGBLIK CENTENNIUM

IUNGIT IUNCTOS 2.0

BOLWERK BUSINESS CLUB

EN NOG VEEL MEER...

Netwerk applicatie

De netwerkaplicatie gaat pas in het eerste kwartaal van 2012 online gaat.

Interesse?

Bent u (nog steeds) geïnteresseerd in deelname aan het pilotproject dan kunt u een email sturen naar:

info@iungit-iunctos.nl

Mocht u benieuwd zijn naar de mogelijkheden van de applicatie, dan verwijzen wij graag naar www.yume-ontwerp.nl.



ABN·AMRO

Drukken draait om aandacht.

Wij drukken CO2 neutraal. Op een bijzondere manier. Kijk op www.libertas.nl

