

Speciale uitgave voor het 100-jarige bestaan van Unitas S.R.

reünisten

# NOVEMBER 2010

# VIVOS VOCO



## DOCTERS VAN LEEUWEN

Oud-lid & intellectueel straatvechter

## CENTENNIUM

Programma en data zijn bekend

## GLUREN BIJ DE BUREN

DSB 1897 - 1997

# KOOP EEN BETERE WERELD

Koop je producten met het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade, dan ontvangen boerenorganisaties in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs en werken ze aan een beter milieu. De eerlijke prijs kunnen boeren gebruiken om belangrijke zaken te realiseren als onderwijs, productiviteitsverbetering, infrastructuur en gezondheidszorg.



Je koopt bananen...

Je koopt chocolade...

Je koopt koffie...

Je koopt wijn...



... en koffieboer Juan Guillonano Vega Velasquez uit Honduras wordt steeds professioneler waardoor de kwaliteit van zijn koffie beter wordt en meer opbrengt.



... en Rydal Jeftha kan zich inzetten om kinderen en volwassenen op zijn wijnplantage in Zuid-Afrika op te leiden en ze een beschermde omgeving te bieden.



... en de zoon van Hilda Largocho, bananenboerin in Colombia, kan naar school.



... en de cacao-coöperatie van Dora Arthur kan investeren in schoon drinkwater, verharde wegen, elektriciteit, gezondheidscentra en onderwijsvoorzieningen.

**Stichting Max Havelaar feliciteert haar 'buurman' Unitas SR met het 100-jarig jubileum.**

# Inhoudsopgave

04	Welkomstwoorden	18	Arthur Docters van Leeuwen
05	Eeuwige roem	21	Club van 100
06	Lustra in beeld	22	Gluren bij de burens DSB 1897-1997
09	Eeuwboek	24	Verslag activiteiten
10	Trots op USR	24	Jaarplanning
12	Van de vereniging	25	Aankondiging ALV lungit lunctos
13	Even voorstellen nieuw DB van USR	27	Column
14	Centennium programma	27	In de volgende editie



# Colofon

De Reünisten Vivos Voco is een uitgave in opdracht van **lungit lunctos en Unitas S.R.**  
Postbus 5044, 3502 JA Utrecht  
vivos@iungit-iunctos.nl

Jaar van uitgave | Najaar 2010  
Oplage | 4000  
Hoofdredactie | Wouter Das  
Tekst – en eindredactie | Peter Fasol, Hans Karelse, Arjan van Oosterhout en Louise Soplanit

Advertenties | vivos@iungit-iunctos.nl  
Redactie | Rinze Benedictus, Peter Fasol, Arjan van Oosterhout, Hans van Oosterhout, Koen van Ramshorst, Louise Soplanit en Pim Walenkamp

Met inhoudelijke bijdragen van | Centenniumcommissie, Eeuwboekcommissie, lungit lunctos-bestuur, Novitiaatscommissie, Senaat, Sociëteitsbestuur  
Vormgeving | SchaapOntwerpers Utrecht  
Coverfoto | Duco de Vries

# Welkomstwoorden



## Waarde oud-leden,

Mijn naam is Eefje van den Broek en ik ben nu vijfdejaars. Dit jaar is de eer aan mij om de functie van Rector Senatus te mogen vervullen. Dit is op zichzelf al een prachtige opdracht, maar nu is ook het Centennium nog in aantocht. Volgens mij

is het aanstaande lustrumjaar echt compleet als er een moment komt waarop iedereen bij elkaar komt en voelt dat er al generaties lang mensen dezelfde ervaring delen, de ervaring van Unitas S.R. Iets wat hierbij hopelijk gaat helpen is deze Reünisten Vivos Voco. Een prachtig initiatief met een tastbaar resultaat. Veel plezier met het lezen van deze tweede uitgave en tot het Centennium!

Met Juichende en Jubelende groet,  
**Eefje van den Broek** | Rector Senatus

## Geacht oud-lid,

Wat een verschil! Tijdens mijn lidmaatschap van U.S.R. stond bijna alles ter discussie. Het voortbestaan van de vereniging was geen vanzelfsprekendheid. Lungit Iunctos stelde zich bescheiden op. En nu? U merkte het al aan de vorige Vivos Voco voor reünisten. Ik ben terechtgekomen in een ambitieus, goed presterend gezelschap. Een bloeiend U.S.R. maakt zich zelfbewust op om samen met vele generaties een echt feestelijk Centennium te vieren. Volgend jaar kunt u niet alleen oude bekenden verheugen met uw komst. U kunt ook trots zijn op uw vereniging en genieten van een aansprekend programma.

**Hans Karelse** | Waarnemend voorzitter lungit Iunctos



## De vuist vóór de voorzittershamer

met Unitas, de senioren en de jongere garde van de oud-leden aangehaald en een aantal administratieve zaken opgelost. De extra ledenvergadering van februari keurde de voorstellen goed, ons interim-bestuur werd tot regulier bestuur gekozen en kreeg het mandaat om, met het oog op het ambitieuze programma, verdere uitbreiding te zoeken. Dit laatste lukte al snel en aan de uitvoering van de plannen wordt gewerkt. Het meest zichtbare resultaat is natuurlijk de Reünisten Vivos Voco, waarvan u de tweede editie in handen houdt. Andere belangrijke activiteiten zijn de actualisering en completering van het oud-ledenbestand, de fondsenwerving en de daadwerkelijke organisatie van de eeuwfeestactiviteiten. De eerste paar maanden van mijn voorzitterschap was ik in de gelegenheid om mij vrij te maken - ik ben

beeldhouwer - en kon ik mijn aandacht geheel op lungit richten. Toen ik na de ledenvergadering van februari mijn eigen werk weer opnam heb ik echter moeten erkennen dat ik het organisatorisch denken van een voorzitter niet kan combineren met de creatieve denkwijze die ik voor mijn beeldhouwen nodig heb. Hoewel ik het bestuurswerk met erg veel plezier deed en de samenwerking met bestuur, senaat en alle anderen heel prettig vond, heb ik daarom besloten terug te treden. Algemeen bestuurslid Hans Karelse was bereid mijn taken voorlopig waar te nemen, waarvoor ik hem erkentelijk ben. Voor de ledenvergadering van november staat vervulling van het voorzitterschap op de agenda.

**Jacqueline de Ruiter**  
Voorzitter lungit Iunctos

# Eeuwige roem

## Hans van Giffen | 02-06-1920 - 13-01-2010

Tekst: Pim Walenkamp

**April 2009: uw reporter probeert alle nog levende oud USR-leden te achterhalen van voor 1945. Hij belt ook naar huize Van Giffen, die rector was vlak na de Tweede Wereldoorlog. "Met Van Giffen!... Wat zegt u, meneer Walenkamp? Unitas? Nee, dank u, die zijn mij veel te links, zelfs communistisch geworden. Daar wil ik niets meer mee te maken hebben!"**

Hans van Giffen ging in 1939 geneeskunde studeren in Utrecht. Toen een van zijn drie schoolvrienden werd geweigerd door het USC omdat zijn familie niet chique genoeg was, stelde Hans voor om met zijn drieën lid te worden van Unitas. Na een jaar werd hij gevraagd voor de club van prominente leden, het HZB.

### De Oorlog

Een van de dispuuten die zeer hoog in aanzien stonden was de USTV. Hans maakte jaren deel uit van dit respectabele toneelgezelschap. Najaar 1940 is er nog een toneelstuk opgevoerd. Met Pegasus ging hij graag paardrijden en hij ging met een aantal USR-leden incognito roeien. In het lustrumjaar 1941 is er een mooie almanak uitgegeven; Hans van Giffen zat in de almanakcommissie. Juni 1941 sloot de Duitse bezetter alle studentensociëteiten, omdat ze als bron van verzet werden beschouwd. November 1941 vonden geheime bijeenkomsten plaats. Er is wel een gezellig en goed voorzien diner geweest. In '42 waren er nog maar twee sociëteitsavonden: woensdag en vrijdag. Je kon er samen wel wat van maken al was het lastig en zelfs gevaarlijk, maar je kon nauwelijks nog spreken over een gezamenlijk sociëteitsleven. Bijna 2,5 jaar (1942 - begin 1945) heeft hij in Berlijn gezeten vanwege de Arbeitseinsatz. Hij werd te werk gesteld in een ziekenhuis en deed volledig artsenvoer. Vooral werkte hij op de kinderafdeling. "Probeer gewoon er het beste van te maken, hoe vervelend de situatie ook is," stelde Van Giffen.

### Wederopbouw

Van 1945-1946 was hij rector. Allereerst moest de sociëteit flink gerenoveerd worden. Alleen de senaatsstoelen waren nog over. Er werd collectief aan de sociëteit gewerkt. De wederopbouw heeft grotendeels plaatsgevonden in dit Senaatsjaar. Ze zaten met feesten moeilijk met drank, maar het werd altijd geregeld. "Het hardnekkige gerucht gaat," zegt Van Giffen met pretoogjes, "dat een paar vrouwelijke leden van

Unitas Canadese soldaten verleidden in ruil voor bier." In 1946 heeft hij mede de Federatie van Unitates en Bonden opgericht. Hier werden lid van Unitas uit Utrecht, Leiden, Amsterdam, Groningen en Wageningen. "Groningen was wel de groene draak", verzuchtte Van Giffen, "dat was geen visitekaartje voor Unitas..."

Najaar 1946 vond het lustrum van de vereniging plaats: een enorm feest, een grote ontlading. Daarvoor in 1946 vond een chique diner plaats met Hare Majesteit de koningin Wilhelmina.

### Terugkijkend

Unitas bracht veel nieuws voor hem. Het samenzijn met mannen en vrouwen vond hij ook interessant ook al was hij daar later niet altijd zo positief over. Eigenlijk vindt hij dat mannen en vrouwen niet op één vereniging horen. Ze hebben een verschillende structuur...

Bestuur van een vereniging als rector heeft echt meerwaarde voor hem gehad: "Je leert organiseren." Bijzonder waren vooral het diner met de koningin en de vele USTV-activiteiten: "Men leert zich representatief te gedragen." Dieptepunt was in dienst moeten tijdens de studie, tot twee maal toe.

**"Onze vader sprak altijd met veel enthousiasme over zijn Unitas-tijd. Zijn rectorchap, het Utrechts toneel, de vele dierbare contacten! Het was allemaal gerelateerd aan de jaren bij Unitas!"**

zegt dochter Den Tex - van Giffen.

En hoe zat dat nou met dat linkse Unitas? In 1966 bestond USR 55 jaar; het lustrum 'Tussen de Russen' werd gevierd met Russische liederen, Russische dames en veel heel veel Russische drank. Een aantal oud-leden dacht dat Unitas SR net als rellierige studenten in Nijmegen en Parijs linkse activisten was geworden: gelukkig niet, wel studentenhumor.

**Hans van Giffen overleed op 13 januari 2010**

# Lustra in beeld

## Tussederusse, Hexekost, Van tijd tot tijd

U heeft in de eerste editie van de Reünisten Vivos Voco een terugblik kunnen lezen op de eerste tien lustra van U.S.R., gevierd tussen 1916 en 1961. Deze keer blikt de redactie terug op de drie lustra die volgden, waarvan het eerste het meest memorabele is gebleken. *Tekst: Hans van Oosterhout en Arjan van Oosterhout*

### 1966 Tussederusse

In 1966 maakte Unitas S.R. zich op voor haar elfde lustrum, dat tot op de dag van vandaag als misschien wel het meest uitbundige en succesvolle ooit wordt omschreven. De feestelijkheden van Tussederusse mochten zich zelfs in landelijke aandacht verheugen. De lustrumcommissie, bestaande uit studenten die tijdens hun novitiat nog geen bakkebaarden, fantasie-overhemden, truien of sandalen mochten dragen, had zich ten doel gesteld een alternatief te bieden voor de onevenredig grote invloed van het amerikanisme. Voor de verandering zou het venster op Rusland wijd opengaan, in een jaar waarin het Utrechtsch Studenten Corps (U.S.C.) de Amerikaanse invloed van medio jaren zestig juist bevestigde met zijn lustrumthema 'Johnny Walker'.

Een corpslid bracht schriftelijk zijn gelukwensen over aan de nieuw benoemde Ab actis van Unitas' lustrumcommissie en merkte op: 'Het zal U inmiddels niet ontgaan zijn dat zich intussen al eerder een Maskerade-commissie (U.S.C.'s lustrumcommissie, red.) ter voorbereiding van het Lustrum 1966 heeft gevormd. De contacten met deze commissie zullen u zeker tot voordeel strekken.' Snedig antwoordde de kakelverse Ab actis het plezierig te vinden te vernemen 'dat iets van de lustige twintiger jaren in de V.S. komende zomer zal herleven in het Lustrum van Uw vereniging'. Tevens sprak deze Josephine Verspaget de hoop uit dat het U.S.C. zijn plannen zou weten te verwezenlijken, 'niet in het minst omdat wij Uw manifestatie enigszins als een inleiding op ons eigen Lustrum beschouwen. Immers, wij waren verbaasd over Uw thema, maar U zult verbluft zijn over het onze'. De jongens op het Janskerkhof konden wel vermoeden welke kant het op zou gaan als ze in deze dagen de krant eens open sloegen of de Vara Radio beluisterden: een clubje van vijf U.S.R.-leden was, reizende in een huifkar met een tractor ervoor gespannen, aan een tocht naar de Sovjet-Unie begonnen. Via Vriezenveen, Osnabrück, Berlijn en Moskou bereikten de vijf uiteindelijk Sint Petersburg, waar ze een officiële ontvangst kregen. Hun van pech doorspekte en van drank doordrenkte ervaringen legden deze 'Rusluie' vast in het 157 pagina's tellende



boek 'Met de huifkar tussederusse'. Ook op vele andere manieren kreeg Utrecht lucht van het naderende lustrum. Dankzij berichtgeving in het Utrechts Nieuwsblad en een nachtelijke actie waarbij tot ongenoegen van de politie verkeersborden in de binnenstad werden beplakt met het lustrumvignet van de Rus met overjas en bontmuts, kon men hier nauwelijks omheen. Verdere indicaties voor het lustrumthema boden het bezoek van de communistische parlementariër Marcus Bakker in februari en het feit dat begin juni 1966 de ambassadeur van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken zelfs de gast was van de Senaat. De bevolking werd duidelijk gemaakt dat er iets groots ophanden was. Hoe groots bewees het rijk gevarieerde programma in de maanden november en december, dat dit lustrum tot een nauwelijks te evenaren hoogtepunt uit de

U.S.R.-historie zou maken. Een kleine greep uit de activiteiten: een voetbalwedstrijd tussen ADO en Dynamo Minsk, een uitvoering van het werk van Russische componisten door het Amsterdams Philharmonisch Orkest, een week lang Russische films in het Citytheater, een uitvoering van de fameuze cellist Rostropovitch en de komst van het Russische Staatscircus, dat zijn tenten opsloeg in Utrecht. Tevens werd de mogelijkheid geboden om de banden met studenten en hoogleraren uit de Sovjet-Unie aan te halen middels een officiële ontvangst, die enigszins bemoeilijkt werd daar het niet mogelijk bleek in welke taal dan ook te communiceren. Vermelding verdient verder de U.S.T.V-uitvoering van 'Het Grauwse Diep', speciaal voor de gelegenheid geschreven door schrijver en vermaard oud-lid Leo Vroman.

Een jazzfestival zorgde voor nog meer klankrijke achtergronden bij dit monumentale lustrum, dat zijn afsluiting vond in een slotfeest met het Tsjechoviaanse thema 'De dame met het hondje'. Honderden leden, verkleed als Kozakken of in Tsjechoviaanse uitdossingen, kregen deze avond veel bekijks op het Utrechtse station. Tezamen namen zij de met serpentina's opgetuigde 'Tussederusse-express' die hen naar de Pier in Scheveningen zou brengen. Alle dames voerden geheel volgens protocol een speelgoedhondje op wieltjes aan de lijn. Reünist

“..wij waren verbaasd over Uw thema, maar U zult verbluft zijn over het onze.”



< 62 63 64 65 **1966** 67 68 69 70

Erik van Slooten (aankomstjaar 1960), die met zijn vrouw het Utrechts Nieuwsblad haalde als mooiste verklede paar, herinnert zich: 'De hilariteit was groot toen de trein onderweg in Woerden stopte en de omroepster meedeelde dat gelegenheid werd gegeven de poedeltjes op het perron uit te laten. In Scheveningen dansten en pierewaaiden we de hele stormachtige novembernacht tot half vijf 's morgens, toen de trein ons terug naar Utrecht bracht. Een buitengewoon rustige trein...'

De naweeën van Tussederusse leverden nog een fraai lustrumjaarboek én een aanzienlijk gat in de lustrumafrekening op. Dit schitterende hoogtepunt vormde echter ook het eind van een tijdperk.

“...de omroepster meedeelde dat gelegenheid werd gegeven de poedeltjes uit te laten...”



## vervolg...

### 1971 Hexekost

De studentenwereld kwam eind jaren zestig in een stroomversnelling terecht. De studentenvakbeweging en Vietnamdemonstraties zorgden er onder andere voor dat veel op de helling gezet of ter discussie gesteld werd. De ledenaantallen begonnen terug te lopen en er kwam een algehele afkeer van conflicten die zo verbonden leken met de prestatie maatschappij. U.S.R. werd meegesleept in het tijdperk waarin geestverruimende middelen binnen ieders handbereik lagen, de pseudowetenschappen hoogtij vierden en happenings floreerden. Ook het twaalfde Lustrum 'Hexekost' was zo'n happening. Professor Tenhaeff gaf acte de présance met een inleiding tot de parapsychologie. Ter voorbereiding van de feestweek van 15 tot 20 november werd verder onder meer een film vertoond over helderzienden en bijzondere genezingen. Er was tevens een lezing over hypnose met als toegift een feest met het in die dagen onvermijdelijke thema 'Magic Mystery Tour'.

De toon was gezet voor de eigenlijke feestweek, die werd ingeluid met een barbecue met bijbehorend kampvuur, biertent en steelband. De lustrumcommissie had onder meer een kroegavond in petto waarbij een goochelaar en fakir voor de abnormale effecten zorgden. Een avondje kleinkunst werd verzorgd door Liesbeth List en het Trio Louis van Dijk. De reünisten, die naar eigen zeggen voor het eerst niet ingehaald werden, werden getraakteerd op een excursie naar de Uithof. Dit twaalfde lustrum werd afgesloten met een autorally en een slotfeest met als motto 'Hexodus', waar heel wat curieus uitgedoste personen te bewonderen vielen.

*In de volgende editie van de Reünisten Vivos Voco blikt de redactie terug op de lustra van 1981, 1986 en 1991, te beginnen met het uitdagende 'Islamachtig, Eenentachtig'.*

## Bestel nu uw eeuwboek!

Na maanden van hard werken, vele bezoeken aan het archief, de drukker en onze vormgever beginnen de puzzelstukjes die tezamen het eeuwboek moeten gaan vormen langzaam op hun plek te vallen. Na het verschijnen van de eerste Reünisten Vivos Voco bleken velen van u al zeer enthousiast en in de eerste week na het verschijnen van het blad mochten wij al ruim honderd bestellingen via onze website [www.eeuwboek.nl](http://www.eeuwboek.nl) ontvangen. Er zijn echter nog velen onder u die het boek nog moeten aanschaffen. Om die keuze voor u te vergemakkelijken laten wij u met trots een eerst kijkje in het boek nemen. Op de afbeeldingen ziet u een voorbeeld van de lay-out van een hoofd- en themastuk. Bestelt u uw eeuwboek voor 15 november, dan wordt uw naam achter in het boek op de intekenlijst vermeld. Bovendien heeft u dan de mogelijkheid om het boek thuis te laten bezorgen. Wilt u meer weten over het eeuwboek of er één bestellen? Ga dan naar [www.eeuwboek.nl](http://www.eeuwboek.nl)!

Redactie Eeuwboek Unitas S.R.



**B E R K E L**  
A D V O C A T E N

Rob van der Zande  
Plesmanstraat 62, Veenendaal

Voor meer informatie  
[www.berkeladvocaten.nl](http://www.berkeladvocaten.nl)  
Tel. 0318 - 52 75 75

## 1971 72 73 74 75 1976 77 78 79 80 >

### 1976 Van tijd tot tijd

Na enkele moeilijke jaren begon het ledenaantal na 1973 weer gestaag te groeien. De financiële positie van U.S.R. verbeterde en in maart 1975 startte de lustrumcommissie haar werkzaamheden. Doel was een groots lustrum te organiseren, met een programma dat zowel traditionele punten zou bieden als onderdelen die een wat meer experimenteel karakter droegen. Tijdens dit twaalfde lustrum werd niet alleen teruggeblikt, maar conform het motto 'Van tijd tot tijd' vooral vooruitgekeken. Dit bleek reeds bij de openingsceremonie in de Domkerk, waar onder meer de futuroloog Fred Polak en de moderne poëet Sybren Polet het woord voerden. Toekomstgericht was ook het georganiseerde congres met coryfeeën als de Noorse polemoloog professor Galtung, die zich bogen over toekomstmodellen en utopieën. Helaas was de belangstelling voor alle experimentele activiteiten verre van imponerend. Dit gold ook voor het niettemin zeer geslaagde optreden van de chansonière Barbara. Traditionele programmapunten als de oudejaarsavond en het galabal konden wel een groot succes worden genoemd. Toch bracht de geringe opkomst de Senaat

ertoe zich hardop af te vragen of 'een dergelijk ambitieus en groots opgezet lustrum in de toekomst nog wel op zijn plaats zou zijn'. De verliezen op het lustrum waren zelfs aanleiding een Commissie van Onderzoek in te stellen, die moest nagaan hoe de besluitvorming in het voortraject had plaatsgevonden. In het jaarboek van 1977 werd alvast een voorschot genomen op dit rapport: 'De leden zijn wellicht te selectief geworden.'

*Voor dit artikel is onder meer geput uit jaarboeken, lustrumalmanakken en edities van de reguliere Vivos Voco. Het boek 'Honderd jaar, de geschiedenis van de Unitas-gedachte' is een belangrijke bron en ruggensteun geweest. Het boek, dat in 1979 verscheen, stond onder redactie van Govert Veldhuijzen, Renz de Wit en Marc Wortmann.*



## Gezocht

lungit iunctos bestuurslid

Voor een meer evenwichtige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat die een goede rol kan spelen bij de beoogde samensmelting van lungit iunctos en JOL, na het eeuwfeest. U kunt zich tot uiterlijk 26 november 2010 (zie pagina 25) verkiesbaar stellen. Voor vragen over de vacature kunt u terecht bij [voorzitter@iungit-iunctos.nl](mailto:voorzitter@iungit-iunctos.nl).

# Trots op U.S.R.

De redactie van de Reünisten Vivos Voco vroeg een aantal bekende en minder bekende, jonge en minder jonge oud-leden, naar hun ervaringen op Symposion. Hoe kijken ze terug op hun studententijd? En waarom zijn ze trots op U.S.R.? *Tekst: Louise Soplanit*



## Jaap Pop *aankomstjaar 1960*

'Als je je vrouw aan Unitas overhoudt kan de vereniging natuurlijk nooit meer stuk. Margreeth en ik zaten samen in de Senaat 1963-64 en zijn inmiddels meer dan veertig jaar getrouwd. Een jaar rector zijn is natuurlijk een voorrecht. Aan het leiden van de ledenvergaderingen - met de daarbij behorende ordeverstoringen door het Sociëteitsbestuur - aan het spreken in het openbaar en aan het realiseren van een forse verbouwing binnen Symposion heb ik in mijn latere loopbaan als burgemeester van Franeker, Tiel, Alkmaar en Haarlem zeker iets gehad. En dan was er natuurlijk nog het plezier op de sociëteit. Reden genoeg om met genoeg en verwachting uit te zien naar de viering van het eeuwfeest in november 2011. Ik verwacht dat onze hele Senaat er bij zal zijn.'

## Vincent Melman *aankomstjaar 1992*

'Ik vergelijk Symposion het liefst met een tableau vivant. Een levend schilderij waarbij de omlijsting hetzelfde blijft, maar de figuranten veranderen. Het mooie van het aanstaande lustrum is dat al die verschillende tableaux vivants weer tot leven komen. Ik kijk er erg naar uit om mijn plaats in het schilderij weer in te nemen.'



## Mique Bos *aankomstjaar 1979*

'In mijn eerste jaar nog thuiswonend in Zeist, vormde Unitas de brug naar het echte studentenleven. Het zingen, het kikkerspringen, de fakkeltocht en de inauguratie, voor mij was het allemaal even nieuw en spannend. Direct vanaf de middelbare school was het een feest om zoveel verschillende mensen overal vandaan te ontmoeten. Iedereen in de Hijweege leek hevig geïnteresseerd in je studie en of je al een kamer had. En na een jaar was een kamer in Oudwijk, via contacten op Unitas, ook snel gevonden. Nu kon ik bij de disco op donderdagavond tot het einde blijven en alleen door de nacht over de Reigerstraat naar m'n studentenhuis fietsen. Vanwege buurman Nobel stopte de muziek in die tijd stipt om 2 uur. Maar ook in de weekenden en vroeger op de avond was er van alles te doen in de subverenigingen, of je nam gewoon een hap eten voor 5 gulden. Nu woon ik ver van huis in Kuala Lumpur met mijn eigen gezin, maar als ik eens door Utrecht loop, en ik al die blonde studentenmeisjes met paardenstaartjes over de singels zie fietsen, is er het sterke en weemoedige verlangen om weer dertig jaar terug in de tijd te gaan. Zouden ze beseffen dat je studententijd de meest onbezorgde tijd in je leven is?'



## Remco Bosgra *aankomstjaar 1999*

'Het lidmaatschap van Unitas S.R. was zonder enige twijfel een verrijking van mijn studentenleven. Niemand is rijk genoeg om dit deel van het verleden voor mij terug te kopen. Daarom zie ik zo uit naar het eeuwfeest, om toch enigszins oude tijden te kunnen herleven. Ik ben trots op het eeuwig bestaan van Unitas S.R. en wens de vereniging voor de toekomst net zo'n rijk verleden toe!'



## Frans Steenmeijer *aankomstjaar 1957*

'Het was een bijzondere Senaat, die van 1960-1961. Wij vierden het tiende lustrum: Belzebug! Wij keken ook naar de toekomst. De babyboomgeneratie, die nu bezig is de arbeidsmarkt vaarwel te zeggen, zat toen halverwege het voortgezet onderwijs en zou spoedig de Universiteit gaan binnenstromen. Symposion, ook toen al vaak overvol, zou te klein worden. Wat te doen? De Uithof begon, nog heel bescheiden,

vorm te krijgen. Dat het grootste deel van onderwijs en onderzoek de binnenstad zou gaan verlaten, stond vast. Moest de vereniging niet mee, naar een nieuw Symposion, daarginds? Die discussie werd, ook binnen onze Senaat, heftig gevoerd en ze werd actueel toen plotseling buurmans pand te koop kwam. De knoop werd doorgehakt, het resultaat is bekend. Trots? Jazeker.'

## Ties Beek *aankomstjaar 2005*

'Het is nog maar een paar nachties slapen en dan staat het eeuwfeest al weer voor de deur. Het is geweldig en bijzonder dat wij dat mogen meemaken. U.S.R. is op zichzelf namelijk geweldig en bijzonder! De vereniging biedt haar leden vele mogelijkheden om zich te ontwikkelen en tegelijkertijd ook

velen de kans om zich naar maatschappelijke maatstaven schandalig te misdragen. Ik ben hier altijd erg dankbaar voor (geweest) en denk dat U.S.R. hiermee een vereniging is waarop haar leden bijzonder trots kunnen zijn.'



## Ronald van der Neut *aankomstjaar 1980*

'In de zomer van 1982 vroeg mijn oud-klasgenoot Guy Buijzen mij als Fiscus in het Sociëteitsbestuur van Unitas. Na enig gepruttel heb ik "ja" gezegd en daar heb ik nooit spijt van gehad. We waren een hecht SB van zes (plus één), allen met verschillende, doch krachtige en interessante karakters. Wat heb ik veel geleerd dat jaar, wat heb ik veel plezier gehad en wat heb ik er veel vrienden aan overgehouden! Had ik die zomer "nee" gezegd, dan was mijn leven ongetwijfeld schraler geweest.'

## Joost Nagtegaal *aankomstjaar 1994*

'Het is september 2010, 32 graden, en ik zit in een villa in Curaçao. Met een biertje in mijn hand kijk ik om mij heen. Wat ik zie is mijn jaarclub Styx; negen vrienden, met verschillende karakters en studies, die elkaar zonder Unitas nooit hadden leren kennen. We vierden ons derde jaarclublustrum, hebben het over "nu" en "later", maar ook over "toen". Toen we nog lid waren, de dingen die we hebben meegemaakt, en de mooie verhalen. Die gezamenlijke ervaringen, die hechte jaarclubband, is wat U.S.R. voor mij betekent. Eenheid van studerende in Utrecht, met 9 man, of met 1000.'



Even voorstellen:

## Het nieuwe dagelijks bestuur



Sociëteitsbestuur 'Waakvlam'

*V.b.n.o. v.l.n.r.: Roel Hesselberth, Nard Bender, Eline Jolink, Britt de Bode, Pim van Berlo, Joost Koevoets, Isabelle Schols*

**Praeses | Nard Bender (2007):** 'Komend jaar wordt een heel bijzonder jaar, namelijk het jaar waarin het gros van het Centennium plaatsvindt. Een feest dat niet alleen draait om het jongere, actieve gedeelte van de kroeg, maar om alle leden. Een groot eerbetoon aan al het mooie dat wij hier allen hebben beleefd. De Centennium Commissie, maar ook wij als Sociëteitsbestuur, willen er alles aan doen om er een geslaagd jaar van te maken, juist ook voor u. Komend jaar zullen wij uw gastheer zijn. U bent meer dan welkom om met ons uw Unitas-tijd nog vele malen te doen herleven! Wij hebben er zin in!

**Ab actis | Isabelle Schols (2007):** 'Naast de agenda inplannen en de e-mails en telefoontjes beantwoorden, ga ik me dit jaar voornamelijk richten op de keuken. Een aantal nieuwe gerechten zijn de revue al gepasseerd, en werden met veel succes ontvangen. Een hogere variëteit en nog betere kwaliteit van de gerechten zijn mijn aandachtspuntjes.'

**Fiscus I | Britt de Bode (2008):** 'Komend jaar ga ik er met de andere fisci uit het dagelijks bestuur voor zorgen dat de vereniging financieel gezond blijft. Ik heb er veel zin in en ik vind het prachtig om me te verdiepen in de wereld van de debiteuren crediteuren. Tot snel op de kroeg!'

**Bavarius | Roel Hesselberth (2007):** 'Inmiddels ben ik 22 jaar oud en vierdejaars bij U.S.R. Momenteel ben ik bezig met de contracten met Bavaria en goedkopere flessendeals. Om 17.00 uur stipt sta ik klaar in de Joosbar, samen met de Vice-praeses, om jullie te ontvangen en om de borrel aan te vangen.'

**Vice-praeses | Pim van Berlo (2007):** 'Komend jaar ga ik ervoor zorgen dat ons deels monumentale pand zal schitteren

als nooit tevoren, klaar voor de viering van het 100-jarig bestaan. Mijn hobby's zijn hamertje tik en dingen smelten.'

**Fiscus II | Eline Jolink (2008):** 'Komend jaar ga ik met name over alle cashflow die er op U.S.R. is, waaronder het beheer van zowel de eettafel als de stichting. Samen met mijn Ab actis ga ik komend jaar op zoek naar mogelijkheden om de keuken goedkoper en aantrekkelijker te laten werken en de koks te behouden.'

**Vice-bavarius | Joost Koevoets (2009):** 'Zoals het de Vice-bavarius betaamt ben ik de jongste van het dagelijks bestuur. Komend jaar zal ik ervoor pleiten dat het passysteem uitgebreid wordt met een pinfunctie. Uiteraard zorg ik er ook samen met mijn Bavarius voor dat de barren zoals elk jaar weer van de nodige dranken en tappers zijn voorzien. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.'



Senaat Van der Broek

*V.b.n.o. v.l.n.r.: Ruud van der Velden, Robin Coers Arthur Tavy, Lara Alma, Mirjam Renting, Eefje van den Broek*

**Rector | Eefje van den Broek (2006):** 'Een van mijn doelen voor de vereniging is naast alle drukte van het Centennium de rest van de vereniging draaiende te houden. Persoonlijk zal ik

bewust alles aanpakken wat ik normaal lastig vind, om me zo optimaal te blijven ontwikkelen.'

**Ab actis | Mirjam Renting (2007):** 'Mijn doel is om de agenda en de post op orde te houden in dit extra belangrijke jaar. Daarnaast heb ik de externe verbanden, ons lidmaatschap van de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen en het Intercityverband hoog in het vaandel staan.'

**Fiscus | Robin Coers (2006):** 'Dit jaar zal ik mijn best doen om de financiën en financiële planning rondom het Eeuwfeest in goede banen te leiden en om bovendien heel erg te genieten van mijn bestuursjaar.'

**Pro-rector | Ruud van der Velden (2007):** 'De uitdaging zal dit jaar zijn de vereniging volledig voor te bereiden op de

viering van het Centennium, zonder dat het ten koste gaat van de dagelijkse gang van de vereniging. Het Centennium moet niet alleen de leden dienen, maar ook de oud-leden, subverenigingen, commissies, disputen en andere verbanden.'

**Vice-ab actis | Lara Alma (2008):** 'Als "moeder" van de eerstejaars wil ik ervoor zorgen dat alle eerstejaars een jaarclub vinden en actief betrokken zullen zijn bij de voorbereidingen op het Centennium, zodat ze een onvergetelijk eerste jaar zullen hebben op U.S.R.'

**Assessor | Arthur Tavy (2008):** 'Normaliter ben ik geneeskundestudent, maar dit jaar zal ik me bezighouden met de inkomende gelden en de acquisitie der U.S.R.'

## Van de vereniging

Waarde oud-leden,

Enige tijd geleden hebt u mogen genieten van een eerste, prachtige Reünisten Vivos Voco. Hopelijk is hierdoor het wellicht al een tijd slapende Unitas S.R.-vlammetje weer aangewakkerd en begint u de voorpret te voelen voor het grootse centenniumjaar dat voor de deur staat.

Tussen de eerste en tweede editie van dit mooie blad is het dagelijks bestuur van onze mooie vereniging gewisseld. Sinds een aantal weken mogen wij, Senaat Van der Broek en Sociëteitsbestuur 'Waakvlam', deze vereniging besturen. Tot op heden bevalt dat zeer goed.

Op dinsdag 21 september jongstleden is in de Utrechtse club Monza voor een groot aantal leden het programma van het Centennium gepresenteerd. Daaronder valt ook het zogenoemde Generationsfeest. De naam zegt het al: dit is bij uitstek het evenement waar alle generaties U.S.R.-leden samenkomen. U kunt oude vrienden weer spreken terwijl u op de dansvloer staat met mensen van alle leeftijden, die één ding gemeen hebben: hun warme gevoel voor de vereniging. Achter de schermen is de Centennium Commissie al ruim een jaar bezig om voor alle leden, oud-leden en zelfs niet-leden het jaar 2011 tot een onvergetelijk jaar te maken. Behalve deze Centenniumzaken kent U.S.R. natuurlijk ook nog de 'reguliere' verenigingsagenda. Tijdens de jaarlijkse UIT-dagen, waarop nieuwe studenten de stad Utrecht en haar verenigingen leren kennen, hebben wij als toekomstig dagelijks bestuur meegelopen

met het toenmalige bestuur. Vervolgens is het SB tijdens het novitiaat in het diepe gegoooid. De Senaat heeft tijdens de projectgroepjes gedurende het novitiaat al kennisgemaakt met het nieuwe jaar van onze vereniging. Na zeer succesvolle UIT-dagen en het Novitiaat zijn er 221 nieuwe leden geïnstalleerd: een aantal waar we zeer tevreden mee zijn. Intussen is het jaar 2010 druk bezig om jaarclubs te vormen en hun plek te vinden op Symposion. Het ziet ernaar uit dat dit een jaar wordt dat met recht een toevoeging voor onze vereniging genoemd mag worden. Voordat de honderdste verjaardag kan worden gevierd, vindt er eind november nog een prachtige diesweek plaats ter ere van het negenennegentigjarige bestaan van Unitas S.R. De diescommissie is hard bezig om hier een knallende week van te maken.

Wij, als nieuw dagelijks bestuur, hebben ontzettend veel plezier in het besturen van deze mooie vereniging en zouden het leuk vinden om u te mogen begroeten op Symposion.

Met Juichende en Jubelende groet,

Pro Senatu,

Mirjam A.C. Renting  
Ab actis Senatus  
2010-2011

Opdat de Gilde in de lengte der dagen moge Vieren en Juichen,

Met Waakzame groet,

Isabelle G.M. Schols  
Ab actis Sociëteitsbestuur  
h.t. 'Waakvlam'

## Waarde reünist,

Sinds de vorige editie van deze speciale Vivos Voco zijn wij als Centennium Commissie druk bezig geweest om een mooi programma neer te zetten voor het jaar 2011. Op 21 september 2010 hebben we in club Monza op de Potterstraat in Utrecht voor 700 dolenthousiaste leden met veel visueel spektakel een eerste greep uit de plannen gepresenteerd. Hieronder een deel van de activiteiten die nu op de planning staan voor 2011:

# Het programma van 2011



## ‘Lustrumactiviteiten door het jaar heen’

### 11|01|2011

#### Opening Eeuwjaar

Zoals u weet is voor de viering van het Centennium gekozen om een heel jaar uit te trekken waarbij er verschillende activiteiten tussen januari en december worden georganiseerd. Op 11 januari zal het jaar worden ingeluid in de Domkerk. Alle leden en oud-leden zijn van harte uitgenodigd om vanaf 20.00 uur met ons het jaar te openen. Na de ceremonie in de Domkerk zal er aansluitend een openingsfeest zijn op Symposion.

### 11 t/m 18|02|2011

#### Kroegactiviteitenweek

Tegenover alle externe activiteiten later in het jaar, wilden we de viering van het jaar 2011 beginnen bij de basis. Daarom zullen de eerste activiteiten plaatsvinden op Symposion. Voor deze week is gekozen voor het thema “Alice in Wonderland” en heel het pand zal tot een wondere wereld worden omgetoverd. De week zal worden geopend met een gala in Wonderland op 11 februari 2011. Verder zullen op de dinsdag en donderdag twee grote feesten worden georganiseerd en zal de week worden afgesloten met een oude lullen borrel op vrijdag.

### 26|05|2011

#### Universiteitsactiviteit

Het jaar 2011 is niet alleen voor Unitas S.R. een bijzonder jaar. De Universiteit Utrecht viert in ditzelfde jaar ook haar 75e lustrum. Daarnaast is het in 2011 ook 50 jaar geleden dat de eerste

paal van de Uithof in de grond werd geslagen. Dit was voor ons genoeg reden om in het afgelopen jaar met de Lustrumcommissie van de Universiteit Utrecht te werken aan een gezamenlijke activiteit. Deze activiteit, op dit moment nog erg onorigineel “universiteitsactiviteit” genaamd, zal een academische wedstrijd zijn tussen studententeams van verschillende faculteiten. Ons leek het gepast dat Unitas S.R. een wedstrijd organiseerde waarbij men alleen kan winnen als men in een team zit met een grote diversiteit aan studenten. De arena voor deze strijd is de Universiteitsbibliotheek op de Uithof, waarbij het de bedoeling is dat de teams met de kennis die daar te vinden is, vragen uit verschillende disciplines weten te beantwoorden.

### begin|07|2011

#### Unifest

De zomer is voor studenten niet alleen de tijd van zon, zee en strand, maar ook van zomerfeesten en festivals. Begin juli zal Unitas S.R. haar eigen festival organiseren waar heel Utrecht welkom is. We verwachten dat de combinatie van mooi weer (hopelijk), goede artiesten en een lage entreprijs veel van de jeugd van Utrecht naar dit festival zal trekken.

### 23 t/m 30|07|2011

#### Eurotrip

In de zomer van 2011 proberen wij met de Eurotrip twee mooie ervaringen te combineren. Zoals de naam al doet vermoeden zal de activiteit als eerste bestaan uit een reis

langs een aantal van de mooiste steden en de mooiste zomerfeesten die Europa te bieden heeft. Naast de mooie bestemmingen zullen ook de reizen door de week heen schitterend zijn. Dit komt doordat onderweg de deelnemers bezig zullen zijn met een autorally. Een autorally is een wedstrijd waarbij deelnemers punten kunnen verdienen door opdrachten uit te voeren in, met of rondom de auto. Hierbij moet u denken aan opdrachten als: “Verdien een punt per groene auto die u op film vastlegt” of “Rij een kilometer met de auto achteruit” of “Probeer in een smalle straat een zo groot mogelijke file achter de auto te creëren”. De combinatie van autorally en mooie bestemmingen belooft een prachtige week op te gaan leveren.

### 13 t/m 15|10|2011

#### XXX

Alle grote studentenverenigingen hebben anno 2010 een moment in het jaar waarop externen op hun sociëteit welkom zijn. Alleen onze vereniging miste nog zo’n moment en hield haar deuren voor externen altijd erg gesloten. Het jaar 2011 leek ons zowel qua tijd als qua budget een goed moment om hier eens verandering in te brengen. Op 13, 14 en 15 worden daarom drie grote feesten georganiseerd (driemaal X voor eXternen) waarbij heel studierend Nederland welkom is.

### 06|11|2011

#### Buitenlandgala

Bij een eeuwfeest hoort natuurlijk een bijzonder gala. Daarom is er dit jaar voor gekozen om het gala in Palais

Niederösterreich in Wenen te houden. Heel de vereniging zal hiervoor een weekend naar de keizerstad afreizen en daar overnachten. Het historische paleis in het hartje van de stad zal een schitterende locatie zijn voor dit jaarlijkse feest.

### 18 t/m 20|10|2011

#### Reünistenweekend

Voor u als oud-lid is dit weekend de belangrijkste activiteit die nu bekend is. Aangezien de reünisten van onze vereniging zich over de hele wereld hebben verspreid, is gekozen om de activiteiten voor oud-leden te clusteren in één weekend. Het weekend ziet er op dit moment als volgt uit:

#### Vrijdag 18|10|2011

##### Groot stuk USTV

Net als ieder jaar tijdens de Dies zal de Utrechtse Studenten Tooneel Vereniging een voorstelling verzorgen in de Stadschouwburg in Utrecht. Voor u als oud-lid is de voorstelling op de vrijdagavond wellicht een mooi begin van uw weekendje terug in Utrecht.

#### Zaterdag 19|10|2011

##### overdag - Reünie en bezoek aan Symposion

Overdag op zaterdag zal er een reünie zijn voor oud-leden. Waarbij u al uw oude vrienden van U.S.R. weer eens kunt spreken. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om met uw oude vrienden weer eens een bezoek te brengen aan Symposion. Ook zal er de mogelijkheid zijn om een nieuwe jaarfoto te maken. Aan de precieze invulling van deze middag



wordt momenteel gewerkt door een speciale commissie met leden en oud-leden van verschillende generaties.

## Zaterdag 19|10|2011

### 's avonds – Generations

Dit zal het hoogtepunt van het reünistenweekend zijn. Op deze avond zullen alle Unitasgeneraties, jong en oud, samenkomen bij het HomeBoxx Exhibition Center in Nieuwegein. De HomeBoxx is een enorme loods met de oppervlakte van ruim een voetbalveld. Het is daarom de ideale locatie om een volledig unieke Unitasavond neer te zetten, geheel naar onze wensen. Vanaf etenstijd zal er voor jong en oud een avond vullend programma zijn, waarbij de verschillende generaties kennis zullen maken met feestvieren door de eeuw heen. Verschillende feestzalen zullen ervoor zorgen dat er voor elk lid en oud-lid iets naar zijn of haar smaak te vinden is. Voor u de ideale gelegenheid om de twintigers eens te laten zien hoe in uw tijd bijzondere gelegenheden werden gevierd en ook een goed moment om eens te kijken hoe Unitas S.R. anno 2011 feesten geeft.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een de eeuwfeest-website. Vanaf begin november kunt u voor alle informatie omtrent het eeuwfeest terecht op: [www.100jaarunitas.nl](http://www.100jaarunitas.nl).

We zullen u via deze website, de volgende Reünisten Vivos Voco en de ledenmails van lungit lunctos op de hoogte houden over de voortgang van de organisatie en de mogelijkheden tot inschrijving voor het reünistenweekend.

Het moge duidelijk zijn dat de voorbereidingen van het Centenniumjaar in volle gang zijn. Zoals gezegd is voor u als oud-lid het reünistenweekend van 18, 19 en 20 november. Ik hoop dat u dit weekend alvast in uw agenda vrijhoudt. Bij alle andere activiteiten bent u natuurlijk ook van harte welkom. Voor al uw vragen kunt altijd mailen naar [eeuwfeest@usr.nl](mailto:eeuwfeest@usr.nl) of bellen naar de vereniging op nummer 030-2312962. Ook horen we het graag als u bij het zien van de activiteiten denkt dat u, bijvoorbeeld vanuit uw beroep, iets zou kunnen bijdragen aan de organisatie.

Met eeuwige groet,  
**Rik Reinink** Praeses Centennium Commissie

**Tenslotte hebben we nog een laatste verzoek.** Voor de organisatie van het eeuwfeest zijn wij als Centennium Commissie op zoek naar oud-leden die iets kunnen betekenen in de organisatie van het eeuwfeest. Met een groot oud-ledenbestand is er een goede kans dat er reünisten zijn die vanuit hun huidige of vroegere werkzaamheden ervaring hebben met activiteiten zoals die tijdens het eeuwfeest worden georganiseerd. Daarnaast is het goed mogelijk dat u iemand kent die geen lid is, maar wel iets voor het eeuwfeest zou kunnen en willen betekenen (bijvoorbeeld uw partner). Immers, faciliteiten die worden geregeld via een

warm lijntje zijn in regel beter en goedkoper dan zaken die worden gedaan met onbekenden. In het bijzonder zijn wij op zoek naar mensen met ervaring op de volgende vlakken: eventbusiness, websites bouwen, de Gemeente Utrecht, goede doelen, licht-, geluid- en podiumtechniek, entertainmentbusiness, actieve marketing en sales, personenvervoer en promotieartikelen.. Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig. Als u kwaliteiten bezit die niet in deze lijst staan, maar die misschien wel nuttig zouden kunnen zijn voor het eeuwfeest, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen via [eeuwfeest@usr.nl](mailto:eeuwfeest@usr.nl).



Online verkoop is ons vak

[www.netwinst.nl](http://www.netwinst.nl)



## Utrechtse grachten

*Het is goed verpozen daar aan de grachten met appelbol en mijn gedachten...*

Bij mooi weer heeft Graaf Floris een uniek terras op de brede brug over de Oudegracht vlakbij het "Hanengeschrei". U heeft dan goed én rustig zicht, vanaf de brug, op de Domtoren en het voorbijgaand gekrioel van voetgangers, fietsers en wat al niet meer...

## UIL

## het Unitas en Iungit oud-Ledenbestand

**De eerste editie van de Reünisten Vivos Voco was een groot succes; we hebben veel positieve reacties ontvangen. Dus gefeliciteerd met uw aanwinst... of toch niet? Helaas hebben we nog steeds een aantal verontwaardigde blikken ontvangen van mensen die de Vivos niet hebben ontvangen.**

UIL, het oud-ledenbestand van Unitas S.R., wordt beheerd door lungit lunctos en bevat momenteel ruim 3.500 'actieve' adressen. Hiervan nemen we aan dat ze kloppen, maar dat weten we nooit zeker. Daarnaast hebben we bijna 800 zogenoemde 'Zoekleden', van wie we weten dat het adres niet klopt. Deze lijst is terug te vinden op de website [www.iungit-iunctos.nl](http://www.iungit-iunctos.nl) onder het kopje 'Zoekleden'.

Hierbij vragen wij wederom uw hulp bij het aanvullen en verbeteren van UIL. Mocht u iemand kennen die deze Vivos Voco niet heeft ontvangen of denkt u dat van uw jaarclub, commissie, dispuut, collega, buurman of -vrouw gegevens niet volledig

bekend zijn bij ons, gelieve dan hun gegevens (jaar van aankomst niet vergeten!) te sturen naar [uil@iungit-iunctos.nl](mailto:uil@iungit-iunctos.nl). Als u niet beschikt over e-mail, stuur de informatie dan naar Postbus 5044, 3502 JA in Utrecht.

Met het oog op het naderende eeuwfeest is UIL natuurlijk essentieel voor een geslaagde reünie, maar ook de netwerkfunctie maakt een verzorgd oud-ledenbestand onmisbaar. We willen graag invulling geven aan wat wij als oud-leden voor elkaar en de vereniging kunnen betekenen. Stageplaatsen, banen, maar ook workshops behoren in onze visie tot de mogelijkheden. Aarzel dus niet: Laat weten dat u bestaat, graag de Vivos ontvangt en met ons uitkijkt naar 2011!

Vriendelijk dank en in afwachting van uw reacties.

Namens het bestuur van lungit lunctos,  
**Robert de Zeeuw, Rob van Mulken en Saskia Mouw**





Arthur Docters van Leeuwen:

‘Ik was een intellectuele straatvechter’

Arthur Docters van Leeuwen behoort tot de selectie groep oud-leden van Unitas S.R. die landelijke bekendheid genieten. De redactie van de Reünisten Vivos Voco sprak hem uitgebreid, onder meer over zijn periode op Symposium.

Tekst: Pim Walenkamp

## Arthur Docters van Leeuwen

Arthur Docters van Leeuwen werd op 8 mei 1945 geboren in 's-Gravenhage. Daar woont hij nu al weer lange tijd. In 1946 verhuisde zijn familie naar Zeist, waar hij opgroeide in een intellectueel, vrijzinnig hervormd milieu. In 1963 deed Docters van Leeuwen eindexamen gymnasium. Het werd rechten in Utrecht. Al dat geschreeuw op het U.S.C. lag hem niet zo. Zijn oudere broer Rob was in 1957 scheikunde gaan studeren in de Domstad. Hij vertelde plezierige verhalen over Unitas S.R., dus dat werd het ook voor Arthur. In september 1963 volgde het novitiat van U.S.R., dat ook toen uit twee weken bestond: een week buiten werken en een week op de sociëteit. Terugkijkend: ‘De ontgroening was behoorlijk pittig, maar wel rechtvaardig.’ Toen een ouderejaars meerdere malen handtastelijk was, heeft Docters van Leeuwen dat gemeld: het hield op. ‘We mochten zeker wel wat terugzeggen. Het ging erom dat men zijn waardigheid behield en volwassenheid toonde.’ In het novitiat en het gehele eerste jaar werd aan jongens en meisjes beschaving bijgebracht. Zo zaten er elementen van titulatuur in. ‘Het novitiat was vermoeiend, maar wel leerzaam.’ In 1967 verloofde Docters van Leeuwen zich met zijn vriendin Tineke. In het eerste jaar - de woningnood heerste - woonde hij nog thuis. In het tweede jaar huurde hij twee kamers in de Kanaalstraat. Vanaf het derde jaar bewoonde hij als een van de eerste studenten een ruime, goed geoutilleerde studentenkamer aan de Ina Boudier-Bakkerlaan, de eerste studentenflats van Utrecht.

## De literaire traditie van Unitas S.R.

In Docters van Leeuwens tijd waren jaarclubs veel kleiner dan nu. Met een aantal gelijkgestemden, vier mannen en twee dames, vormde hij een gezellige jaarclub. Met jaarclubgenoot

“ De open en intellectuele sfeer daar leek erg op die van het Unitas van begin jaren zestig ”

Lieteke van Vucht Tijssen, later lid van de Senaat en bestuurder bij de universiteit, heeft hij altijd goed contact gehouden. Docters van Leeuwen heeft zich in zijn studententijd verdienstelijk gemaakt in de redactie van de Vivos Voco, vervolgens als voorzitter van debatclub Forsete Wara en tot slot ook in het cabaretgezelschap. Vooral op het eerste gebied heeft hij zijn sporen verdiend op Symposium. Op Unitas heerste al in de vroegste jaren een sterke literaire traditie. Zo heeft onze vereniging de wereldberoemde en hooggelauwerde dichter Leo Vroman voortgebracht en ook Anton Koolhaas. In de jaren zestig was die literaire sfeer en de internationale component nog sterk aanwezig. Docters van Leeuwen: ‘In mijn jeugd heb

ik serieus overwogen om schrijver te worden.’ In de jaren zestig gold de Vivos Voco als een van de belangrijkste componenten van U.S.R. De redactie kwam bijna elke veertien dagen met een periodiek. Ook stencilden ze allerlei actuele wetenswaardigheden en gaf de redactie ongezouten commentaar op het reilen en zeilen van U.S.R. De kritische leden, de protagonisten, zaten toen bij Forsete Ware en de Vivos Voco. Dat zorgde voor een gezonde balans binnen de vereniging. In de Vivos Voco publiceerde Docters van Leeuwen zijn eerste verhalen en gedichten. Aangezien hij ook buitengewoon nieuwsgierig was ingesteld, las hij alle literatuur die maar in zijn buurt kwam. Hij smulde van de Middel nederlandse mystica Hadewijch, van Willem Frederik Hermans vanwege zijn filosofie en zijn niveau, van de volksschrijver Gerard Reve, vooral vanwege zijn humor, en last but not least van de man die sneller kon schrijven dan God kon lezen: Simon Vestdijk. Vanaf het moment dat Docters van Leeuwen het met zijn werk erg druk kreeg, zo rond 1980, is het helaas onmogelijk geworden de literatuur in al haar rijkdom bij te kunnen houden.

## Aandacht trekken

Toen hij op het eerste college in oktober 1963 wat te laat was, nam Docters van Leeuwen in plaats van de veilige achterdeur in de collegezaal Achter de Dom, de hoofdingang. Hij onderbrak prompt prof. mr.dr. Monté Verloren, die oud-vaderlands recht doceerde. ‘Als u wat later bent, zoals deze meneer, kunt u bij mij gerust binnenkomen’, sprak deze. Van hem heeft Docters van Leeuwen veel geleerd, zoals dat de ware student zich niet alleen met het individuele studiecurriculum bezig moet houden, maar juist breder kennis dient te nemen van het academisch milieu. Dat heeft Docters van Leeuwen goed in zijn oren geknoopt. Van zowel de Vivos Voco, alsook Forsete Wara en de cabaretclub is hij voorzitter geweest. Tijdens een cortège had Docters van Leeuwen drie maal meegelopen, telkens een van de drie andere groeperingen vertegenwoordigend, met een ander lint en een ander symbool. Met dit humoristische, cabaretse optreden trok hij alle aandacht naar zich toe. In de ogen van de Senaat ging hij te ver. ‘De Senaat kwam onaangekondigd in vol ornaat en in volle bezetting bij mij thuis langs en riep mij streng tot de orde: ik had me niet aan de regels gehouden en ik had hen belachelijk gemaakt.’ Dat was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen voor Docters van Leeuwen: ‘Opeens realiseerde ik mij dat er mensen waren die deze poppenkast doodserieus namen. Ik werd obscuur. Naderhand betuigde men spijt, maar toen was het te laat. En dan te bedenken dat Jaap Pop, collega-jurist, naderhand burgemeester van Haarlem, nog had gevraagd of ik hem wilde opvolgen als rector.’ Eind jaren zestig veranderde de sfeer op Symposium. Docters van Leeuwen proefde dat het meer een corporale insteek kreeg waar niet langer jasjes trekken, maar vechten en schreeuwen gewoon werd.

## Uiterst beknopte carrière

In 1963 startten nog geen tweehonderd juridische studenten hun opleiding. Dat werden er een paar jaar later veel meer. Docters van Leeuwen wilde snel afstuderen om die meute aan concurrerende juristen voor te zijn op de arbeidsmarkt. In september 1969 behaalde hij zijn meestersbul. Er is slechts één tentamen waar hij ooit voor gezakt is: micro-economie. 'Ik ben altijd meer een jurist dan een econoom geweest', zegt hij nu. Zijn eerste baan kreeg Docters van Leeuwen op het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar hij zich bezig ging houden met pensioenwetgeving. Daar heeft hij 't een en ander geleerd over de budgetkant. Hij is daar creatief geworden in het verstrekken van adviezen over hoe mensen en organisaties gereorganiseerd en herplaatst kunnen worden alsmede over hoe uitgaven beperkt en gestroomlijnd kunnen worden. 'Ja, ik was toen wel een jong, dynamisch en agressief mannetje, een intellectuele straatvechter.' Tot wanneer is spanning gezond? Vanaf wanneer wordt spanning onwerkbaar en gevaarlijk? Er bestaat natuurlijk altijd een inherent, en ook wel gezond spanningsveld tussen ambtenaren en politiek, want zegt Docters van Leeuwen: 'Politici willen snel wat bereiken, maar de ambtenaren moeten het wel doen. Zonder goede ambtenaren vervalt het land in chaos en wordt het land niet meer eerlijk bestuurd. Wat dacht je van het onderwijs?' Als hij harder moet werken dan 60 uur per week wordt spanning stress. Noodzakelijk is wel dat er goede basisverhoudingen zijn met de collega's. Hij heeft veel verantwoordelijk bestuurswerk verricht. Wat hij een van zijn belangrijkste bestuursfuncties acht, is zijn voorzitterschap van het Comité of European Security Regulators, de voorloper van de Europese financiële toezichthouder (2001-2007).

## En verder

'De politieke partijen veranderen, ik niet: ik was, ben en blijf een sociaal-liberaal', zegt Docters van Leeuwen over zijn transfer van de PvdA naar D66 en daarna die naar de VVD. Hij voelde zich thuis bij VVD-ers als Hans Wiegel en Hans Dijkstal, met hun sociaal-liberale inslag. 'De meeste ministers zijn groter en hebben meer inhoud dan uit de pers blijkt. Het is niet moeilijk om met behoudende mensen samen te werken: conservatieven overtuigen duurt wat langer, maar dan blijven ze er ook bij.' Zijn politieke leermeester was Marius van Amersfoort. 'Van hem heb ik de mores geleerd, bijvoorbeeld het adagium:

**“je grootste vijanden zitten in je eigen partij; je vrienden zitten juist bij de andere politieke partijen”:**

Op 8 mei 2007 ging Docters van Leeuwen officieel met pensioen. Tijd voor dingen die hij echt leuk vindt: lesgeven, onderzoek doen (als research fellow) en promoveren. Tijd voor zijn familie ook. Samen met zijn vrouw Tineke heeft hij drie dochters gekregen: een antropologe, een ecologe en een violiste/celliste. Kleinkinderen zijn er vooralsnog niet. Zijn kinderen zaten bij S.S.R. in Leiden. 'De open en intellectuele sfeer daar leek erg op die van het Unitas van begin jaren zestig.' Zijn vrouw en hij zijn met recht trots op hun kinderen: 'Ze bewegen zich met groot gemak door het leven.' Studeren in het buitenland deed men in zijn tijd niet of nauwelijks. Zijn dochters deden dat wel en ze hebben er veel van geleerd. 'Dat zou nu iedere student moeten doen!', besluit Docters van Leeuwen.

## Wist u dat?

- Docters van Leeuwen poëzie heeft gepubliceerd en sprookjes hoopt te publiceren?
- Hij affiniteit heeft met de Utrechtse dichter Jan van Nijlen en met de lastige, erudiete poëet Lucebert?
- Hij tijdens het lustrumfeest 'Tussederusse' (1966, zie pagina 6) verkleed ging als componist Schubert. 'Die was immers net zo bijziend als ik.'

## Arthur Docters van Leeuwen, wie kent hem niet?

- Als baas van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)
- Als 'super-procureur-generaal' halverwege de jaren negentig, toen hij de baas was van alle procureurs-generaal; op eloquente wijze verdedigde hij de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie en de rechterlijke macht ten opzichte van de minister van Justitie, Winnie Sorgdrager (D66).
- Als kandidaat Kamerlid voor de VVD, die zich terugtrok omdat hij de lijn van collega kandidaat Kamerlid Fred Teeven te populistisch vond.
- Als voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), toen hij storm en crisis doorstond.
- Als voormalig lid van onze geliefde studentenvereniging.

# Nieuwe club van 100 leden

33	Poelstra, B.J. / Kok, P.J.	1980 / 1975
34	Adamse, T.T.	1951
35	Berg, C.M. van den	1954
36	Brenninckmeijer, S.W.	1993
37	Breukink, H.J.	1955
38	Bruns, H.M.	1962
39	Buchem, C.D.M. van	1977
40	Capelle, M.A.A. van	1970
41	Donk, J.P. van der	1975
42	Gent, B.J. van	onbekend
43	Gerritsen, R.	1938
44	Greve, G.H.M.	1982

45	Groeneweg, A. / De Vries, W.A.	1975 / 1976
46	Haas van Dorsser, H. de	1945
47	Haije, W.G.	1945
48	Hanselaar, H.W.C.J.	1973
49	Hartog, P. den	1948
50	Herwig - Kempers, A.H.	1965
51	Herwig, H.J.	1965
52	JC HEAP'	1962
53	JC Het Beesd	1980
54	JC Klûnen	1989
55	JC Tatanka	1993
56	Karelse, J.M.	1965
57	Klarenbeek, S.R.	1940
58	Kleij, P.P. van	1982
59	Knecht, S. de	1959
60	Kraker, J. de	1962
61	Kroft, H.S.E.	1980
62	M.L. Pop - Jansen / Pop, J.J.H.	1960
63	Meijden-Wijn, E.M. van der / Meijden, H.A.J.M. van der	1972 / 1970
64	Naafs - Lomans, F.A.	1965
65	Naafs, B.	1962
66	Neut, R.E. van der	1966
67	Oomen, R.J.L.M.	1978

68	Peppelenbosch, M.P.	1985
69	Plooi - van Gorsel, E.	1965
70	Reijnierse, F.	1966
71	Rensink, G.H.	1989
72	Riet, H.G. van	1953
73	Rozendaal, I.M.	1988
74	SB Vercauteren	1991 - 1992
75	Senaat, Hellendoorn, H en Donker, A.	1940 - 1941
76	Sijbesma, F.	1977
77	Smit, A.	1960
78	Steendijk, C.B.	1979
79	Steenhuisen, W.	1969
80	Steenis, H. van	1951
81	Stofkooper, A.	1970
82	Swarts, F.H.M.A.	1975
83	Toorn, D.W. van	1958
84	Tuijn, K.E. van	1981
85	Veldman, R.W.L.	1964
86	Vijlbrief - van der Schaft, J.	1965
87	Vliegthart, J.F.G.	1953
88	Vliegthart, W.E.	1965
89	Voort, D.J. van der	1950
90	Weijs, L.M.	1952
91	Zuidema, K.	1937

# Word lid van de club van 100

**Het aantal leden van de Club van 100 is sinds de vorige Reünisten Vivos Voco verdrievoudigd en kent inmiddels ruim 90 leden. Het fantastische begin heeft dus een passend vervolg gekregen. We hebben als lungit lunctos het doel gesteld om als vereniging samen met haar leden in totaal € 35.000 aan donaties en subsidies binnen te halen; nieuwe donatees zijn dus nog steeds zeer welkom! Samen met USR zullen we dan zorgen voor een overgetelijk centennium.**

Het lungit lunctos-bestuur zal op de ledenvergadering van 26 november 2010 voorstellen doen voor bestemmingen van deze bijdrage, zoals cadeaus aan

U.S.R. en de stad Utrecht, maar natuurlijk ook aan de oud-ledenactiviteiten tijdens het eeuwfeest en een bijdrage aan het eeuwboek.

Lid worden van de Club van 100 is heel simpel: gewoon een kwestie van minimaal €100 overmaken naar girorekening 158.508 t.n.v. lungit lunctos in Utrecht o.v.v. Club van 100 + jaartal + naam + aankomstjaar U.S.R. (of gebruik de bijgevoegde acceptgiro).

Betaalt u liever rechtstreeks aan U.S.R.? Dat kan natuurlijk ook! U kunt dan €100 overmaken naar rekeningnummer: 48.67.06.931 t.n.v. Vereniging Unitas S.R. o.v.v. Club van 100 + jaartal + naam +

aankomstjaar U.S.R. De Club van 100 zal uiteraard tijdens en voor eeuwig na het Centennium op passende wijze geëerd worden.

Alle donaties, groot en klein, zijn welkom. Bent u al lid en wilt u gewoon een donatie doen ten behoeve van het Eeuwfeest, dan is dat natuurlijk zeer welkom. Het aantal activiteiten in 2011 gaat een stuk verder dan in een normaal jaar of zelfs een lustrumjaar. Ook dit kan op girorekening 158.508 t.n.v. lungit lunctos in Utrecht o.v.v. Donatie Centennium of gebruik de bijgevoegde acceptgiro.

Hartelijk dank.

# Gluren bij de burens

tekst: Koen van Ramshorst

## Eeuwfestijn van de Delftsche Studenten Bond (1897-1997)

Als opmaat naar het eeuwfeest van Unitas S.R., besteedt de redactie van de Vivos Voco Centennium editie de komende drie uitgaven aandacht aan studentenverenigingen die de U.S.R. reeds zijn voorgegaan in de viering van hun honderdjarig bestaan. De eerste bijdrage in de rubriek 'Gluren bij de burens' is gewijd aan het eeuwfeest van de Delftsche Studenten Bond (DSB), dat in 1997 groots werd gevierd. En daar was ook plaats ingeruimd voor buitenissige reünistenactiviteiten. 'Zoo eindigde het hoogtepunt van het twintigste lustrum. En dankzij de reünisten, bloeide de DSB tot in de eeuwigheid!'

De Delftsche Studenten Bond werd opgericht op 30 oktober 1897 – twee jaar na de oprichting van De Utrechtsche Studenten Bond, één van de voorlopers van USR. De DSB wilde onderdak bieden aan studenten uit de 'petit bourgeoisie': kinderen van leraren, lagere ambtenaren, boekhouders, fabrikanten en een enkele predikant of notaris. De leden van de DSB waren veelal afkomstig van de HBS en hadden behoefte aan een vereniging waar gelijkheid hoog in het vaandel stond: 'het Corps was aristocratisch en zoo moesten degenen die geen lid van het Corps waren democratisch zijn', aldus opgetekend in de notulen uit het oprichtingsjaar. Anders dan het Corps werden de leden niet gevormd door tradities, maar is de vereniging wat de leden zijn: 'De leden als mensch zouden het kenmerk van de vereniging zijn. De leus 'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap' zou de Vereeniging kunnen kenmerken', aldus het jaarverslag uit 1897-1898.

Bij tijd en wijle werd ernstig getwijfeld aan de houdbaarheidsdatum van de Bondsgedachte. Vele generaties Bondsleden dachten dat het na hun tijd niet goed zou gaan. Ondanks deze pessimistische geluiden en de teruglopende ledenaantallen aan het eind van de vorige eeuw, bereikte de DSB (anders dan de bank uit Wognum die luisterde naar hetzelfde acroniem) in 1997 het magische moment waarop de vereniging kon bogen op honderd jaar historie.



Het Eeuwfeest werd op 31 oktober 1997 ingeluid met een openingsfuif op sociëteit Tyche. Een beschrijving van de liederlijkheden laat weinig aan de verbeeldingskracht over: 'In de achterzaal spelen The Tin Stars de zaal plat (...) Hoewel één of andere onverlaat over een stopcontact heenkotst, waardoor er wat stoppen springen, speelt Wang Dang Sweet Boom Tang onverstoort verder'. Het Waterloopkundig laboratorium was vijf dagen lang het toneel van Musical!: hét artistieke huzarenstukje van 100 jaar Delftsche Bondsgeschiedenis. In de weken voorafgaand aan de première werd koortsachtig gewerkt aan de verbouwing van de Rijnmondhal: in de grauwe onderwijsruimte - waar doorgaans colleges werden gegeven - torende nu het onheilspellende kasteel van Frankfurter hoog boven de college-banken uit, volledig met gevangenis en ophaalbrug. Musical! was een daverend succes. Een van de aanwezigen stond het spektakel jaren later nog helder voor de geest: 'Veel rook, spotlights, aangrijpende liedjes, erotische dans, mooie

lichamen en opzweepende bewegingen (...) Botte seks, maar ook tedere verleiding. Toeschouwers bleven verbijsterd achter. Veel was verwacht van Musical!, maar niet deze spetterende, sexy grensverleggende show'. Het Eeuwfeest kende veel hoogtepunten en memorabele activiteiten: de poolparty 'bananen in het water' en een Eeuwrit, waarin verscheidende DSB bolides de strijd met elkaar aanbonden. Het barokke Stadspaleis te Brussel vormde het decor van het Eeuw gala, waar honderden DSB'ers tot in de vroege uurtjes over de marmeren dansvloer zwerfden en zwalkten. Het majestueuze decor van de galalocatie riep destructieve fantasieën op bij enkele - reeds zwaar beschonken - aanwezigen:

**“ Uit zo'n kroonluchter mag je alleen met champagne gespoten worden ”**

Of het kapitale kristal inderdaad werd bezoedeld door een stortvloed aan bubbels, daar overwordt dertien jaar later nog steeds gespeculeerd. De viering van honderd jaar geschiedenis is een gelegenheid bij uitstek om generaties met elkaar te verbinden. Een festijn voor oud-leden kon niet ontbreken: op 8 november 1997 opende Tyche haar poorten voor ruim 175 reünisten, die rond het middaguur hun opwachting maakten op de kroeg. Voor de oud-leden – van wie velen het idee hadden in een tijds capsule te stappen – werd een buffet aangerukt en de drank vloeide rijklijk. Hoogtepunt was de uitreiking van het Eeuwboek aan enkele nazaten van ir. Simon Visser - oprichter van de Delftsche Studenten Bond - en een groot aantal reünisten die hun medewerking hadden verleend aan de tot stand koming van het Eeuwboek. Het eeuwfestijn wordt in Tyche nog steeds beschouwd als een ijkpunt in de geschiedenis van de Delftsche Studenten Bond. Een van de redacteurs van het toenmalige Eeuwboek is verguld als hem gevraagd wordt het honderdjarige bestaan onder woorden te brengen: 'Eindelijk staat het een beetje op schrift: de Delftsche Studenten Bond heeft de spannendste historie van alle verenigingen in Delft. Na pieken kwamen diepe dalen en daarna weer hoge toppen. Die spanning houden we er voorlopig nog wel even in, wel zo leuk voor de schrijvers van 2097'.



# Verslag activiteiten

## Novitiaat 2010

### Waarde (jong) oud leden,

Het Novitiaat zit erop. Na maanden van voorbereiding en in totaal zestien dagen hard werken, kunnen we met trots zeggen dat het Novitiaat 2010 uit 221 nieuwe leden bestaat. Onder de bezielende leiding van Novitiaatscommissie 'Pionier' zijn de onwetende scholieren omgevormd tot ware studenten. Dit was niet mogelijk zonder de hulp van de waarde (oud-)leden.

Twee kroegavonden waren dit jaar speciaal ingericht voor de (jong) oud-leden. Ondanks de tegenvallende opkomst, waren er toch er oud-leden die de avond vulden met mooie verhalen over vroegere tijden en schalde een prachtig 'Gummi Arabicum' door de Hijweege. Gezien de vele generaties die de kroeg die avond vulden, heeft de 'oud-leden kroegavond', vooral met het oog op het honderdjarig bestaan van Unitas S.R., een belangrijke bijdrage gegeven aan het Novitiaat.

Met Ontdekkende groet,

**Annemarie C.S. van Groningen**

*Praeses Novitiaatscommissie 'Pionier'*

# Jaarplanning 2010-2011

**vr 26/11/2010**

ALV lungit iunctos & ouwe lullenavond Dies Natalis

**13 t/m 15/10/2011**

XXX (centennium)

**di 11/01/2011**

Opening Eeuwjaar (centennium)

**zo 06/11/2011**

Buitenlandgala (centennium)

**11 t/m 18/02/2011**

Kroegactiviteitenweek (centennium)

**vr 18/11/2011**

Groot stuk USTV (centennium)

**za 09/04/2011**

Nestorenlunch

**za 19/11/2011 (overdag)**

Reunie (centennium)

**vr 15/04/2011**

JOL-feest

**za 19/11/2011 (avond en nacht)**

Generationsfeest (centennium)

**begin/07/2011**

Unifest (centennium)

Kijk voor tijdstippen en andere details op [www.iungit-iunctos.nl](http://www.iungit-iunctos.nl) of [www.usr.nl](http://www.usr.nl). Voor meer informatie over de centennium-activiteiten verwijzen wij u naar pagina's 14 – 16 en [www.100jaarunitas.nl](http://www.100jaarunitas.nl)

**23 t/m 30/07/2011**

Eurotrip (centennium)

### Gezocht: Kascommissielid (2010 – 2012)

De Kascommissie controleert de financiën van lungit iunctos en adviseert in het te voeren financiële beleid. De Kascommissie bestaat op dit moment uit de heren Remco Bosgra en Duco van der Eijck, waarbij geldt dat de zittings-termijn van laatst genoemde ten einde is. U kunt zich tot uiterlijk 26 november 2010 (zie pagina 25) verkiesbaar stellen. Voor vragen over de vacature kunt u terecht bij [penningmeester@iungit-iunctos.nl](mailto:penningmeester@iungit-iunctos.nl).

# Aankondiging

## ALV lungit iunctos

**Vrijdag 26 november 2010 om 20.00 uur in de eetzaal van Symposion.**

Het bestuur van lungit iunctos nodigt bij dezen de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering op **vrijdag 26 november 2010 om 20.00 uur** in de eetzaal van Symposion. Nieuw leden/oud-leden van U.S.R. kunnen zich aanmelden voor de aanvang van de vergadering. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom om eerst een kopje koffie mee te drinken in de Joosbar, voorheen Kleine Eetzaal, voorheen Hell.

## De agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen en uitgegane stukken en vertegenwoordigingen
5. Notulen Algemene Vergadering 19-2-2010
6. Jaarverslag 2009-2010
7. Financiële verantwoording 2009-2010
  - a. afrekening 2009-2010
  - b. verslag kascommissie 2009-2010
8. Verkiezing bestuursleden

9. Jaaragenda 2011 en Eeuwfeest
  - a. Activiteiten
  - b. Bestemming lungit iunctos eeuwfeest-subsidies
10. Begroting 2010-2011
11. Verkiezing Kascommissie
12. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
13. Wat verder ter tafel komt
14. Rondvraag
15. Sluiting

Bij verschillende agendapunten wordt schriftelijke informatie verstrekt. Deze is uiterlijk **12 november** beschikbaar. Verzoeken om toezending kunnen gericht worden aan ondergetekende via [secretaris@iungit-iunctos.nl](mailto:secretaris@iungit-iunctos.nl) of telefonisch: **030 - 75 30 797**. Op de vorige vergadering waren alle generaties goed vertegenwoordigd. Wij verwachten ook nu, vlak voor het Centenniumjaar, een grote opkomst. Ter gelegenheid van de 99e Dies Natalis wordt aansluitend op de ALV in samenwerking met de DC een "ouwelullenavond" georganiseerd.

**Saskia Mouw**, secretaris lungit iunctos

Tijdens de Algemene Vergadering in februari heeft het bestuur van lungit iunctos mandaat gekregen om 2 vacatures in het bestuur voorlopig te vervullen en de aangezochte functionarissen tijdens de herfstvergadering voor te dragen voor verkiezing. Dit heeft tot gevolg gehad dat Hans Karelse (1965) en John Speksnijder (1989) deelgenomen hebben aan het bestuurswerk. Hans Karelse heeft sinds augustus het voorzitterschap tijdelijk waargenomen. Hij wordt, nu Jacqueline de Ruiter in november officieel aftreedt, door het bestuur kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. John Speksnijder wordt kandidaat gesteld voor de functie van vervanger van de secretaris. Volgens het rooster van aftreden treden ook af: de penningmeester en de vervanger van de voorzitter. Het bestuur stelt voor om Wouter Das en Marc Wortmann als zodanig te herverkiezen.

# Word lid van lungit iunctos

lungit iunctos verzorgt de communicatie met de oud-leden (zoals deze Reünisten Vivos Voco), maar organiseert of ondersteunt ook verschillende activiteiten gericht op zowel de oudere oud-leden (zoals de jaarlijkse nestorenlunch) als de jongere oud-leden (de befaamde JOL-borrels). Om deze activiteiten mogelijk te blijven maken, roept het lungit

iunctos-bestuur ieder oud-lid op om vooral betalend oudlid te worden. Lid worden doet u door een e-mail te sturen aan: [ledenadministratie@iungit-iunctos.nl](mailto:ledenadministratie@iungit-iunctos.nl) en door het bedrag van €15 te storten op girorekening 158.508 t.n.v. lungit iunctos in Utrecht o.v.v. contributie + jaartal + naam + aankomstjaar USR.

## Drukken draait om aandacht.

Wij drukken CO<sub>2</sub> neutraal. Op een bijzondere manier. Kijk op [www.libertas.nl](http://www.libertas.nl)



T 030 657 20 66 | [info@libertas.nl](mailto:info@libertas.nl)

# Column



## Het studentenleven als karikatuur

Zoals porno staat ten opzichte van seks, zo verhoudt een studentenvereniging zich tot het echte leven. Een studentenvereniging is een karikatuur waarin sommige elementen onnatuurlijk groot zijn. Het verenigingsleven kan druk en overdreven aandoen met besturen,

commissies, feesten, borrels, feesten en clubjes. De praatjes en pretenties kunnen niet verhullen dat het achter de schermen vaak een geïmproviseerde janboel is. Maar ach, dat is in het echte leven weinig anders. Alleen krijg je dan betaald in euro's in plaats van biertjes. Maar de beruchtste karikatuur is natuurlijk de ontgroening. Eh pardon, bij Unitas hebben we het 'novitiaat' (hoewel het principiële verschil met de kennismakings-tijd van andere verenigingen mij nooit duidelijk is geworden). Hoe dan ook, deze tweeweekse stoomcursus 'leer je mede-

mens kennen' is een uitvergoting van de menselijke natuur. Het tijdelijk sociale stelsel met nogal scheve verhoudingen maakt het beste en het slechtste in leden los.

Vond ik het novitiaat 'leuk'? Dat zou overdreven zijn. Maar zonder dalen geen pieken, zullen we maar zeggen. Was het een onvergetelijke ervaring? Jazeker! Twee weken doorbrengen met een ernstig slaapttekort, sterk afwijkende bloedwaarden, licht tekortschietende persoonlijke hygiëne en een nogal ongewone kledingdracht laat z'n sporen na. En oh ja, midden in de nacht gewekt worden om een verbazingwekkend saaie film te kijken terwijl je een appel op je hoofd moet houden. Geniaal. Of een lullepot houden over het verband tussen de laat-negentiende-eeuwse opkomst van het feminisme en de textuur van de biefstuk uit een tientjesmaaltijd. Briljant. Vijftien jaar later lachen we er op clubeten nog steeds om. Maar is het uit te leggen aan hen die er niet bij waren? Gelukkig niet!

Rinze Benedictus 1995

## Adverteerders gezocht

Ook deze Reünisten Vivos Voco is voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door een aantal adverteerders (vooral oud-leden), die ongeveer 20% van de totale kosten dekken. Om dit initiatief echter structureel voort te kunnen zetten, moet dit percentage eigenlijk verdubbelen. Het blijft in dit kader goed om te beseffen dat de Reünisten Vivos Voco een uniek concept is; het wordt gericht gestuurd naar 4000 oud-leden, de inhoud heeft een hoog informatiegehalte ende doelgroep mag je op zijn minst als goede, oude of nieuwe bekenden beschouwen. Een advertentie kan in dit geval dus wel degelijk wat gaan opleveren... Voor meer informatie over de verschillende advertentiemogelijkheden verwijzen wij u graag door naar [vivos@iungit-iunctos.nl](mailto:vivos@iungit-iunctos.nl).

## Suggesties voor de nieuwe Vivos?

Ideeën voor leuke onderwerpen in de volgende editie van de Reünisten Vivos Voco zijn nog steeds van harte welkom! Wil je misschien zelf wel een literaire bijdrage leveren? Ken je potentiële adverteerders? Of heb je andere suggesties? Stuur dan een email naar [vivos@iungit-iunctos.nl](mailto:vivos@iungit-iunctos.nl)

## In de volgende Reünisten Vivos Voco

### OPENING CENTENNIUMVIERING

Een verslag en sfeerimpressie

### REUNISTENWEEKEND

Meer informatie over 18 – 19 – 20 november 2011

### LUSTRA IN BEELD

Lustra 1981 en verder

### MUSEUMSTUKKEN

Historische USR-objecten

### OUD-LEDEN IN HET BUITENLAND

Een kijkje over de grens



[www.capra.nl](http://www.capra.nl)

Sinds 1928 advocaten en adviseurs  
in ambtenaren- en arbeidsrecht,  
snelle dienstverlening en  
traditionele gedegenheid.



Capra (advocaten), gespecialiseerd in het ambtenaren- en arbeidsrecht.

's-Gravenhage 070-3648102 's-Hertogenbosch 073-6131345 Zwolle 038-4235414